

KOSMOS

**TIJDSCHRIFT OVER DE GEESTESWETENSCHAP VAN MARTINUS
HET DERDE TESTAMENT**

DE NIEUWE BESCHAVING

door: Martinus

Vragenuurtje

door: Martinus

Toelichting op 'De nieuwe beschaving'

door: O. Therkelsen



HET SYMBOOL OP DE VOORKANT

Het symbool op de voorkant – ‘de volmaakte mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis’ (Gen. 1:26) – toont ons het volmaakte gedrag of ‘het toekeren van de linkerwang, als we op de andere geslagen worden’ (Matth. 5:39).

Onderaan op het symbool wordt de ontwikkeling van het dier (oranje) naar de volmaakte mens (geel) getoond. De rechthoekige, oranje gebieden symboliseren onze fysieke aardse levens van geboorte tot dood. De daartussen gelegen kleinere, witgele gebieden tonen dat we ons tussen de fysieke aardse levens in in de geestelijke werelden bevinden. Na ieder verblijf in deze geestelijke werelden begint een nieuw aards leven, gebaseerd op de eigenschappen en aanleggen die we tijdens de voorafgegangene aardse levens ontwikkeld hebben. De oranje en gele bogen laten zien dat ons lot een resultaat van ons eigen denken en handelen in onze voorafgegangene en ons huidige aardse leven is.

De grote oranjeboog die van links naar rechts naar het midden loopt, symboliseert een onaangename of zogenoemde ‘slechte’ handeling die tegenover iemand begaan wordt. Deze handeling wordt met vriendelijkheid en begrip beantwoord, wat hier met het hart en de gele boog gesymboliseerd wordt. Het symbool toont zodoende de gehele inwijding van de volmaakte mens in het lots- en levensmysterie, zijn inzicht in het eeuwige leven, in de ontwikkeling en de wet van het lot: “Wat je zaait, zul je oogsten” (Gal. 6:7). Door deze eeuwige wet leren we allemaal tussen goed en kwaad te onderscheiden. We worden volmaakt en worden ‘de ware mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis’. Voor een uitgebreidere verklaring zie *Het Eeuwige Wereldbeeld deel 2*, symbool nr. 23.

INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS

Het tijdschrift *KOSMOS* wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in het wereldbeeld van Martinus, dat met zijn kosmische analyses de lezer tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren.

Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en principes van het leven helder uiteenzet, heeft Martinus beschreven in zijn levenswerk: *HET DERDE TESTAMENT*. Het werd geschreven voor mensen die een verklaring van het leven zoeken die zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden kan stellen, op verstand berust en logisch is.

Martinus wilde zelf niet dat zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaarheden in de vorm van logische gedachtereeksen wil leren begrijpen.



DE NIEUWE BESCHAVING

door: Martinus

De vervolmaking van de mens

We staan op het punt een nieuwe beschaving te beginnen die op alliefde zal berusten. Christus kwam met een nieuwe beschaving voor deze wereld, maar hij kon dat destijds niet op intellectuele manier verklaren. Hij zei: “Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen” (Joh. 16:12-13). Dat moest tot later wachten en die tijd is nu gekomen. Wat hij toen niet kon vertellen was hoe God de mensheid volmaakt wilde maken.

De belangrijkste zinsnede in de bijbel is die waar men God laat zeggen: “Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis” (Gen. 1:26). Wat is Gods beeld? Ja, wij hebben geleerd dat God almachtig, alwetend en alliefdevol is. Dat wil zeggen dat de levende wezens, die God naar zijn beeld wilde scheppen, ook zo ver zouden komen dat ze almachtig, alwetend en alliefdevol worden. Dat is het doel.

Het geloof in de dogma's en in één leven

Het bovenstaande kon niet eerder verteld worden. Toen wisten de mensen zo weinig van kosmische zaken en dachten dat ze maar één leven hadden. Ook van dat ene armzalige leven ben je niet eens zeker.

Al vóór de geboorte kan iemand door abortus vermoord worden. Mensen kunnen direct na hun geboorte overlijden, mensen kunnen op alle leeftijden overlijden. En als je nu alleen maar dat ene lichaam hebt? Tja, dan had alles natuurlijk geen zin. Als je alleen maar dat ene leven hebt, kun je je niet ontwikkelen. Het geloof in één leven en in de dogma's van het christendom was voor mensen die niet nadachten, en het was niet geschikt om onderzocht te worden.

De humane materialisten

Nu zijn er veel mensen die het christendom veel te naïef vinden, omdat het niet onderzocht kan worden. Ze gaan ervan uit dat er geen christendom meer is, dat het afgelopen is. Maar het christendom maakt het uitstekend. Er zijn miljoenen mensen 'christen', ook al worden ze geen christenen genoemd. We noemen deze mensen materialisten, maar hun humaniteit toont aan dat ze in vorige levens christenen geweest zijn. Ze zijn zeer humaan, maar ze zijn alleen geen aanhanger van religieuze sekten of gemeenschappen, omdat ze het stadium van geloven ontgroeid zijn. Ze zijn helemaal nergens aanhanger van, maar humaan zijn ze. Dat zien we bij aardbevingen en andere natuurrampen, waarbij er hulp uit diverse landen toestroomt. Als er in de krant over een arme familie geschreven wordt, stroomt de hulp ook toe. In onze wereld komt er veel hulp en humaniteit van mensen die zichzelf niet als religieus beschouwen. Ze zijn materialisten, en juist zij zullen openstaan voor de nieuwe weeldimpuls die er nu aankomt.

Het beleven van de duisternis scheidt bewustzijn

De mensen zijn nog niet helemaal geschapen naar Gods beeld, dat het gedrag van de alliefde is, wat kosmisch bewustzijn geeft. Om naar Gods beeld geschapen te kunnen worden, moeten ze de tegenstelling ervan leren kennen en de duisternis ervaren.

Het fysieke bestaan is niet het volmaakte bestaan. We leven eigenlijk helemaal niet op het fysieke vlak, waar alleen maar beweging is. De

bewegingen zijn echter wel logisch, ze gaan uit van het 'levende Iets' in ons. Wij bevinden ons op het geestelijke vlak en niet op het fysieke, en daarom bestaat de 'dood' ook niet. Op het fysieke vlak, waar God de mens vormgeeft, beleven we de dood. Daar kunnen we 'eten van de boom der kennis' (zie Gen. 2:17), en dat is het dagelijks leven van 's morgens tot 's avonds waarin we al onze ervaringen in voor- en tegenspoed opdoen. Dat geeft ons ontwikkeling en we worden steeds wijzer, waardoor we het vermogen krijgen om 'net zoals God het verschil tussen goed en kwaad te kennen' (zie Gen. 3:4-6).

In het begin van de spiraalkringloop heeft het levende wezen geen bewustzijn behalve een toestand van zaligheid schenkende herinneringen, en het moet dan leren zijn leven te kunnen leiden. In het dierenrijk is het organisme een oorlogswerktuig. Dieren zijn gebouwd om aan te kunnen vallen en zich te kunnen verdedigen, het dierenrijk is één groot oorlogstoneel. Dieren hebben geen vrije wil maar wel een drang tot zelfbehoud die hen gebiedt te vechten om hun lichaam te behouden. Daardoor leren de dieren de duisternis kennen en dat ontwikkelt het bewustzijn.

In het apenstadium krijgt het wezen de opgerichte gang, de voorpoten of handen komen vrij om onder meer oorlogswerktuigen te kunnen maken. De mensen zijn enorm bedreven geworden in het maken van deze oorlogswerktuigen. Ze zijn zover gekomen dat ze krachten ter verdediging hebben die miljoenen malen sterker zijn dan nodig is. Maar dat moest juist gebeuren om de culminatie van de duisternis te kunnen beleven. Hoe zouden ze de ervaringen kunnen opdoen over een beter bestaan, als ze niet alles mochten proberen?

Het Ik en de wet van het lot. De logica van het heelal

Er bestaat geen enkel vast punt buiten de levende wezens. Er bestaan rotsen en harde voorwerpen, maar het zijn slechts verdichte energieën, verdichte trillingen, het zijn geen vaste punten. Het enige vaste punt vanwaar alle energie uitgaat, is het Ik. Het Ik of het vaste punt is een eeuwige realiteit, er is geen verdere verklaring voor. Het enige dat je ervan kunt zeggen is dat 'het Iets is wat is'. Elke energieontplooiing,

elke beweging of handeling gaat van dit vaste punt uit en keert ernaar terug. Iedereen is daarom de oorzaak van zijn eigen lot.

Er zijn andere wezens nodig om dit lot te voltrekken of om er medium voor te zijn. Dat geldt zowel voor het goede als het slechte lot. Onze vrienden zijn degenen die met het goede lot komen. Onze zogenaamde vijanden zijn in feite onze vijanden niet. Het zijn wezens die in aanraking met onze aura komen om ons lot te voltrekken. Aangezien ze niet de oorzaak van ons lot zijn, is het zinloos om kwaad op hen te worden. We zouden hen in plaats daarvan bijna dankbaar moeten zijn. Het gaat er namelijk om dat we gaan begrijpen dat datgene wat terugkeert, van onszelf is, en dat God ons laat zien wat we verkeerd gedaan hebben.

Wat dan met onze vijanden die met het karma komen? Ja, door anderen hun lot te bezorgen vormen ze hun eigen lot. Hetzelfde principe geldt overal. Niemand kan onrecht ondergaan en niemand kan onrecht begaan.

Als er onrecht kon geschieden, dan zou het gehele heelal een chaos zijn. Ja, met zo'n wanorde zou er helemaal geen heelal zijn.

De degeneratie van het huwelijk en van het vermogen om verliefd te worden

De mensen veranderen, hun schepping heeft vanaf de minerale levenseenheden plaatsgevonden. Het huwelijk en de paringsdrift hebben gedurende de vele levens de schepping van de mens gestuurd. Duizenden jaren lang, ja, eigenlijk door de gehele geschiedenis van de mensheid heen, is het het vaste punt geweest dat man en vrouw voor elkaar geschapen waren en samen met hun kinderen leefden. Maar nu gaan we zien dat het huwelijk niet meer dat vaste punt is dat het geweest is. We zien dat veel jonge mensen niet trouwen, maar gaan samenwonen. Ze leven zonder boterbriefje, omdat hun vermogen om verliefd te worden of de kracht in hen die ervoor zorgde dat ze in het huwelijk traden, enorm sterk gedegenerereerd is. Vroeger kon een verliefdheid het gehele leven duren. Het kon zelfs zo erg zijn, dat wanneer de ene partner vroegtijdig overleed, de ander bijna krankzinnig

kon worden. Zo is het tegenwoordig niet meer. Een verliefdheid duurt maar heel kort en dan worden de wezens verliefd op een ander enzovoort. Dat is op zichzelf geen ontsporing. De degeneratie van het verliefdheidsvermogen is een onderdeel van de ontwikkeling waarbij de mens tot de mens naar Gods beeld geschapen wordt.

Lijdenservaringen stimuleren de groei van de alliefde

De mensen kunnen alleen het lot krijgen dat ze zelf geschapen hebben. Daardoor ontwikkelen ze zich en leren wat ze wel moeten doen en wat ze niet moeten doen. De liefde groeit. Ze leren steeds meer te vergeven en ontgroeien het huwelijk. Op dit moment overheerst de echtelijke liefde in verhalen, bladen en kranten. Het is echter niets anders dan een door hormonen gedreven sympathie, bij dieren komt die daarom ook voor. De alliefde kan alleen ontstaan door alle zelf opgedane lijdenservaringen. De ene lijdenservaring na de andere ontwikkelt een medegevoel en het vermogen van medelijden in ons. Als iemand bijvoorbeeld zelf een keer zijn been gebroken heeft, is het niet moeilijk om te begrijpen welke pijn iemand anders heeft wanneer die zijn been gebroken heeft. Als iemand gestorven is aan een heel nare kanker, kan hij (als hij gereïncarneerd is, noot vertaler) zich ook gemakkelijk in het lijden van een ander verplaatsen. Op die manier ontwikkelen we ons in humaan opzicht.

De schepping van de mens naar Gods beeld door de ontwikkeling van de seksuele polen

Wij bevinden ons nu in een situatie waarin de moraal verdorven is; bijna overal ontbreekt zij. Dat is opdat we kunnen leren hoe we niet moeten leven, en hoe we moeten leven om een vreugde en zegen voor elkaar te zijn.

Het huwelijk degenerereert en veel mensen zijn verzadigd van het huwelijk. Maar er zijn nog steeds veel mensen voor wie het huwelijk geen afgedane zaak is, zij verlangen naar een ouderwets huwelijk. Het

moet natuurlijk vanzelf uitsterven. De bedoeling met de jonge mensen die niet trouwen is, dat ze door de ontwikkeling van de seksuele polen vrije wezens zullen worden.

Ieder levend wezen heeft een vrouwelijke en een mannelijke pool. Bij sommigen overheerst de mannelijke pool, dat zijn mannelijke wezens; bij anderen overheerst de vrouwelijke pool, dat zijn vrouwelijke wezens. De beide geslachten zijn ervoor geschapen om in een huwelijk samen te leven.

De ‘primaire pool’ - dat is de mannelijke in de man en de vrouwelijke in de vrouw - zorgt voor alle interessen die met het huwelijk te maken hebben, bijvoorbeeld de partner, de nakomelingen, voedsel, huis en kleding. De ‘tegenovergestelde pool’ staat voor alles wat niet met het huwelijk te maken heeft. Dat geldt voor al de wetenschap, intellectualiteit en de vele, vele andere verschillende interessen die de mensen hebben gekregen. Juist deze tegenovergestelde pool zal van hen de ‘mens naar Gods beeld’ maken.

Huwelijkstrouw

Als we nu horen dat het huwelijk iets is wat ophoudt, betekent dat niet dat we plotseling ontrouw kunnen worden en uit ons huwelijk kunnen stappen. Het leven verlangt dat we eerlijk zijn en onze belofte nakomen. Veel mensen voelen zich nu al gevangen in hun huwelijk maar mijn analyses van de seksuele polen kunnen niet gebruikt worden als excuus om je huwelijk te verlaten. Je kunt niet zomaar bij je partner weggaan, de mensen moeten samen een bepaalde regeling treffen. Het is fout om te denken dat je zomaar de beest kunt uithangen en een ander voor de gek kunt houden. Maar daar komen ze dan ook wel achter. Het is niet iets wat ik wil bekritisieren, wat mij betreft mogen de mensen natuurlijk zijn zoals ze willen en doen wat ze willen.

Maar nu het huwelijk aan het degenereren is, wordt het tijd dat deze analyses beschreven worden.

De seksuele omvorming

Er is echter nog een bedoeling met de tegenovergestelde pool, behalve dat de mens intellectueel zal worden en het huwelijk zal ontgroeien. Hij vormt de mensen om, zodat ze belangstelling en sympathie voor mensen van hun eigen geslacht gaan voelen. Dat is iets geweest wat de mensen heel moeilijk hebben kunnen begrijpen, en ook tegenwoordig kunnen veel mensen het niet begrijpen. Hoe komt het dat iemand van mensen van zijn eigen geslacht gaat houden? Nou, een man wordt zich bewust van zijn tegenovergestelde of vrouwelijke pool, en deze heeft geen belangstelling voor het vrouwelijke maar juist voor het mannelijke. Op dezelfde manier wordt een vrouw bewust in haar mannelijke pool, die belangstelling voor het vrouwelijke heeft. Daarom gaan ze van mensen van hun eigen geslacht houden.

Nu is het duidelijk dat iets wat in zijn beginfase verkeert, niet volmaakt kan zijn. Er zijn veel uitpattingen en ontsparingen, en het is door de politie verboden geweest en vervolgd. Mozes zegt bovendien: “Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijke geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, beiden hebben een gruwel gedaan.” (Lev. 20:13). Mozes was er heel erg tegen, maar nu wordt het langzamerhand vrijgegeven. De mensen gaan inzien dat het houden van iemand van je eigen geslacht niet zomaar een gewoonte of geneigdheid is, maar dat het werkelijk een toestand is waar de mensen naar toe groeien.

De homoseksuele of dubbelpolige mens

Naarmate iemand door de duisternis heen komt, wordt hij milder en gaat een nieuwe sympathie voelen die niets met het huwelijk te maken heeft. Deze nieuwe sympathie, die ik ‘alliefde’ noem, groeit bij de dubbelpolige of homoseksuele mens. Ik noem het niet graag homoseksueel, aangezien het begrip homoseksueel heel slecht aangeschreven staat, omdat de mensen niet wisten wat het was en dachten dat het een ontsparing was. Ze zagen alleen de mensen die

uit de band sprongen en ontspoord waren, ze zagen geen gewone normale homoseksuele of dubbelpolige mensen. Het is niet verkeerd om homoseksueel te zijn. Het is iets waar iemand niets aan kan doen. Alle mensen worden het, niemand uitgezonderd.

De toestand waarin iemand van iemand van zijn eigen geslacht houdt, is geen blijvende toestand. Het is een overgangstoestand tussen het dier en de ware mens. Het is dus maar voorlopig dat de mens van mensen van zijn eigen geslacht houdt, omdat uiteindelijk de twee verschillende geslachten niet meer bestaan. De twee geslachten worden één geslacht. De man wordt een mens en de vrouw wordt een mens: de mens naar Gods beeld.

Christuswezens

Om naar Gods beeld te worden moet de mens een volmaakte en nauwkeurige kopie van God worden, die alliefdevol, alwetend en almachtig is. Daarom kon Christus ook zeggen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Matth. 28:18-19).

Als we dat stadium bereikt hebben, zijn we niet meer aan reïncarnatie of aan een fysiek lichaam gebonden, dan hebben we het lichaam dat we ons in gedachte voorstellen. Er bestaan geen afstanden meer en we hebben toegang tot het gehele heelal. Als iemand dit kosmische bewustzijn krijgt, smelt zijn bewustzijn samen met de vele andere ‘christusbewustzijnen’ die er zijn. Christus is namelijk geen individuele mens of een afzonderlijke god, er bestaan miljoenen christuswezens. We worden allemaal christuswezens: dat is het doel.

Christus is het model voor de volmaakte mens

Hoe kon Christus weten dat je niet slechts zeven maal maar tot zeventig maal zeven maal vergeven moest (Matth. 18:22)? Waarom kon hij over de zee gaan (Matth. 14:25) en de storm bedaren (Matth. 14:32)? Waarom kon hij zieke mensen genezen met enkel de kracht van zijn gedachten (zie o.a. Matth. 4:23-24, 8:1-4, 17:14-21)? Dat kon hij dankzij het feit dat

hij de duisternis ervaren had.

Christus is het model voor de volmaakte mens. Door zijn kruisiging liet hij zien hoe ver je moet gaan. Onder de ergste pijn aan het kruis kon hij voor zijn beulen bidden: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Luc. 23:34). We moeten alles vergeven, en we moeten “ons kruis opnemen” (Luc. 9:23), zoals hij zei.

Dat is niet iets wat de mensen vandaag de dag zouden doen. Het helpt niet als ik tegen de mensen zeg dat ze van alles moeten accepteren. Maar mettertijd ontwikkelen ze zich zover dat ze het kunnen. Stap voor stap worden de mensen liefdevol, en geleidelijk aan kunnen ze het niet over hun hart verkrijgen om dit of dat te doen,

Het lijden dat Christus aangedaan werd, was geen karma. Hij had dat lijden niet nodig, omdat hij allang kosmisch volgroeid of volmaakt was. Hij nam dat lijden vrijwillig op zich, omdat de mensheid een model moest krijgen om te zien hoe ver iemand moet kunnen gaan met het vergeven. We moeten alles vergeven! Als we niet zo als Christus moesten worden, was het zinloos dat hij het model moest zijn.

De dag des oordeels of de ondergang van de Mozesbeschaving. De Christusbeschaving is de nieuwe wereldbeschaving

Wij staan aan het begin van een nieuwe wereldbeschaving, een christusbeschaving, die niet in die mate op het huwelijk zal berusten, maar op mensen die zich tot vrije mensen of christuswezens aan het ontwikkelen zijn.

Maar eerst moeten we een bepaalde ramp oftewel een godenschemering doormaken. Een godenschemering kun je het misschien niet noemen, want het is een schakel in de ontwikkeling. Deze dag des oordeels moest komen, tegelijk met de ‘wederkomst van Christus’ (Matth. 24:1-51).

We staan aan de vooravond van deze zeer onbehagelijke toestand en grote verandering. Als we de Tweede Wereldoorlog meerekenen, kunnen we zeggen dat deze dag des oordeels al aan de gang is. Wat er gaat komen zal de wereld volledig veranderen. In het volgende millennium zullen we een heel andere wereldbeschaving krijgen dan

de huidige Mozesbeschaving of het tijdperk van Mozes, dat op zijn retour is.

De wetten van de Mozesbeschaving berusten op wraak en straf, op 'oog om oog en tand om tand' (Deut. 19:21), maar Christus zegt dat we moeten vergeven.

De Mozesbeschaving berust op het huwelijk. De komende beschaving zal echter op het christusbewustzijn berusten. Christus liet zien dat we bijvoorbeeld trouw en eerlijk moeten zijn, maar hij verwees niet naar het huwelijk. Hij wees erop dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf en God boven alle dingen (Matth. 22:37). Wanneer we onze naaste liefhebben als onszelf, dan hebben we God boven alle dingen lief, want God is immers onze naaste.



De dag des oordeels met zijn vreselijke ervaringen zal vele mensen omvormen. Hoeveel mensen werden door de Tweede Wereldoorlog niet veranderd? Wie het vreselijkst geleden hebben en op de gruwelijkste manieren gepijnigd en geplaagd zijn tot ze eraan bezweken, zullen

een ander bewustzijn hebben als ze weer geboren worden. Wie nu de nieuwe overdonderende duisternis zullen meemaken, zullen ook omgevormd worden. We zullen allemaal volmaakt worden.

Zolang de godenschemering aan de gang is, zal het niet behagelijk zijn. We moeten er echter van uitgaan dat niemand een ander lot kan krijgen dan dat wat hij te goed heeft. Als we er dus op letten dat we niets anders dan goed doen, kunnen we ook geen duisternis terugkrijgen.

De mensen worden goed beschermd, ook al kan het er soms nogal slecht uitzien. Iedereen staat in werkelijkheid onder Gods bescherming of onder Gods hoede. Al de duisternis is niets anders dan noodzakelijke, volstrekt logische processen, die nodig zijn om de duisternis te kunnen overwinnen en een bewustzijn als van God te kunnen krijgen. Hoe zouden we een bewustzijn moeten krijgen, dat heer en meester over alle duisternis is en alle duisternis kent, als we deze niet persoonlijk met ons eigen lichaam ervaren hadden? Het is niet voldoende als we het bij anderen gelezen hebben; we moeten het allemaal ervaren.

Het duivelbewustzijn

Het is verheugend dat veel mensen over de gehele wereld de culminatie van de duisternis en het duivelbewustzijn overwonnen hebben. Toen ik deze analyses moest schrijven, werd ik een beetje bezorgd: “Moest ik het duivelbewustzijn noemen?”. Maar ik moest het schrijven, omdat het duivelbewustzijn is. Een dierenbewustzijn maakt namelijk geen atoombommen en vernietigt geen hele steden. Een aantal mensen leeft nog met een duivelbewustzijn. Zij kidnappen mensen en schieten hen zomaar dood en ze hebben echt niet het minste medegevoel voor andere mensen. De mensen die nu een fatsoenlijk en verstandig leven leiden, die het niet over hun hart kunnen verkrijgen andere mensen te pijnigen en dieren te doden, zijn allemaal het duivelbewustzijn gepasseerd. Het karma dat hen nog wacht, is niet zo vreselijk. Maar het karma voor de mensen die het duivelbewustzijn niet achter zich gelaten hebben, zal geconcentreerd worden in de wereldoorlog die nu voor de deur staat en spoedig over de wereld heen zal gaan.

Er is een groep mensen die tot andere planeten behoren, en wie

zich niet tot kosmisch bewustzijn kunnen ontwikkelen, moeten hun reïncarnatie op andere planeten voortzetten, waar ze de voor hen natuurlijke ontwikkelingsmogelijkheden kunnen krijgen. De aarde ontwikkelt zich tot een toestand waarin alleen mensen zullen incarneren die rijp zijn om kosmisch bewustzijn te kunnen krijgen.

Het zich verdedigen is het grootste probleem voor de mensheid

Toen Jezus gekruisigd werd, hield de ‘logica van het zich verdedigen’ op. De mensen hebben zich vanaf het stadium van het dier tot nu toe verdedigd. Nu hebben ze een heel groot leger met miljoenen paardenkrachten meer aan atoombommen en massa’s verschillende merkwaardige geniale oorlogswerktuigen dan ze nodig hebben. Het lijkt wel of ze met een andere planeet moeten vechten en niet tegen hun eigen mensen op aarde. Het is net alsof ze kanonnen gebruiken om vlooien mee te schieten. Ja, zo vreselijk gedegeneerd en naïef is het. Maar dat kan de oorlog niet verhinderen. Het kan geen vrede waarborgen. De grote lering die de mensen hieruit moeten trekken, is dat ze ervaren dat ze zich niet moeten verdedigen.

Christus zegt dat we onze naaste niet slechts zeven maal maar tot zeventig maal zevenmaal dagelijks moeten vergeven. Overal toont hij vergeving. Dat is de juiste yoga, dat is de weg van de toekomst.

Scandinavië wordt beschermd

Hier in Scandinavië zitten we het best. Het is de beste plek op aarde. Hier zijn we het best beschermd, en hier komen de impulsen vanuit de kosmische werelden naar toe. Hier ook is het kosmische bewustzijn geopenbaard en moest aan de mensen geopenbaard worden. Hier wonen de mensen die er ontvankelijk voor zijn. Geleidelijk aan zal het veel meer mensen over de hele wereld bereiken, zodra het door de voorzienigheid vrijgegeven wordt.

Een internationaal wereldbestuur

In de volgende eeuw zullen de grootmachten hun macht verliezen. De mensen zullen de handen ineenslaan om de wereld er bovenop te helpen door een internationale rechtbank op te richten, die oorlog verbiedt. Het zal zo georganiseerd worden dat de hele wereld onder een centraal bestuur komt, zodat er niet iemand de baas over de aardolie en andere natuurlijke bronnen is. We kunnen niet hebben dat een paar mensen over de natuurlijk bronnen beschikken. De aarde en zijn natuurlijke bronnen behoren namelijk aan alle mensen toe. Geleidelijk aan zal de wereld geheel volmaakt worden.

De voortzetting van de missie van Christus en het vrijgeven van mijn kosmologie

Globaal gezien, hebben de mensen niet zoveel levens meer nodig, voordat de seksuele polen in evenwicht zijn en ze kosmisch bewustzijn krijgen. Ik heb het ervaren en kan er daarom over vertellen. De beide polen in mij zijn gelijkwaardig oftewel volledig in evenwicht. Ik ben geen man in de algemene zin van het woord en ik ben ook geen vrouw.

Het is mijn taak of missie om datgene te vertellen wat Christus niet kon vertellen. Ik kan dat met zoveel te meer kracht zeggen, omdat ik door Christus zelf overschaduwd ben bij de ervaring die ik de ‘witte vuurdoop’ genoemd heb. De dag daarna had ik een hogere geestelijke ervaring, toen ik de ‘gouden vuurdoop’ doormaakte. Toen kreeg ik de kennis en het vermogen die ik nu heb. Lang niet alles waar ik in feite toegang toe heb, is beschreven. Het is beperkt tot de kennis die de mensen nodig hebben.

Christus zei: “Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen”. Sommige mensen geloven dat Christus in eigen persoon wederkomt. Christus komt echter niet als fysiek persoon, en hij heeft zelf gezegd dat hij niet terug zou komen: “De Vader zal de Trooster, de Heilige Geest zenden, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb (Joh. 14:26). Hij zal het uit het mijne nemen en

het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zei hij: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen” (Joh. 16:14-15). De Trooster (of voorspreker) de heilige geest is de hoogste wijsheid. Juist die geest zal het leven vruchtbaar maken, die biedt de oplossing voor de toekomst. Mijn kosmische analyses zijn het ‘vele’ dat Christus niet kon vertellen.

De analyses zijn helemaal vrij. We staan aan het begin van een nieuwe wereldbeschaving

‘Het enige noodzakelijke’ (Luc. 10:42) is niet dat we mediteren, of dat we lid van de een of andere richting of religieuze groepering zijn. Dat is natuurlijk allemaal prima, en de mensen mogen het blijven doen zolang ze er zin in hebben. Maar ze zullen allemaal hier naartoe komen. Mijn kosmische analyses en de wijsheid die ik gebracht heb, zijn de nieuwe wereldbeschaving. Het is geen sekte, er is geen lidmaatschap en je kunt het ook niet opzeggen; er zijn geen wetten en voorschriften en er wordt de mensen ook niets opgelegd. De toegang tot de analyses is net zo vrij als de toegang tot de stralen van de zon. De mensen kunnen ze komen lezen, en meewerken, ze kunnen er zich over verheugen en het steunen. Ze kunnen het ook niet doen en weggaan, precies zoals ze willen. Niemand moet zich door iets gebonden voelen. Het is helemaal vrij!

Ik zeg ook: “Het is niet zo belangrijk dat we het eens zijn over de analyses, maar het is belangrijk dat we vrienden zijn. Dat met de analyses zal wel goed komen, dat wordt door het karma geregeld. We hoeven niet zozeer voor elkaar te zitten preken. Het gaat erom dat we vrienden zijn. Het gaat erom dat we leren accepteren dat onze ‘naaste’ slecht gehumeurd kan zijn of met onaangenaamheden komt. Langzamerhand wordt het gemakkelijk om op die manier te handelen. Uiteindelijk kunnen we het helemaal niet laten. Er ontstaat geen vijandschap, we worden gelukkig en alles wordt heel heerlijk, licht en prachtig.”

Wij vormen het begin van de nieuwe wereldbeschaving; wij hebben de kennis die iedereen moet krijgen. Deze kennis zal eens over de

hele wereld verspreid worden. Er bestaat al veel goede aarde voor, zo te zien. We krijgen brieven bijna van over de hele wereld, hoewel de boeken nog niet door de grote uitgeverijen uitgegeven worden. Mijn analyses en boeken zijn namelijk nog niet door de voorzienigheid vrijgegeven, voordat *Het Derde Testament* bij grote uitgeverijen uitgekomen is. Dan zal er heel wat over te doen zijn, dan zullen ze zowel gezegend als vervloekt worden. We hoeven echter niet bang te zijn voor vervloeking, want wij vervloeken zelf niemand en dan kunnen we niet op die manier geraakt worden.

Het doel van de ontwikkeling

Wat in onze tijd belangrijk is, is dat de jonge mensen zich niet gelukkig voelen in een huwelijk of dat ze zonder boterbriefje bij elkaar zijn. De mensen moeten ervan uitgaan dat de ontwikkeling van de seksuele polen zich voortzet en dat de tegenovergestelde pool sterker wordt, zodat ze gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht krijgen. Net zoals er voor het huwelijk een moraal is, zo is er ook een moraal voor homoseksualiteit of dubbelpoligheid. De mensen moeten niet oneerlijk zijn, en ze moeten anderen niet uitbuiten. We moeten leren begrijpen dat alle mensen dubbelpolig zullen worden. De dubbelpoligheid is al begonnen, maar niet iedereen is bewust dubbelpolig. De intellectualiteit van de mensen en de gehele kant van hun bewustzijn die niets met het huwelijk te maken heeft, behoren tot de tegenovergestelde pool. Deze pool groeit steeds verder, en datgene wat de mensen naar mijn lezingen trekt, is hun tegenovergestelde pool: het is de vrouwelijke pool in de man en de mannelijke pool in de vrouw, die dat veroorzaken. Maar eens versmelten ze, en dan zijn de mensen geen man, noch vrouw maar de mens naar Gods beeld. Dat is het grote doel van de huidige ontwikkeling.

Dit artikel is verschenen in de Deense Kosmos nr. 3 van 2004, onder de titel 'Den nye kultur'. Het is gebaseerd op een bandopname van zondag 26-3-1978, toen Martinus sprak voor een gehoor van hoofdzakelijk jonge mensen, die tijdens een werkweek met Pasen in het vegetarische restaurant Terrassen bij elkaar waren.

Toelichting op het artikel ‘De nieuwe beschaving’, door Ole Therkelsen



Martinus benadrukte vaak dat het eigenlijk een wonder was dat het Martinus Centrum überhaupt bestond. Zonder de geschenken en de vrijwillige en onbaatzuchtige hulp van liefdevolle mensen was het niet mogelijk geweest om het Centrum te stichten.

Karakteristiek voor Martinus was dat hij altijd heel zorgvuldig zijn dank betuigde. Hij dacht er altijd aan om de mensen die op de een of andere manier de Zaak gesteund hadden, te bedanken. Dikwijls heeft Martinus het schrijven van zijn analyses onderbroken om dankbrieven te schrijven of om een groet te sturen om voor de hulp, steun of getoonde belangstelling te bedanken. Hieraan kun je zien hoe belangrijk Martinus het vond om in het dagelijks leven vriendelijk en liefdevol te zijn. Hij sloot zich niet van de buitenwereld af om zijn belangrijke analyses te schrijven.

Eerste paasdag 1978 reisde Martinus in de leeftijd van 87 jaar naar Klint om de groep vrijwilligers te bedanken voor hun onmisbare hulp en om een lezing te geven.

In onze maatschappij zien we een grote verwarring en een zeer verdorven moraal op het gebied van de seksualiteit. Martinus was van mening dat het hoog tijd werd dat de mensen informatie kregen over de verandering van de seksuele polen, opdat ze hun eigen seksuele toestand beter zouden kunnen begrijpen. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat de mensen moreel verantwoord handelen in verband met zowel de eenpolige als de dubbelpolige seksualiteit. Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen.



Na de lezing werden de volgende vragen gesteld

Vraag 1

Het is voor mij een moeilijk punt dat iemand in dit leven gestraft zal worden voor de slechte dingen die hij in een vorig leven begaan heeft, zonder te weten dat hij schuldig is.

Antwoord van Martinus

Het gaat niet om het geheugen. Vele anderen hebben ook tegen mij gezegd: “Wat voor zin heeft het, als we het ons toch niet kunnen herinneren?”

Mensen die in de gevangenis terechtkomen, kunnen zich toch goed herinneren dat ze in gevangenis gezeten hebben, maar ze stelen, liegen en moorden toch. De mensen doen veel verkeerde dingen in hun huidige leven. Dat weten ze en ze kunnen zich dat goed herinneren, maar ze doen het nog steeds.

Alle pijn en leed die de mensen ervaren hebben, hebben echt wel gevolgen. Hij die in een vorig leven vreselijk lijden doorgemaakt heeft, zal in zijn huidige leven, als hij iemand ziet die hetzelfde lijden doormaakt, deze persoon veel beter kunnen begrijpen. Hebben mensen in meerdere levens zo'n lijden doorgemaakt, dan begrijpen ze meteen hoe het met die ander gaat. Wanneer ik iemand zijn been zie breken, krijg ik pijn in mijn benen. Zo enorm gevoelig kun je worden.

Het gevoelsvermogen groeit geheel automatisch, in overeenstemming met het doorgemaakte lijden, en daaruit ontstaat de alliefde. Die zorgt ervoor dat we het niet over ons hart kunnen verkrijgen om kwaad te doen. We willen liever zelf lijden dan dat anderen zullen lijden.

Vraag 2

Wat kunnen we het beste voor de hele wereld doen, wanneer de oorlog en de rampen komen?

Antwoord van Martinus

Tja, dat moet blijken, dat kan ik u op dit moment niet zeggen. Er moet voor ieder afzonderlijk blijken wat hij kan doen. Maar het beste wat je kunt doen is natuurlijk dat je zelf een eerlijk mens wordt of op het rechte pad blijft.

We moeten het stadium bereiken waarin we moeten bidden. Dat doen de mensen gewoonlijk niet zo graag. Toen ik mijn grote lezingen gaf en er veel mensen met hun problemen kwamen, vroeg ik hen: "Bidt u nooit tot God?"

"Nee, dat is zoiets vaags." "Maar dat is helemaal niet waar!" "Het onzevader, dat ken ik helemaal niet. Ik heb het onzevader nog nooit gebeden."

"Ja, maar u hoeft het onzevader helemaal niet te bidden. U hoeft alleen maar te denken aan datgene waarbij u geholpen wilt worden. Dan krijgt u hulp! Echt waar! Het maakt niet uit of u erin gelooft of niet."

De voorzienigheid is niet zo dat ze zeggen: "Knielen, en een beetje

snel!” De wezens die de gebeden horen, weten heel goed hoe de mensen zijn. Geloven is geen kwestie van willen; iemand gelooft of iemand gelooft niet. Dat is niet iets wat je met de wil kunt. Je kunt het wel willen, maar daarom geloof je nog niet. Het doet er niet toe of ik u zeg dat een plus een zevenentwintig is. U wilt het graag geloven, maar dat kunt U natuurlijk niet. U weet veel te goed dat het niet waar is. Maar het maakt niet uit of u gelovig bent, u kunt toch wel bidden.

Ik bid bijvoorbeeld iedere dag heel veel. Bidden betekent helemaal niet dat iemand zijn handen moet vouwen of moet knielen. Dan krijg je maar pijn in je knieën, en dat is natuurlijk zielig voor je microwezens. Nee, we moeten maar heel gewoon doen en met elkaar praten, en dan aan God denken of aan datgene waar we hulp voor nodig hebben. Iedere keer als ik een duistere impuls voel aankomen, richt ik mijn gedachten op God, en ik krijg altijd hulp voor alles. De Zaak was vrijdag (24-3-1978) jarig, toen werd zij 57 jaar. Het was toen 57 jaar geleden dat ik mijn kosmische ervaring kreeg. Sinds die tijd heb ik een volledig godscontact gehad. Ik doe niets waarvoor ik geen impulsen krijg. Ik moet de impulsen van boven krijgen of ik dit of dat moet doen. Ook al lijkt het dwaas, ik doe het toch, en later blijkt dat het juist was.

De mensen denken dat bidden naïef en primitief is, maar dat is het helemaal niet. Wij zijn omgeven door geestelijke wezens, die bevinden zich niet ergens ver weg in het wereldruim. Er zou best een grote groep tussen ons aanwezig kunnen zijn. Degenen die onze gebeden horen zijn christuswezens. Als een mens de volmaaktheid van de dubbelpoligheid bereikt en kosmisch bewustzijn krijgt, versmelt zijn bewustzijn met dat van alle andere christuswezens, en dan vormen ze één geheel. Ze zijn volledig één. Dan is het niet zo dat de een zegt: “Nee, zo is het niet! Dat zie je verkeerd! Dat heb je niet begrepen! Dat is niet waar!” Zij zijn het allemaal volledig eens, en omdat ze een geheel zijn, vormen ze één bewustzijn. Dat ene bewustzijn is Gods bewustzijn. Maar alle ikken bestaan nog steeds. De ikken van de wezens zijn Gods werktuigen, dus we zijn even belangrijk voor God als God voor ons is. God zou niet kunnen bestaan en beleven zonder de afzonderlijke ikken, Hij beleeft via ons.

Nu zeg ik ‘Hij’, dat is zo’n oud woordgebruik. God is natuurlijk noch

een hij, noch een zij, maar juist dubbelpolig oftewel volmaakt. Gods primaire bewustzijn bestaat uit alle christuswezens. Dit bewustzijn bevindt zich voortdurend in zijn hoogste staat, want naarmate de mensen volmaakt worden, dat wil zeggen christuswezens worden, gaan ze deel uitmaken van Gods primaire bewustzijn en vormen de hoogste rijken vanwaaruit God de wereld bestuurt. Daarna degenereren ze en dalen af, terwijl anderen opgroeien. Daarom ontstaat er een kringloop, en dat is geen cirkelbaan maar een spiraalkringloop. We worden niet weer dezelfde in de volgende spiraalkringloop, maar we komen in een planeetzone. Daar worden we geen mensen maar planeten. Vanuit de aarde kunnen we daar geen voorbeelden van waarnemen, maar er bestaan dus miniplaneten, die het eerst ontstaan. Het is de bedoeling dat ik daar meer over ga schrijven, als ik oud genoeg word. Ik heb er wat over geschreven, maar toen kreeg ik impulsen dat dat moest wachten, want de mensen kunnen zonder, als ik het niet haal. Er zijn andere dingen die veel belangrijker zijn. Wat de hogere spiralen betreft, dat kunt u zelf onderzoeken, wanneer u kosmische bewustzijn hebt.

Vraag 3

Kun je in dit leven lijden op je nemen om je te scholen voor een volgende incarnatie?

Antwoord van Martinus

Ja, dat kan heel goed. In India staan er mensen met hun arm in de lucht, zodat ze deze tenslotte niet meer naar beneden kunnen krijgen. Maar dat karma vermindert niets van het karma dat iemand bij voorbaat al heeft. Dat iemand zijn arm niet meer kan gebruiken, is op zichzelf al karma. Maar je kunt niet je karma afbetalen door jezelf te mishandelen. Dat kan alleen komen via de kringloop van het karma. Het karma is gebonden in kringlopen.

Als iemand echter lijden op zich neemt om andere mensen te helpen, is dat natuurlijk naastenliefde. De wet is dat we onze naaste zullen liefhebben als onszelf. Zie je dat je naaste ernstig in nood verkeert, dan

help je hem natuurlijk alsof het jezelf betrof. Daar kunnen de mensen zich in trainen en in liefde groeien.

Christus nam vrijwillig lijden op zich om de mensen te kunnen helpen. Hij hoefde niet naar de aarde af te dalen om zich te ontwikkelen, hij was al volmaakt.

Voor mij was het ook niet nodig om op aarde te komen. Die gehele ontwikkeling heb ik achter de rug. Alles wat ik jullie vertel, heb ik niet hier geleerd. Dat heb ik door mezelf gekregen van bovenaf. Toen ik dertig was, bezat ik misschien niet eens zoveel kennis als jullie nu. Ik heb alleen af en toe een paar brieven aan mijn pleegouders geschreven, en daar word je geen groot professor van.

Nee, het is geweldig om lijden op je te nemen ten behoeve van anderen. Je kunt niets anders zeggen dan dat het een goede daad is om anderen te helpen die in nood verkeren en die hulp hard nodig hebben. Daarin bestaat de naastenliefde immers.

Achtergrondinformatie

In het boekje *Over de geboorte van mijn missie* beschrijft Martinus hoe hij kosmisch bewustzijn kreeg. Eerst onderging hij ‘de witte vuurdoop’, waarbij hij door Christus overschaduwde werd, de volgende dag onderging hij ‘de gouden vuurdoop’, waarbij hij volledig kosmisch bewustzijn kreeg en de oplossing van het levensmysterie en Gods bewustzijn beleefde. Toen was de Zaak geboren.

Martinus beschouwde zelf de 24^e maart 1921 als de geboortedag van de Zaak. Tijdens het beantwoorden van de vragen zegt Martinus dat de Zaak op die vrijdag 24-3-1978 jarig was, zij werd toen 57 jaar.

In een mens op een klein kamertje aan de Jagtvej in Kopenhagen incarneerde het kosmische bewustzijn dat de basis zou vormen voor ‘een nieuwe beschaving’ voor een hele planeet.

Beste lezers,

Tot onze grote spijt moeten we u mededelen dat een van onze trouwe medewerkers ernstig ziek is. Hierdoor kan het gebeuren dat we het tijdschrift, en eventuele informatie, misschien niet op de afgesproken termijn hebben kunnen versturen.

We rekenen op uw begrip voor deze situatie, en wensen u een stralend voorjaar.

Met vriendelijke groet,

G. Oude Groen

COLOFON

| | |
|--|--|
| <p>Copyright: Martinus Instituut Kopenhagen Denemarken</p> <p>Redactie: G. Oude Groen J. Buschman</p> <p>M.m.v. A. Stroobant</p> <p>Weergave van tekst- en beeldmateriaal uitsluitend na schriftelijke toestemming van het Martinus Instituut.</p> <p>Prijs: voor 4 nummers per jaar € 17,50 Informatiemateriaal wordt gratis toegestuurd.</p> | <p>Stichting Martinus Centrum</p> <p>Secr.: Willem de Zwijgerlaan 14 2582 EN Den Haag</p> <p>T. 070 - 4271497 / 070 - 3258419</p> <p>Postbank rek.nr.: 266 46 92</p> <p>info@martinuscentrum.nl</p> <p>www.hetderdetestament.nl</p> <p>Kamer van Koophandel 41154618</p> |
|--|--|