

KOSMOS

TIJDSCHRIFT OVER DE GEESTESWETENSCHAP VAN MARTINUS
HET DERDE TESTAMENT

DE KERSTSTER
door **Martinus**



HET SYMBOOL OP DE VOORKANT

Het symbool op de voorkant – “de volmaakte mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis” (Gen. 1:26) – toont ons het volmaakte gedrag of “het toekeren van de linkerwang, als we op de andere geslagen worden” (Matth. 5:39).

Onderaan op het symbool wordt de ontwikkeling van het dier (oranje) naar de volmaakte mens (geel) getoond. De rechthoekige, oranje gebieden symboliseren onze fysieke aardse levens van geboorte tot dood. De daartussen gelegen kleinere, witgele gebieden tonen dat we ons tussen de fysieke aardse levens in in de geestelijke werelden bevinden. Na ieder verblijf in deze geestelijke werelden begint een nieuw aardse leven, gebaseerd op de eigenschappen en aanleggen die we tijdens de voorafgegangene aardse levens ontwikkeld hebben. De oranje en gele bogen laten zien dat ons lot een resultaat van ons eigen denken en handelen in onze voorafgegangene en ons huidige aardse leven is.

De grote oranjeboog die van links naar rechts naar het midden loopt, symboliseert een onaangename of zogenoemde ‘slechte’ handeling die tegenover iemand begaan wordt. Deze handeling wordt met vriendelijkheid en begrip beantwoord, wat hier met het hart en de gele boog gesymboliseerd wordt. Het symbool toont zodoende de gehele inwijding van de volmaakte mens in het lots- en levensmysterie, zijn inzicht in het eeuwige leven, in de ontwikkeling en de wet van het lot: “Wat je zaait, zul je oogsten” (Gal. 6:7). Door deze eeuwige wet leren we allemaal tussen goed en kwaad te onderscheiden. We worden volmaakt en worden “de ware mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis”. Voor een uitgebreidere verklaring zie *Het Eeuwige Wereldbeeld II*, symbool nr. 23.

INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS

Het tijdschrift *KOSMOS* wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in het wereldbeeld van Martinus, dat met zijn kosmische analyses de lezer tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren.

Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en principes van het leven helder uiteenzet, heeft Martinus beschreven in zijn levenswerk: *HET DERDE TESTAMENT*. Het werd geschreven voor mensen die een verklaring van het leven zoeken die zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden kan stellen, op verstand berust en logisch is.

Martinus wilde zelf niet dat zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaarheden in de vorm van logische gedachtereeksen wil leren begrijpen.



DE KERSTSTER

door: Martinus

Kerstmis is de uitdrukking voor een onsterfelijk principe

Er bestaan twee opvattingen als het gaat over hoe de mensen denken over het kerstfeest dat we binnenkort weer gaan vieren: de materialistische en de religieuze. Voor de moderne mens met zijn ontwikkelde intelligentie heeft Kerstmis zijn inspiratiekracht verloren. De moderne mens beschouwt Kerstmis als een feest dat zichzelf overleefd heeft, en hij probeert er afstand van te nemen. Voor de religieuze mens is Kerstmis daarentegen geworteld in een diep geloof in het kerstevangelie (o.a. Luc. 2:10-14). Hij verheugt zich met heel zijn hart op deze feestdagen.

Kerstmis zal blijven bestaan als de uitdrukking voor een onsterfelijk principe. Het enige dat veranderen zal, is de vorm waarin het zich manifesteert. Hier op de noordelijke breedtegraden valt Kerstmis midden in de winter. U ziet hoe dat samenvalt met Kerstmis als een feest van het licht. Hoewel dat mogelijk berust op een aanpassing aan de midwinterfeesten uit vroeger tijden, ziet u toch hoe het voorkomen van dit feest hartje winter overeenkomt met de symboliek waar Kerstmis voor staat.

U hebt door het geloof uit uw kindertijd geleerd dat Kerstmis licht betekent en dat dat licht door Jezus Christus op aarde kwam. De gebeurtenissen of verhalen die met de geboorte van Jezus, zijn kindertijd, leven, kruisiging en dood verbonden zijn, zijn symbolische

aanduidingen voor grote kosmische principes. Dat betekent natuurlijk niet dat deze gebeurtenissen niet plaatsgevonden hebben. Dat hebben ze wel. Het betekent echter dat ze iets groters beslaan. Ze zijn een geweldige openbaring van de grote kosmische principes, een machtig voorbeeld voor de mensen.

Het kerstevangelie

Het eerdergenoemde voorbeeld betreft het overbrengen van de kosmische principes naar een vorm waarin de gewone mens ze kan begrijpen. Naarmate de ontwikkeling voortschrijdt, krijgen de mensen een steeds groter vermogen om zelf het licht te zien dat ze eerst via de symbolen hebben leren kennen. Dat geldt ook voor het kerstevangelie. Het gaat niet alleen om het feit dat Jezus geboren is, er worden immers duizenden en nog eens duizenden kinderen geboren. Als de mensen Kerstmis vieren, doen ze dat om hun verlangen naar het licht en om hun geloof in en nooit uitgebluste hoop op een tijd die heel anders is dan die welke we nu beleven, tot uitdrukking te brengen. Diep in hun hart hebben de mensen allang begrepen dat het leven bestaat uit geven en niet uit nemen (naar Hand. 20:35). We zien dan ook dat Kerstmis een tijd van geven geworden is. Overal zien we dat mensen met pakjes komen aanhollen. Ze voelen allemaal een diepe drang om door middel van een geschenk blijk te geven van het menselijke in hen. We zien hoe hier de wet van het lot bijna per omgaande werkt. We kunnen geen geschenk krijgen zonder een diepe drang te voelen om erop te reageren door zelf iets te geven. Dit principe van het geven is in zijn kern edel, het moet alleen op alle overige levensgebieden tot ontwikkeling komen.

We zien dan ook dat het de diepste missie van Kerstmis is om ons te laten begrijpen dat op het moment dat we met veel meer sympathie en begrip naar onze medewezens kunnen kijken dan we nu doen, het leven veel mooier en rijker voor ons zal zijn. Kerstmis veroorzaakt een enorme golf van sympathie bij de mensen. We hebben een kerstboom met veel lichtjes, en we hebben al die mooie oude liederen, die allemaal in tekst en muziek uitdrukking geven aan ons ver-

langen naar een schonere en zuiverder wereld. Dat Kerstmis voor heel veel mensen ouderwets geworden is, verandert niets aan de principes waarop dit feest berust. Het gaat immers niet om de woorden maar om het licht achter de woorden.

De kerstster

Toen de hoogtijdagen voor kerst vorm kregen, werd de ster er het hoofdsymbool voor. Deze ster geeft de diepste kern van het kerstevangelie weer. Het is niet uitgesloten dat er misschien ten tijde van de geboorte van Jezus een bijzonder heldere en stralende ster aan de hemel gestaan heeft, maar dat is voor ons niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we tijdens deze hoogtijdagen geconfronteerd worden met een rechtstreeks gevolg van het verlangen van de mensen naar een andere vorm van leven dan de alledaagse. Het licht waar hier sprake van is, is niet uiterlijk van aard maar innerlijk. Het model voor dit licht is Jezus van Nazareth. Bij zijn geboorte traden gebeurtenissen op die meer dan iets anders de stimulans geweest zijn om de mens en daarmee de maatschappij van dierlijke primitiviteit te veranderen in de beschaving die wij nu kennen.

De ontwikkeling van het licht en de degeneratie van de duisternis

Aan de hand van de kringloop binnen de grote ontwikkelingscyclus die ik een 'spiraal' noem, kunnen we de ontwikkeling van het licht volgen. Tegelijkertijd kunnen we een ander principe volgen dat degenerereert en verdwijnt. Dit principe bevindt zich op het ogenblik op zijn culminatiepunt. Deze culminatie beleven wij als alles wat we kennen onder de naam oorlog, in al zijn verschillende schakeringen. De verhouding tussen deze twee grote principes, die we als licht en duisternis kennen, is nu van dien aard dat we kunnen zien dat oorlog voeren in feite niet langer in harmonie is met de innerlijke wereld van de aardse mens. Hij vecht niet meer om het vechten. Wanneer er zich vandaag



Biddende man, afkomst onbekend

de dag zovelen op slagvelden overal ter wereld bevinden, moeten we niet denken dat deze mensen daar graag willen zijn. Ze zijn daar niet uit belangstelling voor de duisternis, maar omdat ze geloven dat hun aanwezigheid daar de vrede zal brengen die de diepste kern van Kerstmis is.

Het is namelijk niet de bedoeling dat Kerstmis alleen maar een paar dagen zal duren tijdens de winterse duisternis, zoals nu het geval is. Het doel van Kerstmis is dat de geest ervan het gehele jaar zal duren. De mensen die nu denken dat Kerstmis zichzelf overleefd heeft en verouderd is, hebben zich alleen blind gestaard op de uiterlijke vorm ervan. Iedere intellectueel ontwikkelde mens is in harmonie met de geest van Kerstmis. Geen enkel normaal mens verlangt er vandaag de dag naar dat de duisternis, dat wil zeggen alle onintellectuele gedachtesoorten, het leven en de ontwikkeling zal beheersen. Nu doden de mensen niet uit verlangen om te doden, maar juist omdat ze denken dat het in het belang van het licht is. Dat is ook zo, maar op een heel andere manier dan ze denken. Natuurlijk kan het licht niet voor honderd procent realistisch op aarde beleefd worden, zolang er ook plaats voor de duisternis moet zijn. De duisternis moet verwijderd worden maar niet met duisternis. De enige manier waarop je iets werkelijk kunt verwijderen, is door het zichzelf te laten uitputten. De duisternis is op zichzelf een energiegolf, een brand die moet opbranden, voordat het licht zich volledig kan ontplooien. Op dit moment zijn de mensen over de gehele wereld erop ingesteld dat het licht zal overwinnen, en daarmee gaan ze op een bepaalde manier allemaal dezelfde richting op. Maar deze richting kan meer of minder zijwegen hebben. En in feite hebben ze onenigheid over deze verschillende wegen. De een vindt dat zijn weg de beste is en de ander dat de zijne dat is.

Het licht heeft zijn eigen wetten

In zijn kosmische analyse is Kerstmis de incarnatie hier op aarde van de bestaansvorm van het ware mensenrijk; de incarnatie van de bewustzijnsvorm waarmee het levende wezen in het kader van de kosmische analyses ziet dat 'alles zeer goed is' (Gen. 1:3). Naar die bewust-

zijnsvorm ontwikkelen we ons allemaal. Als iemand het licht ontkent in de vorm waarin het christendom het verkondigt, is het in feite alleen de eigenlijke vorm waar hij iets tegen heeft. Zou hij iets tegen de inhoud hebben, dan zou hij bezig zijn met zijn eigen ondergang, en die toestand heeft niets met normaliteit van doen. Omdat alle normale mensen dus op het licht ingesteld zijn, is het in werkelijkheid veel uitgebreider dan de meesten denken. Iedereen kijkt uit naar Kerstmis als een licht dat zal komen, maar ieder afzonderlijk heeft een voorstelling van dat licht die het beste bij zijn of haar idealen passen.

Het licht heeft zijn eigen wetten en deze zijn in harmonie met de hoogste logica van het leven. Vele mensen verlangen naar het licht, maar alleen op een zuiver materialistische manier. Hun verlangen is niet in harmonie met de wetten waarop de beleving van het licht berust. Door een bestaan na de dood te ontkennen, raakt de aardse mens in een hemeltergende disharmonische verhouding tot zijn eigen verlangen naar een licht en heerlijk bestaan voor zichzelf en anderen. Dit ontkennen van het leven na de dood heeft niets met logica te maken. In feite wensen alle normale mensen om te leven, ook na de dood. Het is waar dat iemand vanwege ziekte of andere tegenslag in een situatie kan komen waarin hij graag wil sterven, omdat hij de dood dan als een bevrijding beschouwt. Maar iedere gezonde en normale mens verlangt niet naar de dood en toch moet hij de dood ervaren. Hier komt dan Kerstmis met zijn boodschap dat we eeuwige wezens zijn. We kunnen ons keren tegen de manier waarop we tegenwoordig het kerstfeest vieren, maar van de diepste kern van Kerstmis kunnen we ons nooit losmaken. De stemming die bij Kerstmis hoort, is namelijk de mentale toestand waarin het licht alleen maar kan groeien.

Het gehele jaar door heeft de mens zo veel materialistische en egoïstische wensen waarvan hij wil dat ze in vervulling gaan, dat het goede in zijn wezen als het ware in de knel komt door het gewicht van al die wensen. Kerstmis zorgt er echter voor dat het goede in de mens als het ware voor een korte periode de boventoon voert. Het in de knel gekomen verlangen naar menselijkheid krijgt lucht en komt naar buiten in een drang om liefdevol te zijn, om iets voor anderen te doen en om cadeautjes te geven. Wat er dus met Kerstmis gebeurt, is dat de diepste wensen en hartelijkheid van de mens aan de fysieke

oppervlakte komen. Als u kosmische helderziendheid bezat, zou u kunnen zien hoe dit samengebalde verlangen om liefdevol en goed te zijn in de atmosfeer van de aarde straalt en fonkelt. Maar zelfs zonder kosmisch bewustzijn moeten de mensen toch voelen hoe de atmosfeer in de dagen voor Kerstmis doordrongen raakt van liefde, wat onder andere tot uiting komt in de wens dat niemand op kerstavond honger of kou zal lijden.

‘De dag-des-oordeels’

Die gehele atmosfeer zal zich verder ontwikkelen en een grotere macht krijgen dan nu het geval is. Een groot beletsel hiervoor is de kant van de mentaliteit van de aardse mensen die nog in harmonie is met de principes die in het dierenrijk thuishoren. Dit beletsel moet weggenomen worden, en dat wegnemen ervaren wij als de ‘dag-des-oordeels’ (Matth. 10:15-42). Deze dag is altijd beschreven als de tegenstelling van Kerstmis. En dat hebben we nooit zo duidelijk gezien als in onze eigen tijd, waarin wij de contrasten juist sterker beleven dan enige andere generatie voor ons die beleefd heeft. Maar hoe dichter de duisternis wordt, des te helderder schijnt het licht. Tegenwoordig kan iedereen zien hoe prachtig het leven zou kunnen zijn, als de mensheid een andere instelling gehad had dan die welke tot oorlog leidt. De instelling die de mensen echter hadden, was - ook al zien de meesten nu misschien dat die verkeerd was - desondanks een schakel in de ontwikkeling die hen tot de algehele ervaring van het licht zal leiden. Zowel de maatschappij als de afzonderlijke mens moet natuurlijk op ieder tijdstip handelen naar het verstand dat hij heeft. Is de handelwijze verkeerd, dan geeft dat de wrijving die het ervaringsmateriaal oplevert waarop een nieuw gedrag gebaseerd kan worden. Op die manier komt wijsheid tot stand. Wijsheid is licht, en licht is het evangelie van Kerstmis.

Een kosmische energiegolf vanuit het centrum van de melkweg

Er stroomt een lichtimpuls over de aarde die groter is dan ooit tevoren

in haar geschiedenis. Deze straalt met een enorme kracht vanuit het centrum van de melkweg. Het melkwegstelsel is een reusachtig organisme waarin de afzonderlijke zonnestelsels de organen zijn die hun kracht en energie vanuit het centrum van dit organisme krijgen, net zoals onze organen van kracht voorzien worden vanuit het centrum in ons organisme dat we ons Ik noemen. De energiegolf vanuit het centrum van de melkweg bevat alle kracht die de mensen naar het ervaren van het ware mensenrijk leidt. Dankzij deze wereldimpuls is er nu oorlog. Als zo'n impuls invloed gaat krijgen, ontketent die een enorme beweging. Verschillende gedachtesoorten worden tegen elkaar opgezet. Dat gebeurt juist nu op aarde. We zien dat een heleboel gedachtesoorten, die licht willen scheppen, opgezet worden tegen een heleboel andere gedachtesoorten die hetzelfde beweren. Dat geeft oorlog, maar in wezen is oorlog alleen maar een geforceerde ontwikkeling met als doel helderheid te verschaffen.

Deze kosmische energiegolf wordt vooral sterk gevoeld in de periode rond de kerstdagen, omdat de mensen er dan door hun instelling op het kerstevangelie ontvankelijker voor zijn. Daar komt bij dat het kerstfeest, dat nu al eeuwen gevierd is, geleidelijk aan een glans om zich heeft weten te creëren die geen ander feest heeft. Door regelrecht de overwinning van het licht over de duisternis te verkondigen heeft Kerstmis in hoge mate de weg gebaad voor de nieuwe kosmische wereldimpuls. Aan de liefde die de mensen tijdens de kerstdagen ten toon spreiden, is heel gemakkelijk te zien dat het naastenliefdevolle, het humane, toeneemt en dat de oorlog afneemt.

Iedere mens moet er voor waken dat hij niet zo hoog ontwikkeld wordt, dat hij zich te `oud' gaat voelen om Kerstmis te vieren. Ik denk nu niet aan de uiterlijke vorm van Kerstmis, die zal zoals al het andere veranderen. Ik denk aan de verborgen waarheid van Kerstmis. Het is zo enorm waardevol dat de mensen aan het bestaan van hun medebezitters herinnerd worden, zodat ze met liefde aan hen kunnen denken. De meeste mensen hebben de neiging om alleen maar aan zichzelf te denken, en zelfgenoegzaam te zijn. Die toestand wordt door Kerstmis geneutraliseerd, dat ons er juist op wijst dat alleen degenen die iets voor anderen doet, liefdevol is. Kerstmis is het feest van de liefde, en liefde is nu juist de kosmische kracht die in ons innerlijk

zal oplichten. Zolang we de prachtige instelling van Kerstmis niet het gehele jaar door in onze mentaliteit weten vast te houden, zijn we niet helemaal gelukkig, maar herbergt onze mentaliteit een bepaald percentage ongelukkige toestanden. Kerstmis is dus een direct voorbeeld voor hoe ons leven iedere dag zou moeten verlopen. De mensen zullen zich werkelijk zover ontwikkelen dat ze iedere dag zijn zoals ze tijdens de kerstdagen zijn. Dat ze dat nu nog niet kunnen, betekent niet dat zo'n gedrag niet in praktijk gebracht kan worden. Het zegt alleen dat de mensen de training die aan het verwerven van elk nieuw vermogen voorafgaat, nog niet afgerond hebben.

Als u nu oorlog meemaakt, dan moet u proberen te begrijpen dat deze op zichzelf een les is. Oorlog is een handelwijze die in disharmonie is met de krachten die harmonie en geluk scheppen.

De missie van de duisternis

U beleeft hetzelfde als u kwaad of jaloers bent. Dan woedt er een oorlog binnen in u. Maar terwijl u niet zoveel invloed heeft op wat er op dit moment in de wereld gebeurt, heeft u heel veel invloed op uw dagelijkse denk- en handelwijze. Wat u daarbij aan teleurstelling en tegenslag beleeft, wordt u gegeven als oefenmateriaal voor uw geest. Zonder tegenslagen zou er geen veredeling plaatsvinden, en dat geldt in het klein zowel als in het groot. De mensen moeten nu leren begrijpen dat het niet voldoende is om alleen in het licht te geloven als het juiste. Door deze moeilijke tijden zullen de mensen kennis over de wet van het lot krijgen. De mensen moeten leren begrijpen dat het niet genoeg is om te denken, we moeten ook juist kunnen denken.

Tegenwoordig is het contrast tussen duisternis en licht enorm groot geworden. Nooit eerder hebben de mensen in een tijd geleefd waarin de onbetrouwbaarheid zodanig hoogtij vierde. Allen verlangen naar het licht, maar iedereen is er zo zeker van dat juist zijn licht het ware is, dat hij weigert voor de anderen te wijken. Hierdoor ontstaan de geweldige wrijvingen die we tegenwoordig meemaken, wrijvingen die in de vorm van botsingen en verminkingen een omvang zullen bereiken die niemand zich kan voorstellen. Als het leven niet

eeuwig was, zou het een niet te overzien drama zijn. Maar het leven is eeuwig, en al gaat het lichaam ten onder, de geest wordt niet vernietigd. Integendeel. Verrijkt met enorme ervaringen van hoe we niet moeten leven, keert de geest op een dag terug naar het bestaan op het fysieke vlak in een nieuw lichaam, en dan veel meer in harmonie met de goddelijke wetten dan daarvoor.

Ik zou niets liever willen dan nu met een paar woorden de oorlog afschaffen, maar dat kan ik niet. En als het in mijn macht lag om het te doen, zou zo'n daad op zichzelf van de hoogste mate van liefdeloosheid tegenover de mensen getuigen. Het zou namelijk betekenen dat de ontwikkeling naar betere omstandigheden dan die welke we nu beleven, verhinderd zou worden. De mensen zijn nu veel te hoog ontwikkeld om terug te kunnen keren naar het primitieve bestaan op een eiland in de Stille Zuidzee. Diep in de ziel van iedere mens ligt het verlangen om God te zien, om het werkelijke bestaan te leren kennen. De mensen zouden God echter niet leren kennen als licht en duisternis niet bestonden. Door de angstaanjagende gruwelijkheden van de oorlog krijgen de mensen nu een les die hen naar een bestaan van onvermoede schoonheid zal leiden. Het klinkt paradoxaal, maar voor de enkeling zowel als voor de maatschappij geldt dat juist het doorge-
maakte lijden hen waardevol maakt. Het diepste geheim van het lijden is namelijk dat het de ervaringen verschaft waarop een nieuw bestaan kan berusten. Ik weet dat de beste manier om bij te dragen tot het afschaffen van de oorlog is om mijn leven er aan te wijden, voor de mensen de ervaring te beschrijven waardoor ik zelf de innerlijke harmonie verworven heb waar mijn huidige leven het bewijs van is. Door deze ervaring werden mij de oorzaken bewust van alles wat de mensen op dit moment beleven. Door u deze oorzaken en hun gevolgen te tonen breng ik het licht dat mijn mentaliteit beheerst, in uw mentaliteit. Als u deel wilt uitmaken van mijn werk is dat omdat u dat een gevoel van welbevinden geeft. Omdat juist niet mijn persoon maar het werk dat ik schrijf u dat welbevinden schenkt, en omdat dit werk met recht alleen als het licht aangeduid kan worden, zult u zien dat juist het bestuderen van dit licht u in feite gelukkig maakt.

Het centrum van de nieuwe wereldimpuls raakt Denemarken en straalt vandaar over de gehele wereld uit

Omdat Kerstmis juist een stralend geestelijk licht betekent, zult u zien dat u zich niet voor mijn werk kunt interesseren zonder in harmonie met de diepste kern van Kerstmis te zijn. Het is waar dat een oorlog ook zonder mijn werk een les voor u zal zijn. Omdat u echter door dit werk de oorzaken van oorlog leert kennen en ook een heel groot inzicht krijgt in datgene wat tot oorlog leidt, zult u, wanneer het oorlogsgeweld afneemt, zien dat veel van de dingen die voor anderen wanhopige duisternis en hopeloosheid zijn, voor u al geopenbaard zijn als stralend licht. Waar anderen alleen het bewijs in zien dat God niet bestaat, ziet u in dezelfde dingen nu het bewijs voor zijn absolute bestaan. U hebt het grote voorrecht in het centrum van de nieuwe wereldimpuls te leven, omdat deze impuls nu juist Denemarken raakt en vandaar over de gehele wereld uitstraalt. Deze impuls zal ons beschermen. Als de oorlog eenmaal voorbij is, en u zijn spoor helemaal kunt volgen, zult u zien hoe Scandinavië gespaard is vergeleken met de andere landen op aarde. Het is waar dat we zware tijden beleven (1941), maar niemand kan, als hij eerlijk is, bestrijden dat wij beter door deze zware jaren heen gekomen zijn dan sommige andere volken. U moet daarom niet denken dat de Denen tot volmaaktheid ontwikkeld zijn, dat zijn ze helemaal niet. Maar ze zijn geen oorlogszuchtig volk meer, en dat is op zichzelf al een heel grote vooruitgang. De Denen zijn een vredelievend volk en in die instelling ligt een enorm grote bescherming. Op vele andere gebieden heeft ook dit volk echter nog veel te leren.

Naarmate de oorlog zijn ondergang tegemoet gaat, zullen de kosmische analyses over de aarde verspreid worden

De geweldige duisternis die de wereld nu in zijn greep heeft, heeft dus tot taak het verlangen naar de tegenstelling ervan in de mentaliteit van de afzonderlijke mens te wekken. Voor u heeft dit verlangen naar het licht ertoe geleid dat u nu iets aan het bestuderen bent waarin dit

licht voor u gedefinieerd wordt in heldere gedachtereeksen die met uw eigen intelligentie te begrijpen zijn. U zult dit licht nu niet in de vorm van orgelgedreun en psalmgezang maar als realistische feiten beleven. Dat is in feite het enige waar u nu toegang toe heeft, maar dat zal niet zo blijven. Naarmate de oorlog haar ondergang tegemoet gaat, zullen deze gedachten zich over de aarde verspreiden. Dan zal de oorlog haar eigen doodstrijd beleven, ja, op een bepaalde manier zelfmoord plegen. Hoe meer de oorlog opvlamt, hoe harder hij woedt, des te dichter is hij bij zijn ondergang, daarin bestaat zijn zelfmoord. Degenen die elkaar op dit moment bestrijden, hebben in feite dezelfde idealen voor hun strijd. Ze verlangen allen naar een wereld waarin de generaties niet gewapend tegenover elkaar zullen staan. Ze verlangen allen naar een vrede, die voor de gehele wereld geldt. In het kader van dit verlangen zullen ze elkaar vinden, en als dat gebeurd is, zal het licht van Kerstmis over de gehele aarde stralen. Dan zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geboren worden (2 Petr. 3:13). Hoeveel jaar dat nog duurt, ligt niet in mijn macht om u te vertellen, maar het zijn er niet zoveel als u vreest. U moet echter wel begrijpen dat de ontwikkeling naar een verhevener maatschappij zich geleidelijk aan voltrekt. Er zijn nog veel verkeerde dingen die veranderd moeten worden, maar de ontwikkeling zal snel gaan. Er komt een heel ander beheer van de waarden en een veel grotere vrijheid tussen de volken. De voortdurend toenemende technische ontwikkeling zal een internationale samenleving mogelijk maken van dimensies die u zich nu moeilijk kunt voorstellen.

Kosmisch bewustzijn

Terwijl het meeste dat ik u verteld heb, de maatschappij betreft, wil ik tot slot graag laten zien dat de individuele mens niet afhankelijk is van de groei van de gehele maatschappij. De enkeling heeft het in eigen hand om zich los te maken uit de strijd die om hem heen woedt. Als u neutraliteit in uw eigen innerlijke wereld creëert, en u er zich met uw wil in traint om de dingen in een onpartijdig licht te zien, zal uw mentaliteit veel evenwichtiger worden dan nu misschien het geval is.

Ik zelf leef mijn dagelijks leven in een licht dat mij in de gelegenheid stelt om alle mensen te begrijpen. En zoals het met mij gesteld is, zo zal het mettertijd voor alle mensen worden. De toestand waarin het bewustzijn zich ingesteld heeft op het in harmonie zijn met de wetten van het bestaan, wordt kosmisch bewustzijn genoemd. Deze toestand zal iedereen bereiken. Omdat er zo sterk naar verlangd wordt, zijn er mensen die langs kunstmatige weg, bijvoorbeeld door verschillende oefeningen, kosmisch bewustzijn proberen te verkrijgen. Dat kan echter tot vreselijke toestanden leiden, dus dat kan ik u niet aanbevelen. Er is daarentegen een weg naar kosmisch bewustzijn, die u zou moeten volgen. Die loopt volgens het op een natuurlijke manier verwerven van de kennis waarop deze bewustzijnstoestand berust. Het is waar dat het moeilijk en lastig kan zijn om u zich deze analyses eigen te maken, maar door deze indirecte beleving van de geestelijke toestanden wordt u geleidelijk aan rijp voor de rechtstreekse ervaring. Zou u deze energieën rechtstreeks ontvangen zonder de daarvoor ontwikkelde organen te bezitten, dan is de kans groot dat u de vreselijke ellende van een krankzinnigheid overkomt. Zo enorm sterk zijn deze krachten. Maar als u er zich op instelt het vermogen te verwerven om te vergeven, of om nooit beledigd en woedend te zijn, dan begint u iets van de kracht te krijgen die nodig is om het binnenstromen van deze hoge energieën in uw hersenen te kunnen verdragen. Hoe meer van deze energieën uw bewustzijn binnenstromen, des te gevaarlijker zal het voor u zijn om woedend te worden. Veel mensen zijn krankzinnig geworden, omdat ze in een te vroeg stadium met deze energieën in aanraking gekomen zijn. Anderen zijn fanatici geworden met een enorme wil zichzelf te doen gelden en met een geweldige intolerantie naar anderen. Weer anderen zijn in een toestand geraakt waarbij de geestelijke energieën geheel de overhand hebben gekregen ten koste van de materiële, waardoor ze in waantoestanden leven die hen volledig ongeschikt maken voor een normaal leven. Juist omdat er zulke gevaarlijke valkuilen bestaan in verband met deze hoge energieën, huldig ik het principe alleen in de enige natuurlijke weg naar dit hoge bewustzijn te onderwijzen, en dat is zich trainen in de naastenliefde die het fundament is van het ware mensenrijk.

Deze naastenliefde wordt niet nageleefd door elkaar over de

wang te strelen, aardige dingen te zeggen en onze mentaliteit verder met sentimentaliteit op te vullen. Dat kan allemaal heel fatsoenlijk en mooi zijn, maar we moeten op een zinvolle manier van elkaar houden. Horen we dat iemand minder leuke dingen over ons gezegd heeft, dan moeten we ons erin oefenen liefdevol aan die ander te denken. We moeten ons er ook in trainen altijd neutraal te zijn, en zelf niet de minste vorm van roddel door te geven. Als we niets goeds over iemand kunnen zeggen, behoren we op zijn minst te zwijgen. En als we echt willen, is er altijd wel iets goeds over iemand anders te zeggen. Gezien het feit dat hij naar Gods beeld geschapen is, zal er altijd iets van Gods licht in de ogen van die ander zijn.

Woede en onevenwichtigheid zijn abnormale toestanden voor de mens

U kunt zich erin trainen de ware Kerstmis in uw innerlijk te verwerven door onder andere uw gedachten op het licht gericht te houden. In het begin kunt u niet anders dan irritatie voelen, maar die moet niet zichtbaar naar anderen geuit worden. Als u geïrriteerd bent, schrijf dan de gedachten die u bezighouden op een stuk papier en wacht met lezen tot u in een rustiger toestand verkeert. Hetzelfde geldt als u brieven moet schrijven. Niemand zou een brief moeten versturen die in een toestand van irritatie geschreven is. Laat zo'n brief liggen. Het is altijd goed om achteraf te zien hoe abnormaal je bent als je woedend bent. Woede en onevenwichtigheid zijn alleen natuurlijk als een roofdier tegenover zijn prooi staat; bij de mens is het een abnormale toestand. Explosie is alleen gerechtvaardigd waar het een levensvoorwaarde is, en dat is het in de wereld van het roofdier.

Ook binnen de voeding zijn er gebieden waar u zich in liefde moet oefenen. Tegenwoordig is het voor de meeste mensen gewoon om vlees te eten. Ja, in feite vieren de meeste mensen het prachtige feest van het licht met een enorm bloedbad in het dierenrijk. Ze komen bij elkaar voor grote diners met gebraden gans of vlees zonder daar ook maar iets verkeers in te zien. Ik zeg dit natuurlijk niet tegen u, opdat u deze mensen ooit hun gedrag zult verwijten, helemaal niet. Ik

wil u echter vertellen dat er een andere en veel mooiere levenswijze bestaat dan die waarbij men zich met de lijkresten van vermoorde dieren voedt. Wil iemand het gebied van een hogere levenszone betreden, dan moet hij zijn leven in harmonie brengen met de wetten die daar gelden. Tot deze wetten behoort dat we ons instellen op het nuttigen van voedsel waarvoor het doden van hoogontwikkelde dieren niet nodig is. De ontwikkelde mens voedt zich uitsluitend met plantaardige producten.

Tref nooit een belangrijke beslissing zonder er eerst een nachtje over geslapen te hebben! Tijdens de slaap, tijdens het nachtbewustzijn, werkt u uw beslissingen uit, en u zult vaak ontdekken dat u als u ontwaakt bent, veel milder denkt over iemand op wie u misschien de avond tevoren woedend was. Oefen uzelf er altijd in om u in de tegenpartij te verplaatsen. Probeer met de ogen van de ander te kijken naar wat u op dit moment beleeft, en dan zult u zien dat het helemaal niet zo moeilijk is om niet te veroordelen. We moeten onze duistere gedachtestromen niet over anderen uitstorten. We moeten ons erin oefenen lichte en liefdevolle gedachten uit te zenden, maar niet op een hinderlijke manier. Net zoals iemand onbeschaafd, woedend, driftig en prikkelbaar kan zijn, zo kan hij ook onbeschaafd zijn wat het uiten van schijnbaar liefdevolle gevoelens betreft. U moet er zich voor alles in oefenen om qua mentaliteit beheerst te blijven, en dat hoeft helemaal niet hetzelfde te betekenen als koel zijn.

De ware kerststemming is een toestand waarin iemand ver boven de materiële verschijnselen verheven is

Voor sommige mensen is het zo dat als ze op kerstavond geen ganzenbout krijgen, dan de gehele Kerstmis bedorven is. Dat is een teken van de oude kerststemming, waar de mensen zo snel mogelijk afstand van moeten nemen. Zijn geluksgevoel van zulke primitieve fysieke dingen laten afhangen is niets anders dan een blijk van een ontwikkelde mentaliteit. Niemand kan mijn kerststemming bederven, die is permanent. Er is geen verschil tussen mijn stemming met Kerstmis en die in de andere seizoenen. Als je kosmisch bewustzijn hebt, ver-

keer je in een toestand waarin je vreugde onkwetsbaar is. De ware kerststemming is een toestand waarin iemand ver boven de materiële verschijnselen verheven is. Wat het leven van de aardse mens zo moeilijk maakt, is dat hij zijn bewustzijn veel te veel met zuiver materiële dingen verbonden heeft, of een huwelijk heeft waarin hij ook veel te sterk gebonden is aan ideeën over eigendomsrecht. Iemands geluk moet niet afhankelijk zijn van het idee dat hij de mens bezit met wie hij zich verbonden heeft. Integendeel. Hier geldt meer dan waar ook dat geluk alleen in vrijheid kan groeien.

Alleen door onzelfzuchtigheid kunnen we een hogere wereld bereiken

Als de mensen eens zouden pogen grondig na te denken over de vraag hoeveel van wat ze doen op voordeel voor zichzelf berust, zouden de meesten verbijsterd zijn. Voor verreweg de meeste mensen is naastenliefde nog slechts iets wat ze zelf graag willen beleven maar wat ze niet willen praktiseren. Die toestand moeten de mensen proberen te veranderen. Het is onmogelijk om buiten onzelfzuchtigheid om in een hogere wereld te komen. De mensen moeten zich erin oefenen open te staan voor hun omgeving, en ze moeten leren begrijpen dat niemand anders kan zijn dan hij op dit moment is. De wereld is ieder moment absoluut volmaakt wat betreft de mensheid die erin leeft. Maar de wereld zal er in de toekomst anders uitzien, net zoals wij zelf ook zullen veranderen. Wat dat betreft heeft iemand met een dieper inzicht in het leven een grote taak. De ontwikkelde mens is namelijk de afgezant van Kerstmis voor de mensen. In de mate waarin u de stralende logica gaat begrijpen waarnaar het leven ingericht is, zal uw wezen het licht gaan vertegenwoordigen dat door het kerstfeest verkondigd wordt.

Hoe meer u de geestelijke zaken bestudeert, des te minder dingen zullen uw irritatie opwekken. U zult ontdekken dat u zich op den duur niet langer door uw omgeving laat beïnvloeden. Op die manier bouwt u in uw innerlijk een stabiele instelling op het goede op. Op basis van die instelling hoeft u niet langer het verhaal van de geboorte van Jezus te horen om in kerststemming te komen. Dan bent

u namelijk zelf een deel geworden van het licht dat Kerstmis aan de mensen verkondigt. Dan bent u een deel van het licht van de kerstster geworden dat in onze tijd de ogen van de kinderen doet twinkelen en de ogen van de volwassenen doet tranen: de ster waarvan het licht de mensen al twee duizend jaar de vrede verkondigd heeft die ze vandaag de dag meer dan ooit te voren willen beleven, en waarvan het geboorteur nu nadert.

Dit artikel is een uitwerking van een stenografisch verslag van een lezing die Martinus Kerstmis 1941 gegeven heeft. In de Deense KOS-MOS verschenen 12/1996.



**De internationale weken zullen volgend jaar
plaatsvinden van:
29 juli tot en met 12 augustus.**

Martinus Centrum in Klint is als een warm bad

Op vrijdag 22 juli gingen we op weg naar Klint voor de internationale weken. Deze keer voor het eerst met onze (toen negen maande oude) zoon Ivo. Het is een fijne plek daar aan zee en het weerzien met vele lieve mensen voelt als thuiskomen.

Wij stonden op de camping en het is daar gezellig druk. Het is prettig dat er een keuken is. Met de Nederlandse “club” hebben we daar veel gekookt en gezellig buiten gegeten. Af en toe maakten we het ons gemakkelijk en schoven we aan in het vegetarisch restaurant, waar je elke dag verrukkelijk kunt eten. Natuurlijk moet je daar ’s avonds ook heen. Na de avondlezing is het een gezellige drukte voor de toetjes en thee. Dat betekent ijs, vruchten of zelfgemaakt gebak eten.

Ook geestelijk voedsel werd er in ruime mate geserveerd. ’s Ochtends de lezingen die simultaan werden vertaald (ook in het Nederlands) en daarna de altijd interessante internationale studiegroep. Dit jaar was er ook een Braziliaanse afvaardiging! ’s Middags waren de symboolverklaringen en vaak een lezing in het Engels.

Ivo was ondertussen aardig ingeburgerd. Hij kon leuk spelen met de andere kinderen en had zelf een oppas “oma” uitgekozen, zodat wij met zijn tweeën de indrukwekkende film over graancirkels konden bekijken.

Het was heerlijk en waarschijnlijk zijn wij dan ook komend jaar weer van de partij. Tot ziens in Klint! Marian, Ivo en Wilberd Bakker

Copyright: Martinus Instituut Kopenhagen Denemarken	Stichting Martinus Centrum Groot Hertoginnelaan 67 2517 ED Den Haag
Weergave van tekst- en beeldmateriaal uitsluitend na schriftelijke toestemming van het Martinus Instituut.	Telefoon: 070 - 427 14 97 070 - 360 96 32
Redactie: G. Oude Groen A. Stroobant W. Klusman	Postbank rek.nr.: 266 46 92 info@martinuscentrum.nl
Prijs: voor 4 nummers per jaar € 17.50 Informatiemateriaal wordt gratis toegestuurd.	www.hetderdetestament.nl Kamer van Koophandel 41154618