

06 / 2023

KOSMOS

Tijdschrift over de geesteswetenschap van Martinus

**Geestelijke
zelfmoord
1/2**

Symbool 74

**Uit: Het
geïntellec-
tualiseerde
Christendom**



Inhoud

Geestelijke zelfmoord #1/2	3
Symbol nummer 74	17
Uit het boek: Het geïntellectualiseerde Christendom. Proloog #6	20

Colofon

KOSMOS – Tijdschrift over de geesteswetenschap van Martinus
Verschijnt 4 keer per jaar
Jaargang 50 – 06 / 2023
© 2023 Martinus Instituut, Kopenhagen, Denemarken

Een uitgave van

Stichting Martinus Centrum, Den Haag
info@martinuscentrum.nl
www.hetderdetestament.nl
www.martinus.dk/hl

Prijs voor 4 nummers per jaar € 22,50
Informatiemateriaal wordt gratis toegestuurd.
IBAN: NL17 INGB 0002 6646 92
BIC: INGBNL2A

Redactie

Andreas Stroobant, Den Haag

Layout

Jan de With, Asperen

Druk

Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag

Weergave van tekst- en beeldmateriaal uitsluitend na schriftelijke toestemming van het Martinus Instituut.

Informatie over het werk van Martinus

Het tijdschrift KOSMOS wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in het wereldbeeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn geesteswetenschappelijke analyses de lezer tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en principes van het leven helder uiteenzet, heeft Martinus beschreven in zijn levenswerk: het Derde Testament. Het werd geschreven voor

mensen die een verklaring van het leven zoeken die zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden kan stellen, op verstand berust en logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaarden in de vorm van logische gedachtenreeksen wil leren begrijpen.



Geestelijke zelfmoord

Martinus

Omslag: Hommage to the
square (1957), Joseph
Albers (1888-1976)

1/2

**Geestelijke zelfmoord is mis-
schien een nieuwe benaming,
want er is altijd gezegd dat 'je
het lichaam kunt doden, maar
je kunt niet de ziel doden'**

1. Geestelijke zelfmoord is een nieuwe benaming

Geestelijke zelfmoord is misschien een nieuwe benaming, want er is altijd gezegd dat ‘je het lichaam kunt doden, maar je kunt niet de ziel doden’ (Matth. 10:28).

We moeten er iets anders naar gaan kijken.

2. Het Ik, het bovenbewustzijn en het geschapene

Het is niet zo dat een levend wezen gedood kan worden; het kan natuurlijk niet gedood worden. Het levende wezen bestaat uit een wezenskern – het Ik – die geheel buiten tijd en ruimte bestaat en onder geheel andere wetten valt dan wat wij kunnen waarnemen of observeren. Dit Ik heeft een bovenbewustzijn. Dit bovenbewustzijn ligt ook voorbij tijd en ruimte. Het ligt buiten de reïncarnatie. Het bevindt zich voorbij de dood en het bevindt zich praktisch gesproken buiten het leven. Maar de beide realiteiten: reïncarnatie en dood, zijn iets wat geschapen wordt.

Wat eeuwig is, is het bestaan. Het Ik heeft een eeuwig bestaan. Maar er zou niet veel aan dit bestaan zijn als er niet tegelijkertijd iets was wat het leven heet. Het leven bestaat uit belevingen. Juist om te kunnen beleven, bestaan we en ook om onszelf kenbaar te kunnen maken, bestaan we. Dit wordt mogelijk gemaakt door wat wij de mentaliteit of het bewustzijn noemen.

3. Het fysieke lichaam is maar een van de zes lichamen

Opdat het bewustzijn zich kan ontplooien, bestaat het wezen als een eeuwige, onsterfelijke wezenskern, die een bovenbewustzijn heeft waarmee verschillende lichamen verbonden zijn, waarvan u het fysieke lichaam kent. Maar het fysieke lichaam vormt niet het geheel. Het is maar een van de zes lichamen.

4. Fysieke materie is vermengd met psychische kracht

Het fysieke lichaam bestaat niet alleen als fysiek verschijnsel. Als het alleen fysiek was, zouden we niet kunnen waarnemen. We zouden niets kunnen beleven. We zouden niet beleven dat er leven was, en we zouden niet kenbaar kunnen maken dat we bestonden.

Het deel van ons fysieke organisme dat volledig fysiek is, is het minerale deel, dat wil zeggen onze nagels en ons haar. We kunnen deze verschijnselen knippen en erin snijden, en we voelen er niets van. Waarom voelen we dat niet? Omdat daar geen wakker dagbewustzijn voorkomt. Alleen de nagels en de andere minerale delen van ons fysieke organisme zijn volledig fysiek.

Al het andere is niet alleen fysiek. Het is ook geestelijk. Hoe kunnen we dit vaststellen? Dat kunnen we onder andere vaststellen omdat de fysieke materie vermengd is met een psychische kracht die instinct wordt genoemd. Daardoor is er in de fysieke materie een toestand ontstaan waarbij deze als plantaardige materie is gaan verschijnen, fysieke materie gestuurd door instinct. Wat is instinct? Instinct is een soort energie die verbinding kan maken met de fysieke materie en deze in specifieke vormen kan dirigeren. Deze vormen blijken dan een begin te zijn van het scheppen van organismen. De organen die nu zo vervolmaakt in ons dierlijke organisme voorkomen, zijn ontstaan in de plantaardige materie en begonnen daar hun vorm te krijgen.

De plantaardige materie werd met nog een energie vermengd. Deze energie was het gevoel. Toen werd de plantaardige materie dierlijke materie, datgene wat we kennen als vlees en bloed. Het fysieke organisme bestaat voornamelijk uit deze materie.

Weer een andere energie laat zich in het fysieke organisme gelden en dat is de intelligentie. De fysieke materie wordt gestuurd met

Alleen de nagels en de andere minerale delen van ons fysieke organisme zijn volledig fysiek.

behulp van het dierlijke organisme. We zien hoe het levende wezen de materie kan sturen, en ook zijn fysieke organisme in logische vormen kan opbouwen, zodat het een volmaakt werktuig is geworden.

We kennen nog twee energieën die ook de materie ingaan en die zich ook in de fysieke materie, in het organisme, bevinden en dat zijn de intuïtie en de herinnering.

5. Elke basisenergie wordt aangestuurd door een speciaal lichaam

Al deze soorten energie zijn aanwezig in een combinatie van materie die we kennen als het fysieke organisme van het levende wezen. Deze energieën zijn niet in alle organismen even sterk aanwezig, maar ze

komen in alle organismen voor. En we zien hoe ze een taak hebben. Ze komen niet toevallig in deze materie voor. Elk ervan is speciaal georganiseerd, speelt een speciale rol. Maar wanneer deze energieën gestuurd kunnen worden om elk zijn speciale rol te vervullen, betekent dit dat er voor elke energie een orgaan moet zijn waardoor deze energie gestuurd en geleid kan worden.

Er moet dus een orgaan voor het instinct zijn. Het instinct is in ons aanwezig. Het bevordert alle functies die buiten de

controle van onze wil liggen; alle functies waarmee we niets van doen hebben, zoals het kloppen van het hart en de pols. De ademhaling is ook iets wat we niet kunnen stoppen. Die gaat ook automatisch. Net zoals de klierfuncties en de spijsvertering. Al deze functies vinden automatisch plaats. En dit automatisme wordt uitsluitend door het instinct gedragen.

Evenals het instinct hebben ook de andere energiesoorten een speciaal lichaam waardoor ze gestuurd worden en waardoor ze de een of andere kracht worden en zich met een bepaalde sterkte of mindere

Voor elke energie moet een orgaan zijn waardoor deze gestuurd en geleid kan worden.

sterkte ontplooiën, al naargelang daar in het organisme behoefte aan is. Wanneer de andere energiesoorten, onder andere het gevoel, ook een bepaald soort ontplooiing in het wezen krijgen, dan is er ook iets wat bepaalt dat elke energie zijn specifieke ontplooiing krijgt. Daarom bestaat er ook een lichaam of orgaan voor het gevoel, één voor de intelligentie, één voor de herinnering en één voor de intuïtie.

6. Zonder de basisenergieën zou er geen levensbeleving zijn

Als deze energieën niet aanwezig waren in het fysieke organisme, zou er geen beleving van het leven zijn. Wanneer we elkaar observeren en de details om ons heen zien – kleuren, licht en materie, mensen – is dat een samenspel van deze verschillende organen. Het feit dat we kunnen zien is niet alleen een fysiek verschijnsel. De fysieke functie stopt al bij de achterwand van het oog. Op een membraan wordt hier een fysiek beeld gevormd van wat voor ons ligt. Maar het zou geen betekenis hebben als het alleen een fysieke afbeelding zou vormen. Hetzelfde geldt in een camera. Een camera kan niet iets beleven. Maar een mens of een dier, een levend wezen, kan het begrijpen. Bij hen wordt het beeld op het netvlies van het oog getransformeerd om een interpretatie te vormen. Het gebeurt met behulp van het gevoel, het gebeurt met behulp van de intelligentie, het wordt gedaan met behulp van de herinnering.

Als we geen geheugen hadden, zouden we helemaal niets kunnen herkennen. We zouden niets kunnen leren. Elke keer als we iets beleven, of elke keer dat we met een persoon praten, zou dit iets of deze persoon een volledig nieuwe beleving voor ons zijn. En als we ons van die persoon afgewend hadden, konden we ons niet herinneren dat we met hem gesproken hadden. Maar nu is dat niet zo! Elke beleving laat een indruk of een markering in het bewustzijn achter, zodat we ons met behulp van het geheugen kunnen herinneren wat we eerder gezien hebben. En als we hetzelfde ding zien, kunnen we het herkennen.

Zonder intelligentie zouden we helemaal niets kunnen uitrekenen. Het zou voor ons onmogelijk zijn om uit te rekenen dat twee plus twee vier is. Het zou volstrekt onmogelijk zijn om de kleinste vormen van analyse uit te voeren.

Als we geen gevoelsenergie hadden, konden we niet voelen. We zouden het verschil tussen behagen en onbehagen niet kunnen voelen. We zouden niets kunnen waarnemen. Er zou in ons organisme gesneden kunnen worden. Daar zouden we niets van kunnen merken. Maar het gevoel komt ook tot uiting op een hoger niveau, zodat we ook in onze mentaliteit, in onze gedachtenwereld, welzijn en onbehagen kunnen voelen.

En als we de zwaarte-energie, dat wil zeggen de zonne-energie of de vuurenergie, niet hadden, als die niet in ons aanwezig was, dan hadden we geen normale lichaamstemperatuur. Er is vuur in ons! Onze normale temperatuur is een evenwicht tussen het vuur en de kou van het heelal. Dit heeft een buitengewoon grote betekenis, omdat we door deze combinatie in ons de kracht krijgen om onze arm op te tillen en de kracht om woorden uit te spreken. Door de combinatie van de twee energieën, de zwaarte-energie en de gevoelsenergie, kunnen ons hart en onze ademhaling functioneren en kunnen onze voeding en spijsvertering plaatsvinden. Onze gehele waarneming, de gehele sturing van onze wil, berust op de aanwezigheid van deze twee energieën.

Het fysieke organisme is dus geen zuiver fysiek organisme. Het is een combinatie van de verschillende psychische energieën die samen tijdelijk verschijnen in een vorm die we fysiek noemen, omdat het organisme zo gebouwd is dat we het met behulp van enkele fysieke zintuigen kunnen waarnemen en de waarnemingen naar het gebied, ons onderbewustzijn, kunnen leiden waar we ze kunnen analyseren. We kunnen gewaarworden, we kunnen voelen en we kunnen ons herinneren, enzovoort. Alles wat wordt waargenomen, wordt daarheen geleid.

7. Het psychische organisme is onsterfelijk

De levensfunctie is een functie die bestaat uit herinnering, intuïtie, intelligentie, gevoel, zwaarte en instinct. Wij bestaan dus uit zo'n gecombineerd organisme. Dit organisme is onsterfelijk. We kunnen een enkel orgaan, bijvoorbeeld het fysieke, vernietigen. Wat als het fysieke verschijnt kunnen we vernietigen. Maar de organen van de verschillende energieën zijn zelfstandig. Je kunt zeggen dat elk ervan een soort persoonlijkheidsafsplitsing van de mens is.

Ook al wordt het fysieke organisme vermoord, dan sterft de mens niet. Hij verliest zijn bewustzijn niet. Hij stopt niet met het beleven van het leven. Dit is een grote illusie! De mens houdt niet op te kunnen waarnemen of indrukken vanuit de materiële wereld te krijgen. Maar hij kan die niet in directe zin krijgen, zoals hij dat wel kan wanneer hij zijn fysieke organisme heeft. De organen waaruit het overige van zijn organisme bestaat, bevinden zich op het psychische vlak. Want ook al heeft het wezen zijn fysieke organisme verloren, dan heeft het nog steeds instinct, gevoel, intuïtie, intelligentie en herinnering. Het organisme bestaat uit een combinatie van deze eigenschappen. Dus een echte dood – een werkelijk absolute dood – bestaat niet.

**Ook al wordt
het fysieke
organisme
vermoord,
dan sterft de
mens niet.**

8. De mens kan niet altijd leven met de filosofie dat hij sterfelijk is

We kunnen niet zien wanneer het fysieke organisme van het psychische wezen afgescheiden wordt. Wanneer we het psychische wezen niet kunnen zien en we alleen de fysieke materiec combinatie kunnen zien, zien we dat die daar dood ligt – er zit geen spoortje leven in, er is niets om deze materiec combinatie te bewegen, en datgene wat die materiec combinatie voorheen dirigeerde en liet bewegen en er daarvoor het leven mee beleefde is verdwenen – ja, toen is het bijgeloof



Hurkende jongen (1524),
Michelangelo (1475-1564).
Hermitage, Sint-Peters-
burg.

in de wereld gekomen dat als je dood bent, dan ben je dood. Dat er reïncarnatie zou zijn, dat er een leven na de dood zou zijn, dat is alleen maar iets naïefs. Dat zijn valse voorstellingen!

Maar zo is het niet! Met zo'n filosofie kan geen mens leven of sterven. Mensen kunnen ermee leven zolang het goed met ze gaat in het materiële bestaan, wanneer ze een gezond lichaam hebben en het financieel goed gaat en alles netjes verloopt. Maar laat deze mensen in een ongelukkige situatie komen, dan zullen ze hun hulpeloosheid wel ontdekken. De mens kan niet leven met de filosofie dat hij sterfelijk is.

9. De fysieke zelfmoord

Wanneer iemand een fysieke zelfmoord begaat, is dat in feite geen moord op het geheel. Het is een moord op de fysieke functie. De functie die de gecombineerde lichamen vormen en die leidt tot de fysieke beleving, wordt buitenspel gezet. Maar de mens leeft op het geestelijke vlak verder. Een van andere organen draagt meteen het bewustzijn. Bij de aardse mens, maar ook bij de dieren, draagt het gevoelslichaam het bewustzijn direct nadat het fysieke lichaam verwoest of door ouderdom afgescheiden is.

Het is zo wijselijk ingericht dat wanneer het fysieke lichaam – dat immers een werktuig is – beschadigd en onbruikbaar geworden is, hetzij door een ramp, hetzij door ouderdom, het zich vanzelf afscheidt van het werkelijke wezen, dat dan op het psychische vlak voortleeft.

10. Kun jij de ziel doden?

We hebben gelezen dat ‘je de ziel niet kunt doden, maar je kunt het lichaam wel doden.’ Dit betekent dat we het fysieke organisme kunnen doden, zoals geschreven staat. Dat kunnen we doen. Maar de ziel kunnen we niet doden. Het was Christus zelf, die deze woorden uitsprak. Maar we moeten begrijpen dat de mensen toentertijd nog niet wisten wat de geestelijke structuur was. Natuurlijk wist Christus hoe de geestelijke structuur was. Maar hij stond tegenover mensen aan wie het vrijwel onmogelijk was om dit uit te leggen. Ze hadden geen woordenschat waarmee het hun duidelijk gemaakt kon worden en ze hadden geen behoefte aan deze kennis. Daarom moest hij volstaan met het de ‘ziel’ te noemen.

Er werd toen gezegd dat een levend wezen alleen uit een ziel en een lichaam bestond. Als het alleen uit ziel en lichaam bestond, dan is het juist, dan kon je de ziel niet doden. Maar in de werkelijke analyse van het levende wezen is de ziel niet het werkelijke levende wezen. Dan wordt de ziel het onderbewustzijn en het bovenbewustzijn. Maar behalve deze twee realiteiten bestaat het onsterfelijke Ik. En het

bovenbewustzijn is ook geheel onaantastbaar, volledig onsterfelijk. De onderbewuste geestelijke lichamen die het dag- en nachtbewustzijn vormen, zullen in de geesteswetenschap van de toekomst gaan verschijnen als dat wat de ziel is. We kunnen dus zeggen dat het levende wezen bestaat uit een Ik, een bovenbewustzijn, een ziel en een fysiek lichaam.

Als het nu om geestelijke zelfmoord gaat, is dat iets wat zou moeten overeenkomen met de fysieke zelfmoord. En er is helemaal niets wat dat verhindert. Je kunt heel goed geestelijke zelfmoord plegen. Nu weet u dat fysieke zelfmoord niet echt een

Geestelijke zelfmoord is geen volledige vernietiging van het individu.

moord op het geheel is. Het is geen volledige dood van het individu. Geestelijke zelfmoord is ook geen volledige moord of volledige vernietiging van het individu. Het is slechts een afbraak van de organen die ik eerder genoemd heb. We hebben de geestelijke lichamen: gevoel, intelligentie, intuïtie, herinnering en instinct. Elke van deze energiesoorten vormt zijn eigen lichaam en die energie stroom door het organisme heen, wanneer we ons in het fysieke organisme bevinden. Maar is het fysieke organisme er niet meer, dan functioneren ze niet op het fysieke vlak, maar op het geestelijke vlak.

Deze psychische lichamen worden gevormd. Ze zijn iets wat geschapen wordt. Ze worden verbeterd. Ze zijn net als het fysieke lichaam uit primitieve omstandigheden voortgekomen en zijn daarom onderhevig aan schepping. En alles wat aan schepping onderhevig is, kan vernietigd worden. Het kan afgebroken worden. Het kan degenereren en het kan opgebouwd worden. Het kan geperfectioneerd worden, enzovoort. Het is onderhevig aan al deze tijd- en ruimtedimensionele verschijnselen, maar hun basisprincipe kan niet weggevaagd worden.

11. Geestelijke zelfmoord kan leiden tot een geestelijke beperking

Als ik het over geestelijke zelfmoord heb, betekent dit dat we naast het kunnen begaan van fysieke zelfmoord ook een moord op onze psychische belevingstoestand kunnen plegen, waardoor we geen goed fysiek organisme kunnen scheppen. Je kunt je psychische lichaam zodanig verwoesten dat je wel in een fysiek lichaam geboren kunt worden, maar dat de intelligentie vernietigd is, dat het gevoelsvermogen vernietigd is, dat het geheugen vernietigd is of dat het intuïtievermogen vernietigd is. Hoe denkt u dat een wezen er uitziet dat met zulke defecte zintuigen ter wereld komt? Dat komt op grote schaal voor. Er zijn heel veel mensen die in deze toestand ter wereld komen. We zijn niet gewend hen geestelijke lijken te noemen, maar in feite zijn het geestelijke zelfmoordenaars.

Wezens die geboren worden nadat ze een culminerende geestelijke zelfmoord hebben gepleegd, kennen we met de term ‘verstandelijk beperkt’. Een verstandelijke beperking is het grootste defect dat een levend wezen kan overkomen. Hier hebben we de culminatie van de geringste ontplooiing van het leven. Ik heb eens iemand gezien die – voor zo ver ik me herinner – twintig jaar oud was. Hij was als een klein kind. Hij werd gevoed en hij had geen zintuiglijke vermogens. Hij herkende degene met wie hij te maken had niet. Hij lag daar maar. Zijn levensfunctie was verminderd en er waren geen vooruitzichten dat het in dit leven anders zou kunnen worden.

12. Geestelijke zelfmoord gebeurt onbewust

Het is van groot belang dat we gaan kijken hoe zo’n situatie ontstaat. Het is op zich een zelfmoord. Maar er is dit verschil van deze zelfmoord met de fysieke zelfmoord, dat de fysieke zelfmoord bij voorkeur bewust is. Het is iets wat die iemand wil. Hij doet dit bewust. Hij is ongelukkig geworden. Hij is depressief geworden. Hij denkt niet dat hij een uitkomst voor zijn leven kan vinden. Het is helemaal verspild. Er is geen hoop, en daarom gelooft hij dat hij door zijn fysieke orga-

nisme te vernietigen niets meer beleeft. Dan gelooft hij dat dit feitelijk een beter bestaan is. Het is beter om volledig te verdwijnen dan om een dergelijk lijden te beleven.

Een fysieke zelfmoord is dus iets wat bewust gedaan wordt. Geestelijke zelfmoord daarentegen is iets wat geheel onbewust door de persoon zelf gebeurt. Hij is het zich niet bewust. Hij weet niet hoe een geestelijke zelfmoord ontstaat. De kwestie is namelijk deze. Zolang iemand niet gelooft dat er meerdere levens bestaan, zolang hij niet begrijpt dat je uit vorige levens gekomen bent, dat het huidige leven niets anders is dan het resultaat van deze vorige levens en dat er toekomstige levens komen die het resultaat van het huidige zullen zijn, en zolang de mensen dit begrip, deze kennis, niet hebben, dan is het zonneklaar dat ze niets over geestelijke zelfmoord kunnen weten. Want geestelijke zelfmoord is niet iets wat door een schok of door een ongeluk gebeurt. Het is niet iets wat ontstaat omdat je het wilt. Het is iets wat voortkomt uit het ontsporen van het werkelijke en natuurlijke levenspad in de loop van de tijd.



Veld met klaprozen (deel) (1881), Claude Monet (1840-1926)

13. De bomen groeien niet tot in de hemel

We kunnen deze geestelijke lijken vandaag de dag zien, ze zijn niet allemaal in dezelfde mate dood. Dat wil zeggen, ze zijn niet dood in de zin dat ze volledig levenloos zijn, want dat kan namelijk nooit gebeuren.

Het is dezelfde wet die hier geldt als de wet die geldt wanneer we naar bomen kijken. Die kunnen niet blijven groeien, zodat ze de hemel in groeien. Ze stoppen

op een gegeven moment. We zien ook bij alle andere verschijnselen in het fysieke bestaan dat deze scheppingsprocessen een bepaalde grens hebben tot waar ze gaan, en dan begint er een nieuwe kringloop. Zo is het ook met zelfmoorden. Met de fysieke zelfmoord kan het precies zo ver komen dat iemand niet op het fysieke vlak beleeft, maar wel op het geestelijke. Een geestelijke zelfmoord gaat tot het punt waarop iemand noch fysiek noch geestelijk kan beleven. Hij kan echter wel een klein beetje beleven. Er blijft een levenskern over die niet aangetast kan worden en die het bewustzijn gewoon levend kan houden. Maar alle specifieke functies die het leven tot een goddelijke ervaring zouden moeten maken, zijn verzwakt.

Een geestelijke zelfmoord gaat tot het punt waarop iemand noch fysiek noch geestelijk kan beleven.

14. Ontsporingen waaraan de mensen zich te goeder trouw overgeven

Hoe voltrekt zo'n zelfmoord zich nu? We kunnen dat in het dagelijks leven om ons heen zien. Wanneer je kunt 'zien en horen' in het psychische gebied, de mentaliteit kunt waarnemen, enzovoort, is het gemakkelijk te zien wie naar een geestelijke zelfmoord op weg is. Dan kun je ook zien of een persoon zich helemaal in de culminatie bevindt, en dan kun je zien of het iemand betreft die zojuist uit geestelijke zelfmoord teruggekomen is. Hij is op weg omhoog naar genezing. Dat alles kan worden waargenomen wanneer u geleidelijk aan wordt onderwezen in alle details en symptomen, enzovoort.

Iets wat vooral aanwezig is bij geestelijke zelfmoord, zijn ontsporingen waaraan mensen zich te goeder trouw overgeven en denken dat het volledig in harmonie met het leven is. Dit zijn verschijnselen die rechtstreeks van invloed zijn op de geestelijke lichamen. Mensen

kunnen dingen doen die rechtstreeks de intelligentie kunnen afbreken. Ze kunnen dingen doen die het geheugen afbreken. Ze kunnen dingen doen die het gevoel vernietigen. Ze kunnen dingen doen die hun instinct vernietigen. Ze kunnen hier op het materiële vlak dusdanig verschillende dingen doen die werkelijk invloed hebben op de specifieke geestelijke organen. En dat doen ze ook! Het is niet iets wat je ze kunt verwijten. Ze kunnen het niet weten. Dit proces moeten ze doormaken.

Maar niet allemaal. Naarmate de mensen nu de kennis en het begrip van de werkelijke manier van leven bijgebracht kunnen worden gebracht, hoeven ze niet allemaal die weg te bewandelen.

15. Het leven geeft altijd voorbeelden

Nu zijn er zo veel gevolgen van geestelijke zelfmoord in de wereld die je kunt aanwijzen en kunt analyseren en waarvan je de weg kunt aanwijzen vanaf het normale bestaan toen de geestelijke zelfmoord begon, en vervolgens door de verschillende stadia tot aan het culminerende stadium, de totale zwakzinnigheid. Door deze dingen als tastbare realiteiten te kunnen laten zien, wordt het een realistische leidraad voor de mensen die normaal begaafd zijn. Er moeten altijd enkele voorbeelden gegeven worden. Het leven geeft altijd voorbeelden. Het geeft altijd geweldige ervaringen, waardoor dingen realistische feiten kunnen worden, zodat het niet alleen voorstellingen zijn die aan mensen gepresenteerd worden. Het moeten echte, tastbare ervaringen zijn.



Het artikel is een weergave van een lezing die Martinus op een avond in 1954 heeft gegeven. De lezing is op band opgenomen en de transcriptie is bewerkt door Åge Hvolby en goedgekeurd door de Raad op 21.01.1997.

>>> WORDT VERVOLGD

Het defecte organisme en het lotselement

Symbool nummer 74

74.I. We moeten gaan begrijpen dat we andere mensen niet kunnen veranderen, maar de natuur is bezig alle mensen te veranderen. Door naar de plannen en doelen van de natuur te kijken kunnen we ermee in harmonie komen en zo de natuur helpen om onszelf te veranderen. Dat is de bedoeling.

De mensen lijden, maar waarom krijgen ze die lijdenservaringen? Die krijgen ze, omdat ze oorzaken gecreëerd hebben waarvan ze zich niet bewust waren. Ze hadden niet door dat ze bijwerkingen kregen die op henzelf zouden terugvallen. Ze zagen alleen de gevolgen die zich op dat moment voltrokken.

Het symbool laat het karma zien dat ontstaat door het gedrag van de mensen, dat direct op henzelf gericht is. Ze kunnen enorm goed voor zichzelf zijn en ze kunnen zichzelf vreselijk verwoesten, en daar denken ze gewoonlijk niet aan. Te goeder trouw doen ze veel dingen die direct een verwoesting voor

Zie symbool nr. 74 op het omslag.



hun organisme betekenen. Ze zouden verschrikt terugdeinzen om hun auto, hun horloge of iets anders technisch wat ze bezitten op dezelfde manier te behandelen. Ze zouden met ontzetting vervuld zijn als deze dingen de behandeling kregen die ze hun lichaam geven. Dat komt omdat ze zich in een oorzaak-gevolggebied bevinden waar ze moeten leren.

We zien een menselijke mentaliteit die zeer defect is. De bruine en donkere gebieden geven verrotting aan en laten zien dat de mentaliteit in staat van verrotting verkeert. Dat is een vreselijk woord, maar het heeft geen zin om het mooier te maken, want het is dezelfde toestand die we zien, wanneer bijvoorbeeld een kadaver in de wei ligt te stinken en vol maden zit. Overal waar iets niet gebruikt wordt en het bovendien op een bepaalde manier moet zien zich te beschermen, treedt verrotting op, want de wet is dat alles zich in kringlopen zal bewegen. Zo is het ook met het menselijke organisme. Waar we het verhinderen om de juiste processen uit te voeren en waar het geen speciaal nut heeft, treedt verrotting op. Dat noemen we ziekte en dat is een gemeenschappelijke benaming voor veel leed. Tot ziekte behoren ook depressie, levensmoeheid, geestesziekte, enzovoort. Dat zien we op het symbool.

De gekleurde rondjes zonder de bruine en donkere vlekken (in de buitenste oranje ring, vert.) zijn de normale gebieden in het menselijke organisme die zijn organen vertegenwoordigen. We zien zijn instinctlichaam (rood). Het minerale of skeletgebied staat in verbinding met het herinneringsgebied (indigo). De herinneringsenergie is dus minerale materie op het materiële vlak, maar een mentale energie op het geestelijke vlak. Dit principe geldt voor alle energiegebieden. Gevoel, intelligentie en intuïtie zijn met respectievelijk de gele, de groen en de blauw kleur gesymboliseerd.

In de bruine en donkere gebieden in het bovenbewustzijn van het wezen (de oranje ring binnen de violette cirkel, vert.) zijn alle gebieden zeer defect. Het bovenbewustzijn van het wezen kan niet meteen

veranderd worden, maar er kunnen ervaringen in opgeslagen worden in de vorm van talenten, zodat die zich in het volgende leven verder kunnen ontwikkelen. De verrotting of de toestand waarin iemand zijn lichaam heeft gebracht, heeft hij dan als aangeboren talent, zodat hij zijn nieuwe organisme verder kan gaan bederven. Hier is sprake van heel ernstige zaken, iets wat je niet zomaar kunt ontlopen. Wanneer we dat gaan begrijpen worden we waakzamer.

De verrotting kan ontstaan door narcotische middelen, het drinken van alcohol en het roken van tabak en het kan ook ontstaan door vreselijke gedachten, verbittering, woede, enzovoort. Dat alles is afkomstig van het gedrag van de mens jegens zichzelf.

Het gedrag kan dus niet alleen jegens andere mensen verkeerd zijn, het kan ook verkeerd zijn tegen onszelf en het goddelijke lichaam dat de natuur ons gegeven heeft. Dit lichaam dat een geweldig volmaakt werktuig is om mee te zien en te horen, om mee te voelen en om mee van het leven te genieten, kan de mens zelf ten onder laten gaan. Maar toch niet volledig, want er is een grens voor hoeveel hij kan verwoesten, precies zoals met de bomen die niet tot in de hemel kunnen groeien. De verwoesting kan een maximum of culminatie bereiken en daarna zal het omkeren. Het symbool laat die culminerende graad van verwoesting zien in de vorm van een totale verstandelijke beperking. Er is een klein gebied op de geestelijke vlakken waar het wezen die beperking niet heeft. Het heeft immers alleen zijn fysieke organisme voor zichzelf verwoest. Maar het onwelriekende in de atmosfeer rondom het organisme is ook besmettelijk en destructief voor de omgeving. Het is niet bepaald een vreugde en zegen voor iemand om een zwakzinnige persoon te zien of een mens die defect is en niet voor zichzelf kan zorgen. <<



Uit het boek: *Het geïntellectualiseerde Christendom*

Martinus

Proloog

Het Derde Testament - de Trooster, de Heilige Geest

Het Derde Testament en de Trooster, de Heilige Geest

6. Ik realiseer me dat ik hiermee de scepsis van veel mensen heel erg op proef stel, zelfs zo'n zware proef dat het misschien een weg naar een kruisiging van mij zou kunnen worden, als God geen ander plan met mij had gehad. U moet begrijpen dat ik niet op de wereld gekomen ben om een nieuw Christusmodel voor Gods schepping van de mens naar zijn beeld, als zijn gelijkenis te zijn. Christus is onder meer op aarde gekomen om de culminatie van de alliefde te tonen. Is dat niet wat er bijvoorbeeld aan het kruis gebeurd is? Welke liefde kan groter zijn dan dat iemand tijdens de climax van het ergste lijden dat zijn vijanden hem hadden toegebracht, tot God bidt om de uitvoerders van deze wandaad te vergeven? God heeft de mensen hiermee laten zien dat het gedrag van Christus het hoogtepunt of het einddoel van zijn schepping van de mens naar zijn beeld, als zijn gelijkenis is. Dat hoeft hij niet nog een keer te doen. Nu is het aan de mensen om zelf te gaan beginnen om de goddelijke kennis te bestuderen die nu in intellectuele vorm voorligt, en om zelf de waarheid in het eeuwige licht te zullen gaan zien en beleven en daardoor geleidelijk aan Christuswezens of volmaakte mensen naar Gods beeld, als zijn gelijkenis zullen

worden. De mensen begrepen Christus tijdens zijn fysieke bestaan niet. Ze begrepen niet waarom ze de weg van de duisternis, van de lijdenservaringen of van de kruisiging moesten gaan, en dat dit absoluut niet was als straf maar uitsluitend om zijn goddelijke niveau van volmaaktheid, levensbeleving en gedrag te bereiken. Daarom moest hij de mensheid de oplossing van het mysterie van de duisternis aankondigen en haar daarmee de wetenschap geven dat het licht in de vorm van de Trooster of Voorspreker, de Heilige Geest aan hen geopenbaard zou worden (Joh. 14:25-26). Wat is de Voorspreker, de Heilige Geest? Dat is beslist geen persoon, geen nieuwe Christus, die zou komen om een schakel tussen de Godheid en de mensen te zijn. Deze ‘geest van de waarheid’ is een ontsluiting van de waarheid omtrent de wereld. Het is een wetenschap van het heelal en daarmee van God. Het moet een beschrijving zijn van de oplossing van het mysterie van het heelal. Het is dus een boek, waarin de mensen kunnen lezen net zoals ze in de Bijbel kunnen lezen.

Deze door Christus aangekondigde ‘Voorspreker, de Heilige Geest’ die de Vader zou zenden is dus een boek van het leven of van de kennis, dat voor de mensheid gemanifesteerd zou worden. Maar een werkelijk boek van de waarheid over de Godheid en het heelal kan niets anders zijn dan een voortzetting van de met Christus bijna twee duizend jaar geleden begonnen kosmische wereldbeschaving onder de naam christendom. Het moest een boek zijn dat een intellectuele en niet dogmatische school of onderwijsinstelling in het christendom zou vormen. Het moest een boek zijn dat de volmaakte christelijke wereldbeschaving in zowel fysieke als geestelijke manifestatie toonde. Het moest een boek zijn dat de culminatie van zowel de duisternis als het licht, de hierdoor voortbestaande levensfunctie in het heelal en de onsterfelijkheid van de wezens grondig onderzocht. Het moest een boek zijn dat de oneindigheid en de eeuwigheid als levende levensfuncties toonde in de vorm van tijd en ruimte, een boek waarin de hoogste waarheden alwetendheid en almacht zijn, waarvan de vol-

#6

maakte samenwerking de alliefde vormt en die daarmee hetzelfde zijn als het eeuwig levende in de levende wezens. Hiermee zijn we bij het vaste punt van het heelal en zijn oorsprong gekomen, de Vader van het Leven, de absoluut enige, ene, allesdoorstralende, eeuwige God.

Zo'n boek kan niets anders dan 'het vele' bevatten dat Christus de mensheid te vertellen had, maar dat God de mensheid later wilde geven. Zo'n boek kon niets anders zijn dan de Trooster of Voorspreker, de Heilige Geest. Door zijn fundamentele onderbouwing van het christendom en daarmee zijn verwantschap met de twee Testamenten in de Bijbel zal het met recht Het Derde Testament genoemd kunnen worden.

Dit Derde Testament is dus een boek van wijsheid of kennis. Het is een openbaring van de eeuwige stralenpracht van de alliefde. Het is ook de openbaring van het beeld van God, waarnaar alle levende

Citaat

Geestelijke zelfmoord is niet iets wat door een schok of door een ongeluk gebeurt. Het is niet iets wat ontstaat omdat je het wilt. Het is iets wat voortkomt uit het ontsporen van het werkelijke en natuurlijke levenspad in de loop van de tijd.

Martinus





fysieke wezens door middel van reïncarnatie of wedergeboorte bezig zijn geschapen te worden. In het Derde Testament is van alle onvolmaakte wezens, dat wil zeggen de fysieke wezens zowel dieren als mensen, onthuld dat ze zich op dezelfde weg bevinden, een weg die onvermijdelijk leidt tot kosmisch bewustzijn en daarmee tot de beleving van de gouden glorie van het heelal, het gouden licht, het eeuwige levende in de levende wezens en daarmee tot Christusbewustzijn en het één zijn met God. Christus was namelijk het model voor de schepping van Gods bewustzijn in de mens. Heeft Christus niet juist gezegd: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde' (Matth. 28:18)? Hoe had hij zonder deze capaciteit anders naar Gods beeld kunnen zijn? En hoe zou enig ander wezen naar ditzelfde beeld geschapen kunnen worden zonder dat het tot diezelfde capaciteit zou leiden? De Voorspreker, de Heilige Geest is dus in de vorm van *Het Derde Testament* een voortzetting van de verkondiging van Christus; het is een voortzetting van de verkondiging van het eeuwige licht van de ster van Bethlehem. In dit eeuwige licht wordt aan de wereld de uiteenzetting van de grootste principes van het leven en daarmee de onwrikbaarheid van het christendom als het levensfundament van geluk en zaligheid en als de bestaansgrond van het heelal geopenbaard.



© Martinus Institut 1981

Symbol nr. 74

Reg. 74

Het defecte organisme en het lotselement

Klint 2023

Internationale weken in Martinus Centrum Klint 2023
van zondag 23 juli t/m vrijdag 4 augustus

Week 5: zo 23 juli - vr 28 juli – Is vrede mogelijk?

**Week 6: zo 30 juli - vr 4 aug. – Je met je naaste en met God
verbinden**

Reserveren via tel. 00 45 3834 6280, ma t/m do 13.00 - 16.00 uur,
vrij 9.00 - 12.00 uur, of e-mail info@martinus.dk

