

H E T D E R D E T E S T A M E N T

KOSMOS

TIJDSCHRIFT OVER DE GEESTESWETENSCHAP VAN MARTINUS
.....

Jaargang 47 december 2020

MARTINUS

ORGANISCHE ELEKTRICITEIT (2/2)

.....
KERSTMIS 1949
Martinus

BESTE LEZER
Andreas Stroobant

PROGRAMMA KLINT 2021
.....

INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS



Het tijdschrift *Kosmos* wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in het wereldbeeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn kosmische analyses de lezer tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en principes van het leven helder uiteenzet, heeft Martinus beschreven in zijn levenswerk: *het Derde Testament*. Het werd geschreven voor mensen die een verklaring van het leven zoeken die zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden kan stellen, op verstand berust en logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaarden in de vorm van logische gedachtenreeksen wil leren begrijpen.

INHOUD

3
Organische elektriciteit (2/2)
Martinus

18
Kerstmis 1949
Martinus

21
Beste Lezer
Andreas Stroobant

23
**Programma Internationale
Weken Klint 2021**



COLOFON

© 2020 Martinus Instituut, Kopenhagen,
Denemarken
Redactie: André Stroobant, Den Haag (m.m.v.
Gerard Oude Groen)
Layout: Jan de With, Asperen
Druk: Happy Copy, Kopieer- & Printservice,
Den Haag

Een uitgave van:
Stichting Martinus Centrum
Bautersemstraat 42
2518 PC Den Haag
tel. (070) 383 11 48 of (0570) 600 447
info@martinuscentrum.nl
www.hetderdetestament.nl

Prijs voor 4 nummers per jaar €20,00
Informatiemateriaal wordt gratis toegestuurd.
IBAN: NLI7INGB 0002 6646 92 – BIC: INGBNL2A

*Weergave van tekst- en beeldmateriaal uitsluitend na
schriftelijke toestemming van het Martinus Instituut.*



MARTINUS

ORGANISCHE ELEKTRICITEIT (2/2)



17. De golflengten van de mensen moeten in harmonie komen met de grondtoon van het heelal

De mensen bevinden zich ieder afzonderlijk in een veld, hun eigen veld, en hebben hun eigen gebied. Tegelijkertijd zijn ze in een groot gebied geplaatst, namelijk midden in het wereldruim en hier zijn de meest nabije energieën niet alleen de krachten van de natuur, maar ook de mensen en dieren. Al deze wezens zenden stroom uit die invloed op de mensen heeft. Sommigen zijn hun misschien welgezind, anderen zijn hun niet zo welgezind. Sommigen vinden ze aardig, anderen minder aardig. We zien voortdurend een stroomuitwisseling, een stroom die naar binnen en naar buiten gaat en als die twee stroomsoorten sterk tegengesteld zijn, dan zal er een explosie komen, zullen er kortsluitingen ontstaan.

Tekenend voor deze kortsluitingen is dat er constant sprake is van lokale golflengten die niet geschikt zijn voor verdere transmissie dan binnen hun eigen gebied en daarom botsen ze. Daarom kunnen de mensen niet verbonden worden met de kosmische toestand, de grondtoon van het heelal, ze kunnen geen kosmisch bewustzijn krijgen en zich niet bewust worden van het werkelijke leven, omdat het uitzenden en ontvangen van hun golflengten alleen berekend is voor het kleine gebied. Daarom moeten de mensen zich opwerken en het vermogen krijgen om golflengten de grote ruimte in te zenden. Als ze kennis vanuit het wereldruim willen krijgen, moeten ze er verbinding mee zien te krijgen en als ze iets willen weten van degenen aldaar, moeten ze zelf golflengten kunnen uitzenden.

Dat klinkt misschien als fantasie, maar het is volledig in harmonie met de wetten op zowel het materiële als het psy-

chische vlak. De mensen moeten leren de golflengten in een grotere ruimte uit te zenden dan die van hen zelf. Het gaat er niet om dat ze een vermogen of rijkdom van miljoenen en nog eens miljoenen vergaren. Het is natuurlijk fantastisch voor hen op dit moment, maar het betreft enorme lokale logica en enorm lokaal egoïsme en is een buitenproportionele uiting van het dierlijke principe wat hen ook aan het dierlijke gebied bindt. Hoe moeten de mensen enige kennis krijgen over al het andere, de werkelijke dingen, als ze de golflengten niet naar buiten richten, maar die naar binnen richten? Ze richten ze op datgene wat ze hun eigendom noemen en op datgene waarvan ze menen dat het hun toekomt en dat het hun recht is, ongeacht wat het andere mensen aan welzijn en bestaansvreugde kost.

18. De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus

Heeft iemand die instelling en heeft hij een negatief denkproces, negatieve golflengten, en zendt hij negatieve elektriciteit uit, dan zal dat onvermijdelijk kortsluiting in zijn levensbeleving geven. En dat zien we dan ook. We kennen de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man zei: ‘Nu heb ik voldoende voorraad voor vele jaren; eet, drink en geniet, enzovoort’, en toen stierf hij diezelfde nacht. Dat was een geweldige kortsluiting. Hij kon immers op het geestelijk vlak niet van die dingen leven en hij had niet het vermogen verkregen voor de golflengten van dat vlak. Met de arme Lazarus ging het heel anders. Nu zijn er zo veel manieren om arm te worden. Iemand kan arm worden, omdat hij geen zin heeft om te werken, omdat hij bijvoorbeeld als zwerver wil leven, maar daar was bij Lazarus geen sprake van. Hij was maar een gewone arme man met een goed hart, hij had geen luxelevens geleid ten

coste van anderen, zijn logica was er niet op gericht om zich te verrijken ten koste van anderen. Daarom ging het fantastisch met hem. Zijn golflengten bereikten een grotere ruimte dan die van hemzelf en daarom had hij iets om zich op te kunnen verlaten na zijn dood. In de geschiedenis wordt verhaald dat het de schoot van Abraham was. Het was niet de oude Abraham die in de hemel zat, het is natuurlijk maar symbolisch bedoeld. De schoot van Abraham is het symbool voor deze wereld, voor de gehele natuur, onze enorm heerlijke planeet met al zijn mogelijkheden voor welzijn, en we moeten leren daar hier in de fysieke wereld al vertrouwd mee te raken.

Dat gebeurt niet als we ten koste van anderen een heilboel voor ons zelf vergaren, of het nu waarden, rijkdom of eer zijn, of als we ons met de ellebogen heel hoog opwerken dan wel als we een gedegen opleiding krijgen om hoge posities te kunnen bekleden en flink kunnen uitblinken. Nu lever ik natuurlijk geen kritiek op gedegen opleidingen of hoge posities, die moeten de mensen natuurlijk krijgen, maar als het gevierd en bewonderd worden en altijd aan de top staan het primaire in iemands leven is ongeacht wat dat anderen kost, dan is er sprake van de golflengten die kortsluitingen geven. Iemand kan weliswaar een fantastische positie en enorm welzijn verwerven in de fysieke wereld, maar er komt een dag waarop hij in verbinding zal komen met de uiterlijke gebieden, met de schoot van Abraham, en dan ontstaat er kortsluiting, omdat die niet in zijn logica passen.

19. We zullen onze naasten liefhebben als ons zelf, en het is beter te geven dan te nemen

De lokale logica die de mens gebruikt, staat in flagrante tegenstelling tot de logica die hem zover gebracht heeft dat hij zijn huidige organisme kon krijgen, en het spreekt



*Icoon van
"De Gast-
vrijheid van
Abraham"
bij de ingang
van de Holy
Trinity
Church, Port-
land, Maine
(USA).*

natuurlijk vanzelf dat de mens niet op een dusdanige manier moet denken dat dit organisme verwoest wordt. Als zijn organisme in de loop van miljoenenjarige tijdperken, via een oneindige hoeveelheid verschillende processen, tot zo'n volmaaktheid ontwikkeld is als het is, dan kan het niet de bedoeling van het leven zijn dat de mensen, daar waar het organisme aan de eigen sturing van de mensen overgelaten is, overal kortsluitingen beginnen te maken en dit organisme door eigen ingrepen zullen verwoesten. Dat is niet de bedoeling. De mens mag vanzelfsprekend het een en ander

uitproberen, maar dan levert dat ook kortsluitingen op en daarom zijn kortsluitingen in het grote plan logisch.

Maar dat is niet het ideaal, het is niet het doel of eindresultaat. Daarom moeten we ervan uitgaan dat het niet om het even is hoe we denken. We hebben weliswaar geleerd dat we onze naaste zullen liefhebben als onszelf en dat het beter is te geven dan te nemen. Nooit eerder is er zo'n grote waarheid uitgesproken. Het is de grootste waarheid die er bestaat, omdat zo'n instelling een golflengte heeft die de meest verafgelegen gebieden van het heelal bereikt. Die is ogenblikkelijk in harmonie met de processen van de natuur. Zodra de mensen ontdekken dat ze de macht hebben om zulke golflengten te kunnen vormen, dat ze die kunnen binden en in harmonie kunnen brengen met de golflengte die zich voordoet in de scheppingen van de natuur, in het bewustzijn van de Godheid, dan gaan ze het werkelijke leven beleven. Wat betekent een beetje rijkdom dan, wat betekent eer, als je je één met het grote heelal, één met de Godheid, één van de Vader voelt?

20. Waarom de mensen de taal van het leven moeten leren begrijpen

Als we naar de lotssituaties van de mensen, naar hun dagelijks bestaan, kijken, zien we een massa kortsluitingen. Er zijn verschrikkelijke kortsluitingen, er klinkt een vreselijk lawaai in hun ontvangstapparatuur. Dat lawaai in de ontvangst van de mensen zien we in boeken en tijdschriften en in politieke toespraken, en we horen het in de woorden van geestelijken. We zien overal dat er een ten hemel schreiende disharmonie bestaat, dat hun uitspraken een enorm kabaal en lawaai vormen, ofschoon er ook een spoorje van het juiste kan zijn. Maar daar kunnen deze mensen natuurlijk niets aan doen, ze hebben gewoon hun ontvangstapparaat

verwoest, want het is niet zuiver maar maakt kortsluiting.

Als mens is ons organisme bedoeld voor een nieuwe structuur die de oude dierlijke structuur zal vernietigen. Als we er niet op ingesteld zijn om deze nieuwe structuur te gebruiken voor de transmissie, de gedachtenmanifestatie en de wilssturing van deze geestelijke elektriciteit, dan is het overduidelijk dat we niet de voordelen kunnen krijgen waarvan het de bedoeling is dat dit organisme ons die zal geven. Daarom moeten de mensen leren opmerkzaam te zijn. Ze moeten werkelijk leren acht te slaan op de taal van het leven. We kunnen namelijk geheel buiten de kerk om, buiten priesters, bisschoppen en pausen en buiten heilige boeken om, naar de eigen taal van het leven kijken. Vertelt die niet alles in een stralende duidelijkheid, als de mensen hun ogen en oren maar wilden openen, alleen maar kijken en kijken, alleen maar luisteren en luisteren, zich gewoon laten leiden door de doolhoven van de natuur? Want daar zien we de goddelijke openbaring waarmee God met al zijn oppermacht alleen dat ene doel heeft, de mensen omvormen en hun leren dat ze dezelfde golfengten kunnen uitzenden als God zelf uitzendt en dat die de grondtoon van het heelal zijn.

21. De volmaaktste instelling ten opzichte van de naaste

Deze toestand bereikt de mens in alle situaties waarin hij niet aan zichzelf denkt, maar waarin hij zich erop concentreert om te helpen, waarin hij het niet over zijn hart kan verkrijgen anderen kwaad te doen, het niet over zijn hart kan verkrijgen dat anderen zullen lijden. Dan reiken de golfengten ver buiten zijn eigen private gebied. Als iemand die instelling ten opzichte van zijn naaste heeft, of dat nu een bloempje in de wei is, een vlieg of een ander microscopisch

klein wezen of een ander mens, dan gebeurt het wonderbaarlijke dat er geen belemmeringen zijn voor de scheppende macht die ons zover geleid heeft dat we ons huidige organisme gekregen hebben. Dan zijn er geen belemmeringen voor de scheppende macht om onze hersenen, ons zenuwstelsel, ons gehele systeem naar een nog volmaaktere toestand verder te leiden. Dan helpen we de Voorzienigheid met het omvormen van ons werktuig, zodat het het daadwerkelijke apparaat wordt voor ontvangst en uitzending van de hoogste goddelijke beleving van en kenbaarmaking aan andere wezens. Dan beginnen we datgene te worden waarvoor we bedoeld zijn. We gaan lijken op de zon aan de hemel, want daar is de volmaakte golflengte die totaal geen kortsluitingen geeft en die de mensen daarom een gelukkig lot bezorgt.

De mens moet zich als volgt instellen: *Ik wil niets anders dan een vreugde en zegen zijn voor alles wat leeft, ongeacht wat anderen doen. De minste zucht in mij zal levenschenkend zijn. Ik wil nooit ofte nimmer anderen in tranen brengen of leed bezorgen. Het maakt niet uit of ik zelf zal moeten lijden, ook al zou ik gekruisigd worden, dan zal ik het doen, want daarmee ben ik in harmonie met de grondtoon van het heelal en daarmee krijg ik toegang tot al die geweldige kennis die er bestaat.* Dat is de instelling die de mens moet gaan krijgen. Alleen met deze instelling kan hij zijn hersenen en zenuwstelsel en zijn psychische structuur zodanig afstellen dat hij deze kennis kan ontvangen.

22. Alle mensen zullen toegang krijgen tot de hoogste kennis

De hoogste kennis verkrijg je natuurlijk niet door boeken te lezen. Zolang iemand boeken moet lezen of moet luisteren naar wat anderen zeggen, en moet vergelijken wat

hij of zij zegt of wat er in de Bijbel staat, dan is zijn eigen apparaat nog niet volschapen. Het is echter niet de bedoeling dat het wezen zo'n gebonden wezen zal blijven. Het is de bedoeling dat het wezen een geestelijk soeverein en vrij wezen zal worden. Ik hoef niet in een boek te lezen of een ander persoon te horen of hier of daar om raad te vragen. De kennis waarover ik vertel, is rechtstreeks gekomen door mijn eigen verbinding met de grondtoon van het heelal. Ik heb de kennis in mij en ik heb de grens voor datgene wat ik de mensen wil geven nog niet bereikt. Ik weet niet of ik die ooit hier op het materiële vlak ga tegenkomen, maar voorlopig heb ik geen punt bereikt waar die kennis ophield. Wat ik de mensen zal geven, staat open voor mij. Het stroomt mijn bewustzijn binnen als ik me erop instel, er zijn geen belemmeringen. Hoe ik deze golfengte gekregen heb? Dat is niet speciaal iets voor mij, want hetzelfde is in alle mensen aan het ontstaan. Voorlopig moeten de mensen mijn werk lezen of moeten ze naar mij luisteren of moeten ze van anderen lezen of hen horen. Dat moet men immers altijd, totdat men de juiste instelling krijgt en zelf kan gaan denken in die banen waarmee men voortdurend positieve elektriciteit uitzendt, een elektriciteit die geen kortsluitingen veroorzaakt, waardoor er geen disharmonie optreedt.



23. De mensen moeten in harmonie met de hoogste scheppende macht leren denken

Zodra de mensen de instelling hebben dat ze enkel een vreugde en zegen voor andere wezens willen zijn, hebben ze constant een stroom die garandeert dat hun 'lampen' licht kunnen geven, die garandeert dat hun grote organen niets gaan mankeren en dat hun gedachtenfuncties helder zijn. Ze weten voortdurend wat te doen en wat juist is. Dat is toch iets heel anders dan wanneer mensen in wanhoop en depres-

sie leven. De mens die de juiste verbinding heeft en daardoor één met de Vader is, kan niet in depressies geraken, kan niet de onveiligheid voelen die mensen bang maakt. Zo iemand is nooit ofte nimmer bang.

Maar dat berust allemaal op wat iemand denkt. Dat is de diepste basis voor alles wat er gebeurt. Bepalend is het vermogen om te denken, het vermogen om het bewustzijn zo te vormen dat het volledig in harmonie is met de schepende macht die om ons heen werkt – de macht die zomer en winter scheidt, die de planeet om zijn as laat draaien en die de zonnen en melkwegen in het wereldruim stuurt, de macht die ons geleid heeft, die ons ons organisme en onze planeet geschonken heeft en die ons voortdurend tegenover krachten plaatst die ons verder zullen ontwikkelen naar een hogere toestand. Het gaat erom met die macht in verbinding komen, om daar één mee te worden. Ongeacht of iemand gelooft of er een God bestaat, je kun toch niet ontkennen dat deze sturende macht een levend bewustzijn is, want haar ontplooiing is logisch. Je kunt niet één plek aanwijzen waar iets toeval zou zijn. Er zijn vele dingen die toevallig lijken voor het minder ontwikkelde oog, maar van dat minder goede zien moeten de mensen proberen weg te komen. Maar ze kunnen geen ruimer zicht krijgen, voordat ze hun bewustzijn richten voorbij de horizon die ze eerder zo enorm beschermd hebben en waar ze bij wijze van spreken schildwachten omheen geplaatst hebben, zodat ze niets anders konden zien. Dat wil zeggen het gebied van het egoïsme, dat dus het dierlijke principe is.

24. Verbinding naar buiten toe krijgen wil zeggen het verwarmen van en stralen naar je naaste medewezens

Het dier is genoodzaakt te denken: ‘ieder voor zich’ of

‘je bent jezelf het naast.’ Als het dier niet zo denkt, wordt het zelf vernietigd en onderdrukt. De mens moest in het eerste tijdperk ook zo denken, maar geleidelijk aan heeft hij ontdekt dat hij kortsluitingen veroorzaakte. Er is geen



Tor's Fight with the Giants (Tors strid med jättarna) (1872), Mårten Eskil Winge (1825-1896)

andere oorzaak voor de ongelukkige lotssituatie van de mensen, voor hun lijdenservaringen en ziekten, dan dat ze in de gegeven situaties hun bewustzijn niet naar buiten toe richten, maar naar binnen toe denken. Wat wil het zeggen je bewustzijn naar binnen en naar buiten richten? Wanneer we het naar binnen richten, zijn we egoïstisch en accepteren we niet dat een ander iets zal krijgen. Het is ons eigendom en daarvan geef je niets weg, dat houd je vast. Dat is naar binnen toe denken. Hoe moet een bewustzijn dat zich constant naar binnen richt verbinding met buiten krijgen? De verbinding ligt namelijk daarbuiten, niet alleen met de wolken, de zonnen en de melkwegen, maar met de mensen om ons heen. Daar zijn we het dichtst in aanraking met Gods bewustzijn. De duidelijkste uitingen van leven zijn immers onze medebezitters, de dieren en de planten. Dus daar moeten we onze golflengten naar toe zenden. Daar moeten we leven, warmte en licht geven, want daar kunnen we onze invloed gaan merken. We kunnen het niet gedaan krijgen om de wolken te veranderen, we kunnen ook de zonnen niet laten verdwijnen of ze omvormen, dat is niet onze taak. Onze golflengte of transmissie moet zich richten op mensen of wezens – overal waar we van nut kunnen zijn – ook al is het maar een vriendelijke, lieve glimlach, het hoeft niet zo veel te zijn.

25. Kortsluitingen in de stralenstructuur van het wezen geven ziekten in het organisme

De mensen kunnen voortdurend laten zien dat ze sympathiek zijn, dat ze liefdevol zijn en dat ze vriendelijk ingesteld zijn. Ze zijn niet kritisch en letten er niet op of er nu iets is wat ze te weten kunnen komen om aan anderen door te vertellen, want dat alles geeft kortsluitingen. Het genot van de mensen om te roddelen is ongeveer het ergste om kort-

sluitingen mee te veroorzaken. Ze kunnen niet in verbinding komen met het werkelijke licht en ze kunnen zelf niet gaan stralen zolang ze de verkeerde golflengten of gedachtensoorten hebben. Elke gedachte die geen vreugde en zegen voor andere wezens is, maar die enkel voor iemand zelf bedoeld is, dooft het licht in zijn stralenpracht. Wanneer iemand na de dood aan gene zijde komt, heeft hij zijn fysieke organisme niet en ziet hij zichzelf in zijn naakte stralenpracht, in zijn stralenstructuur. Daar zal hij alle donkere gebieden zien, alle defecten, alle vreselijke kortsluitingen die zich in zijn psychische structuur bevinden. Over deze kortsluitingen kun je zeggen – ja, die leidt tot een tumor in het fysieke lichaam, die leidt tot ontvankelijkheid voor besmettelijke ziekten, die geeft aderverkalking in het organisme en die geeft een heel andere fysieke ziekte. Dat alles vindt plaats in de psychische structuur, want daar zit de kortsluiting, daar dooft het licht, waardoor er geen werkzaamheden eronder plaatsvinden en de dingen in het organisme tot stilstand komen.

26. Alle wezens hebben behoefte aan liefde

Daarom is het echt waar, wanneer ons verteld is dat we onze naaste zullen liefhebben als onszelf en dat dat de vervulling van de ganse wet is. Dat is zo'n volledig wetenschappelijke waarheid, want alleen met die instelling is iemand één met God. Geloof u dat God kwaad op iemand is? Geloof u dat de geweldige krachten die de ogen en oren vormen, die hart, longen en lever en alle levende wezens vormen, daar antipathie tegen voelen en u buikpijn bezorgen? Geloof u dat die krachten zulke gedachtensoorten hebben? Absoluut niet! En zo moet uw gedachtengang ook niet zijn. U moet er ook niet aan beginnen een manifestatie slechter uit te voeren, omdat u een bepaald wezen niet

mag. Dat u iemand niet mag, is uw eigen grootste tekortkoming, want u moet van alle mensen kunnen houden. Sommigen kunnen geweldig zijn, anderen kunnen hoogst onaangenaam zijn, maar dat mensen niet volschapen zijn, moet uw instelling natuurlijk niet veranderen. En dat zal die ook niet, zodra u de juiste kennis bezit, want dan weet u dat het onvolmaakte, onaangename wezen een minder ontwikkelde ziel is die bepaalde krachten niet heeft overwonnen en nu strijd levert om verder te komen. Het is een ontspoord wezen voor wie de krachten te sterk geweest zijn, maar daar kan dat wezen niets aan doen, want hij moest door dit proces heen. Het verdient onze liefde. Alle wezens hebben behoefte aan liefde en sympathie.

27. Een stralend wezen zorgt ervoor dat het leven opbloeit en is Gods afgezant op aarde



Nu zal iemand misschien zeggen, ja, maar je kunt niet zomaar liefde betonen, want het is toch geen wilsdaad.

En dat is waar, het is geen wilsdaad, maar je kunt vriendelijkheid tonen. Als we ons de werkelijke kennis over de structuur van het wereldbeeld eigen maken, hebben we geen enkele reden om in welke situatie ook antipathie te voelen en deze of gene iets te verwijten of te veroordelen. Dan komen we

zover om net zoals Christus te zeggen: ‘Oordeel niet, want met het oordeel, waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden’ (Matth. 7:1). En dat is zo waar, zo waar. Je kent iemands karakter aan het oordeel dat hij over andere mensen uitspreekt. Het is zo enorm simpel. Zo iemand beseft niet dat hij zich daarmee zo vreselijk blootgeeft. Daarom is het ook van belang dat de mensen hun eigen straalvormige aard gaan begrijpen, begrijpen dat ze een elektrische wezen zijn, begrijpen dat de golflengte in harmonie moet zijn met de grote golflengte, de geweldige scheppende macht, die nooit een fout maakt. Op die manier moeten we in harmonie komen met die methode en dat zullen we ook, elke keer wanneer we onze naaste vergeven, elke keer wanneer we niet beledigd zijn over iets, elke keer wanneer we anderen iets goeds toewensen, en telkens wanneer we een liefdevolle gedachte kunnen uitzenden naar die akelige misdadiger. Want telkens wanneer we wat licht uitzenden, zijn we een stralend en schitterend wezen. Waar we antipathie en duisternis naar uitzenden, daar ontstaan schaduwen en vlekken, daar veroorzaken we dood, ondergang, depressie en levensmoedigheid bij degenen met wie we te maken hebben. Maar we moeten een stralend wezen worden, zodat daar waar we op aarde gaan, het leven opgroeit. Vreugde, levenslust en liefde groeien op, zodat we werkelijk het gevoel krijgen dat we zelf een engel van licht zijn en dat we daadwerkelijk Gods afgezant op aarde zijn.

Het artikel ‘Den organiske elektricitet’ (Organische elektriciteit) is een weergave van een lezing die Martinus op zondag 21 maart 1954 in het Instituut te Kopenhagen gegeven heeft. De lezing is op band opgenomen. De kopjes en de bewerking van het bandafschrift zijn van Torben Hedegaard. Goedgekeurd door de Raad op 26-06-2016. Het artikel is niet eerder in de Deense Kosmos verschenen. Artikel-id: da-1870.



*Martinus met
Mariane Hei-
berg (1955)*



KERSTMIS 1949



Het is de tijd van de duisternis. We passeren een zonnewende en bevinden ons in de middernachtstijd van de jaarkringloop, het domein van de kou en de nacht. De zonnige dagen, de warmte en het leven van de zomer zijn verdwenen. De natuur is verstild, maar door deze levenloze stilte, boven de witte sneeuwvelden en de met ijs bedekte meren, baaien en zeeëngtes van de winter schijnt het zilveren maanlicht. Het glinstert in berijpte bomen en struiken en fonkelt in een wedloop met de stralenpracht van melkwegen en sterrensteden met hun

schijnsel van duizenden sterren vanuit de duistere hemel van de vriesnacht. Er ligt een kerstglans over het rijk van de dood. God is aanwezig in de duisternis. Zijn aanwezigheid overstraalt alles.

Net zoals Hij door zijn aanwezigheid in de duisternis van de fysieke winternacht alles met zijn stralenpracht vanuit verre kusten overstraalt en ons hier de enorme weidsheid van zijn fysieke rijk laat vermoeden, zo openbaart Hij ook in de zones van mentale duisternis oftewel in de regionen van het principe van de dood zijn aanwezigheid, zijn hemelse licht en daarmee zijn bovenaardse uitgestrektheid, het gigantische domein van zijn geest ver boven tijd en ruimte en zijn één zijn met de almacht en de eeuwigheid. Wezens als Rama, Krishna, Hermes, Mozes, Orpheus, Pythagoras, Plato, Confucius, Boeddha, Mohammed en Christus en vele anderen zijn stralende sterren aan de aardemenselijke, mentale nachtelijke hemel van het principe van het doden. Via hen straalt in meerdere of mindere mate het licht vanuit de zonnige streken van naastenliefde en vrede. Zij vormen Gods aanwezigheid in de aardse winterse sfeer of de doodsregio van de spiraalkringloop. Zij zijn de stralende zonnesteden of sterrenwereld van de nachtelijke sfeer. Elke duisterniszone, elke nachtelijke hemel heeft zijn stralende zonnestad of sterrenwereld en daarmee zijn licht en uitzicht op de weidsheid, op het heelal, op het licht en de warmte, op de liefde en de Vader. Dit uitzicht en dit licht in de duisternis vormen de eeuwige kerstboodschap, het eeuwige voorbeeld, het eeuwige model voor de vormgeving van ons eigen bestaan, gemanifesteerd door de Godheid zelf via de taal van het heelal.

Net zoals de Godheid het eeuwige licht in de duisternis is, zo moet ieder levend wezen gaan stralen in de nacht. Dat is de oplossing van het levensraadsel, dat is het ontwaken van het wezen uit de dood tot het leven, dat is een inwijding, de grote geboorte of de beleving van het wezen dat het zelf één



met de Vader, de weg, de waarheid en het leven is.

Elk jaar tijdens midwinter verlicht het licht van Gods schepping van de mens naar zijn beeld met zijn weerschijn de grauwe alledaagse dag van de aardemensheid in de vorm van de lichte stemming van Kerstmis. De overvloed aan liefdevolle groeten, brieven en geschenken aan familie en vrienden en aan eenzame en in nood verkerende mensen, de liefdevolle wensen dat niemand honger zal lijden of in de kou zal zitten, dat niemand ongelukkig zal zijn, dat is de beginnende openbaring van de verwantschap van de aardemens met God. Het is zijn beginnende vermogen om een licht in de duisternis te zijn, om Gods verwarmende aanwezigheid in de winter, de kou en de nacht te zijn.

In harmonie met deze goddelijke aanwezigheid wil ik hiermee graag mijn innigste dank betuigen aan al mijn vrienden voor de trouw en liefde die u in het nu op zijn einde lopende jaar getoond hebt voor mijn missie, mijn medewerkers en mijzelf. De warmhartigheid in de vorm van vriendelijke groeten, sympathieke brieven en andere tekenen van genegenheid, die ik van u ontvangen heb, hebben ertoe bijgedragen de steenachtige weg naar het licht te banen en zijn een buitengewoon grote opmontering en inspiratie voor mij geweest in onze gemeenschappelijke belangrijke arbeid in dienst van het licht.

In de voorzetting van deze liefdevolle samenwerking, uitbreiding en groei zie ik het hemelse licht aangestoken en gevoed worden in de ziel van de bezwaarde en ongelukkige mensheid en Gods gebod: 'Er zij licht' en de liefde worden tot wetenschap, kunst en schoonheid en daarmee tot duurzame vrede en vreugde over de gehele wereld.



A handwritten signature in a cursive script. The signature is written in black ink and is positioned below the main text. It appears to be a personal name, possibly 'P. van der...'.

ANDREAS STROOBANT

Beste lezer,



Het is altijd weer een puzzel om het tijdschrift goed te vullen. Soms waren artikelen te kort om het geheel te vullen, vaak waren ze te lang voor één tijdschrift. Om lege bladzijden te voorkomen is er heel lang gebruik gemaakt van de verhalen van mensen die Martinus gekend hebben. Die bron is nu uitgeput.

De vraag was wat nu? Wat is nog niet vertaald, maar zou wel heel waardevol zijn om toegankelijk te maken voor de Nederlandse lezer? Mijn keuze is gevallen op het laatste werk van Martinus' hand dat in 2004 postuum is uitgegeven.

De laatste jaren heeft Martinus gewerkt aan een boek dat een introductie moest worden op zijn gehele oeuvre. De naam zou worden: *Het Derde Testament*. In de periode van 1971-1978 heeft Martinus aan dit boek geschreven en heeft drie onafgemaakte manuscripten nagelaten. Op een later tijdstip kort vóór Martinus de fysieke wereld verliet, heeft hij besloten om zijn gehele geesteswetenschappelijke werk

de naam *Het Derde Testament* te geven. Het niet afgemaakte boek kreeg de naam *Het geïntellectualiseerde Christendom*. Het is een samenvoeging van de drie manuscripten. Om geen coupures in de afzonderlijke paragrafen te maken zijn uit de verschillende versies hele paragrafen geselecteerd en tot een lopend verhaal gemaakt. Daardoor kunnen er overlappingen voorkomen, waardoor de lezer het gevoel krijgt dat hij de betreffende passage al eens eerder gelezen heeft. Dat klopt dan ook. Desondanks is het een heel interessant boek geworden.

Het nadeel is dat jullie het in brokstukken aangereikt krijgen. Het grote voordeel is dat het nu vertaald wordt en uiteindelijk in boekvorm uitgegeven kan worden.

Andreas Stroobant

Citaat

.....

Ik heb de kennis in mij en ik heb de grens voor datgene wat ik de mensen wil geven nog niet bereikt. Ik weet niet of ik die ooit hier op het materiële vlak ga tegenkomen, maar voorlopig heb ik geen punt bereikt waar die kennis ophield.

.....



.....

INTERNATIONALE WEKEN

KLINT 2021

PROGRAMMA

De Internationale Weken in Martinus Centrum Klint van zaterdag 24 juli t/m zaterdag 7 augustus 2021

De lezingen om 9.30 uur:

Week 5 – zaterdag 24 juli tot zaterdag 30 juli

De zin van het leven

Wie ben ik? Bestaat er een hogere macht? Door de eeuwen heen hebben filosofen en mystici naar een antwoord gezocht. Diezelfde vraag houdt steeds meer mensen tegenwoordig bezig. Door het bestuderen van de kosmische analyses van Martinus kunnen we een nieuwe wetenschappelijke manier vinden om onze diepste identiteit te begrijpen en hoe we met het gehele bestaan verbonden zijn. Een dieper begrip van de eeuwige dimensie van het leven kan levenskracht en een groter vertrouwen in het leven geven.

zo 25 juli: *De onzichtbare wereld - Sören Grind*

ma 26 juli: *Van een toernige naar een liefdevolle God -
Ingvar Nielsen*

di 27 juli: *De taak van de beschermengelen - Anne Külper*

wo 28 juli: *Vertrouwen in jezelf - Karin Jansson*

do 29 juli: *De microkosmos, de levenseenheden van het heelal -
Rune Östenson*

vr 30 juli: *De weg naar het Zelf en naar God - Eigil Kristensen*

Week 6 – zaterdag 30 juli tot zaterdag 7 augustus
Een beschaving opgebouwd uit menselijke liefde

Onze seksuele identiteit maakt een snelle ontwikkeling en verandering door. Veel mensen vinden nieuwe manieren om hun liefde en individualiteit tot uitdrukking te brengen. Steeds meer



mensen voelen de behoefte om afstand te nemen van de traditionele overtuigingen en van het groepsdenken. De analyses van Martinus laten zien dat we op een evolutionair kruispunt staan met grotere vrijheden waar het geslacht, identiteit en gezinssamenstelling betreft. Hoe moeten we deze veranderingen en de toekomstige ontwikkeling van de mens begrijpen?

- zo 1 aug.: **De groep achter je laten** - *Kenneth Ibsen*
- ma 2 aug.: **Vrouwen en mannen op de scheidslijn van de ontwikkeling** - *Micael Söderberg*
- di 3 aug.: **Welke rol heb ik in de omvorming van het leven** - *Søren Olsen*
- wo 4 aug.: **Liefde voor de naaste, de dieren en de microkosmos** - *Ole Therkelsen*
- do 5 aug.: **Op weg naar een maatschappij op basis van menselijke liefde** - *Ingemar Fridell*
- vr 6 aug.: **Onze saamhorigheid met het heelal** - *Lene Jeppesen*

De lezingen worden simultaan vertaald naar Zweeds/Deens, Engels, Duits en Nederlands.

Het programma van de lezingen om 19.00 uur in het Engels is als volgt:

Week 5

- zo 25 juli: **The Road to Initiation** - *Mary McGovern*
- ma 26 juli: **Threads of Destiny** - *Karin Jansson*
- wo 28 juli: **Nature as a Divine Sanctuary** - *Pernilla Rosell*
- do 29 juli: **I, the fixed Point in the Middle of the Universe** - *Anne Külper*

Week 6

- zo 1 aug.: **The inner Struggle of Earth and Mankind** - *Sören Grind*
- ma 2 aug.: **Co-operation and the new Worldmorality**
- wo 4 aug.: **Friendship in a Cosmis Perspective** - *Anne Pullar*
- do 5 aug.: **Understandig the Meaning of your Life** - *Tryggvi Gudmundsson*

De lezingen worden niet in het Nederlands vertaald.

.....

