

HET DERDE TESTAMENT

KOSMOS

TIJDSCHRIFT OVER DE GEESTESWETENSCHAP VAN MARTINUS

Jaargang 43 december 2016

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
van Martinus

BERICHT VAN
DE SMC VOORZITTER

PROGRAMMA KLINT
2017



MARTINUS

DE WERKELIJKE
RELATIE TOT GOD
[1]

(2/2)

INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS



Het tijdschrift *Kosmos* wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in het wereldbeeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn kosmische analyses de lezer tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en principes van het leven helder uiteenzet, heeft Martinus beschreven in zijn levenswerk: *het Derde Testament*. Het werd geschreven voor mensen die een verklaring van het leven zoeken die zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden kan stellen, op verstand berust en logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaarden in de vorm van logische gedachtenreeksen wil leren begrijpen.

INHOUD

3
De werkelijke relatie tot God
[1] (2/2)
Martinus

25
Kerst- en Nieuwjaarswensen
Martinus

26
**Geachte belangstellende en
abonnee**
Bericht van SMC voorzitter
Dieter Kleinjan

29
Klint - terugblik en vooruitblik
(Programma Int. Weken 2017)
André Stroobant

COLOFON

© 2016 Martinus Instituut, Kopenhagen,
Denemarken

Redactie: André Stroobant, Den Haag (m.m.v.
Gerard Oude Groen)

Layout: Jan de With, Asperen

Druk: Printstudio, Den Haag

Een uitgave van:

Stichting Martinus Centrum

Bautersemstraat 42

2518 PC Den Haag

tel. (070) 427 14 97 of (0570) 600 447

info@martinuscentrum.nl

www.hetderdetestament.nl

Prijs voor 4 nummers per jaar €20,00

Informatiemateriaal wordt gratis toegestuurd.

IBAN: NLI7INGB 0002 6646 92 - BIC: INGBNL2A

*Weergave van tekst- en beeldmateriaal uitsluitend na
schriftelijke toestemming van het Martinus Instituut.*





1.12. De betekenis van de ontbrekende kennis over reïncarnatie

Dat deze vraag actueel geworden is komt omdat het vermogen om de intelligentie te gebruiken nu zo groot geworden is dat de christelijke verkondiging in haar huidige vorm verouderd is, vanwege de ontbrekende schakel. Deze ontbrekende schakel bestaat, zoals ik al gezegd heb, uit de analyse van de reïncarnatie. Omdat de verkondigers van het christendom de reïncarnatie helemaal weggelaten hebben, leidde dat tot de ongelukkige consequentie dat alle grote en eeuwige basiswaarheden in het christendom zoals 'je zult je naaste liefhebben als jezelf' (zie Matth. 22:39), 'keer de rechterwang toe als je op de linker geslagen wordt', en 'ik zal het vergelden, spreekt de Heer' (zie Rom. 12:20) de denkende mens volstrekt onlogisch moesten voorkomen, wat in dit geval wil zeggen dat deze zinsneden beroofd werden van de macht die ze anders in verband met de reïncarnatie gehad zouden hebben. Maar ongeacht de huidige terminologie van het christendom zijn de grote basiswaarheden ervan eeuwige realiteiten en vormen ze zo'n stevig fundament om op voort te bouwen dat de kern van het christendom alle natuurlijke mogelijkheden in zich heeft om 'het zaad te zijn waarin alle geslachten gezegend' zullen worden (zie Gen. 12:3). Als alle verouderde opvattingen wegvallen en de ontbrekende schakel ingevoegd wordt, zal het christendom de basis vormen waarop een nieuwe beschaving geschapen zal worden en zal

het ook de grondslag vormen voor een werkelijk duurzame vrede.

De dingen die vandaag de dag verouderd zijn in de christelijke verkondiging, werden gecreëerd omdat men geen duidelijke kennis bezat over reïncarnatie. Zonder deze kennis moest men tijdelijke opvattingen creëren die God konden rechtvaardigen. Als we de dingen onderzoeken waarmee geprobeerd is God te rechtvaardigen, onder andere de doop, de kruisiging en de vergeving der zonden, zien we dat deze dingen niet langer de macht hebben over de menselijke ziel die ze vroeger hadden, en daarom zien we dat de kerken langzaam leeg raken. Een heleboel mensen kunnen niet meer in deze dingen geloven, hun verstand komt in opstand en voor deze mensen worden de woorden van de geestelijken daarom 'stenen voor brood' (Matth. 7:9).

1.13. Als we ons erop instellen dat alles wat er bestaat God is

Maar terug naar de grote waarheden. De vraag is nu of deze waarheden in overeenstemming gebracht kunnen worden met het dagelijks leven buiten de wedergeboorte om. Dat kunnen ze niet. Geen mens kan een door zijn intelligentie aangetoonde zin of rechtvaardiging in het bestaan vinden zonder reïncarnatie. Daarom zal de analyse van ons eigen leven, de analyse van de wedergeboorte: de analyse dat we vóór dit leven in een eeuwig verleden hebben bestaan en dat we zullen voortbestaan in een eeuwige toekomst, overwinnen. Pas als de analyse van de reïncarnatie of van de wedergeboorte aan het christendom toegevoegd wordt, kan het in overeenstemming gebracht worden met het werkelijke wereldbeeld dat op alle gebieden logisch is, en pas dan zullen we kunnen zien dat de grote waarheid 'alles is zeer goed' (Gen. 1:3) zowel waar als liefdevol is.

Zodra iemand deze instelling heeft, heeft hij een heel andere voorstelling van God en begrijpt hij Hem heel anders dan vroeger. Ik probeer u met mijn analyses te tonen dat God geen wezen is dat op de een of andere plek hoog in de hemel zit maar dat Hij juist alomtegenwoordig is, zodat u werkelijk Christus kunt volgen waar hij zegt dat we ‘God in geest en waarheid moeten aanbidden’ (zie Joh. 4:24). Daarmee maakte hij het de mensen die hem willen volgen onmogelijk om de Godheid in afgodsbeelden, in een boom, een steen, een berg of een ander fysiek verschijnsel te aanbidden. God in ‘geest’ aanbidden wil zeggen Hem met een zuiver bewustzijn aanbidden, en God in ‘waarheid’ aanbidden kan niet met enig fysiek verschijnsel gebeuren, omdat iedere fysieke vorm waarin we Hem willen aanbidden nooit ofte nimmer een weergave kan zijn van meer dan een fractie van God. De Godheid is immers alles wat er bestaat: de natuur, de mensen, dieren, planten, planeten, zonnen, melkwegstelsels enzovoort. Je erop instellen dat alles wat er bestaat God is, is het begin van het juiste aanbidden van God. Dat deze instelling in het begin problemen geeft, is te wijten aan het feit dat de mensen nog niet gewend zijn om de dingen aan te zien voor iets anders dan wat ze zuiver fysiek lijken te zijn. Maar op een dag zullen ze kunnen zien dat alle Hansens, Petersens en Jensens iets anders en meer zijn dan datgene wat ze lijken te zijn. Dat wat u vandaag van mij ziet, is niets anders dan een reeks fysieke werktuigen, een fractie van de materie die ik gebruik in een fractie van mijn eeuwige bestaan. Wat ik van u zie is slechts een heel vluchtige glimp van het eeuwige bestaan dat u heeft. Er bevindt zich iets heel anders achter uw fysieke organisme wat werkelijk ‘u’ is, namelijk uw Ik. Dat is de Godheid in u. En dat is de Godheid die u zult beleven in uw medemensen, naarmate u zich ontwikkelt. Ik kan noch u noch enig ander mens deze beleving geven, die moet u door middel van uw eigen ervaringen bereiken. Deze beleving berust op een verandering

van een aantal van uw hersencellen, op een ontwikkeling of ontwaken van de latente hersencellen die u heeft om deze beleving mee waar te nemen. Maar door mijn eigen beleving dat de Godheid identiek is met al het bestaande, kan ik u door middel van mijn werk kennis geven over de wetten, waarvan de naleving de voorwaarde is voor de genoemde beleving of dit gevoel. Het beleven van dit gevoel is het waarnemen van de wetten van de natuur. Het waarnemen van de wetten van de natuur is hetzelfde als je bewust worden van Gods wil. Wanneer u in Gods wil onderwezen wordt, zult u Gods mentaliteit leren kennen, en die mentaliteit is hetzelfde als ‘geest en waarheid’.

1.14. Alles wat we jegens anderen doen, doen we jegens God

Pas als we de mentaliteit achter alle fysieke verschijnselen kennen, zien we de overweldigende volmaaktheid achter alles wat er gebeurt en dan krijgen we een heel andere instelling ten opzichte van het leven. En pas met deze nieuwe instelling hebben we de mogelijkheid om de Godheid te beleven. Alleen door de beleving van de Godheid worden we een fundamenteel vrij wezen, volledig bewust van ons eigen Ik. Deze beleving kan iemand niet krijgen zolang hij zijn omgeving als een ‘dood’ ding ziet. We moeten zover komen dat we onze medewezens, de natuur, de ‘dode’ materiën als Gods lichaam zien. En als we alles als Gods lichaam zien, dan is de logische consequentie daarvan dat we alles wat we jegens deze of gene doen, jegens God doen (zie Math. 25:40). Ik kan niets doen zonder dat het ons allemaal zal raken. Wat u doet, zal de gehele wereld beïnvloeden. Zo enorm zijn we met elkaar verbonden, zo enorm afhankelijk zijn we van elkaar, dat we ons niet kunnen verroeren zonder dat het op onze medewezens zal

inwerken. Iedere zucht die we slaken vibreert tot in de verst afgelegen gebieden van het heelal. Met behulp van kosmische helderziendheid kunnen we de instelling krijgen waarmee we de geweldige eenheid zien die we vormen. Maar de juiste instelling heeft u pas wanneer u zo ver ontwikkeld bent dat iedere ingreep in het vlees en bloed van uw medewezens wordt gevoeld als een ingreep in uw eigen vlees en bloed. Uw medewezens en uw gehele omgeving zijn het werkelijke beeld van de Godheid. U moet leren begrijpen dat alles wat u treft, alles wat u overkomt, alles wat er tegen u en over u gezegd wordt, alles wat u aan lijden of welbevinden beleeft, een alomvattende communicatie is tussen u en de Godheid. Deze communicatie wordt gemanifesteerd door uw omgeving. Dus als u zich moet instellen op de juiste relatie tot God, moet u niet denken dat God een stralend wezen is op de een of andere plek, die zich op een goede dag aan u zal vertonen, want zo verloopt de beleving van God niet. De Godheid als een stralend wezen zien betekent een godenzoon zien. Het is een bedacht beeld in Gods bewustzijn. De Godheid zien is daarentegen de omgeving zien als een uiting van bewustzijn, maar tot die belevingsvorm komen kost natuurlijk tijd en vereist training, denkwerk en ervaringen. Als u de neiging hebt om kwaad op deze of gene te worden, als u de neiging hebt om alles wat u aan onaangenaamheden beleeft deze of gene aan te rekenen, dan toont dat dat u niet begrijpt dat het in alle gevallen de Godheid zelf is met wie u te maken hebt. We hebben deze primitieve wraakneigingen van toen we in een heel laag mentaal stadium leefden, en we dragen ze nu als gewoontebewustzijn met ons mee. We denken dat als de een of ander ons vervolgt en als we verontwaardigd over de betreffende persoon raken, we dan met de een of andere medemens te maken hebben. Maar in werkelijkheid wil de Godheid ons door middel van deze beleving het een of ander meedelen. Vervolgen wij dan de betreffende, dan vervolgen we in

werkelijkheid God. Met zo'n instelling is onze relatie tot God nog heidens van aard. Heidendom betreft namelijk de situaties waarin we de werkelijke God nog vervolgen, ook al is die vervolging onbewust van aard.

1.15. Kosmische chemie. De wet van de reactie van de stoffen

Op zich is het onbelangrijk of iemand zich wel of niet bewust is van het bestaan van de Godheid, maar als we ons ervan bewust zijn dat alles waarmee we te maken hebben God is, dan kunnen we Hem niet meer vervolgen. De voorwaarde voor de juiste relatie tot God is dat we ons erop instellen dat alles wat er gebeurt niet iets is wat gedaan wordt om ons te vervolgen en pijn te doen. We zijn geen zondaars, er bestaat helemaal niets dat 'zonde' heet. We

De mens en de vier elementen, (16^e eeuw).

Houtsnede van Peter Weiditz met de mens levend in innige samenhang met de stoffelijke krachten van de natuur.



kunnen nooit iets doen wat we niet mogen doen. U herinnert zich zeker allemaal de woorden: ‘Handel je niet goed, ligt de zonde aan de deur; handel je goed, kun je je gelaat opheffen’ (zie Gen. 4: 7, over Kaïn en Abel, vert.). Dat is hetzelfde als: “Je kunt doen wat je wilt, maar je moet de consequenties van je handelingen dragen!” We zijn eeuwige kosmische chemici, we hebben binnen het gebied waar we kennis bezitten, een vrije wil om de mentale energieën te mengen zoals we willen, maar we moeten accepteren dat de materie die we gebruiken volgens haarfijne wetten werkt, en dat we zelf de reacties zullen beleven die onze mengsels tot gevolg hebben. Het getuigt van de grootste liefde dat we zelf de gelegenheid krijgen om de energieën naar onze wensen te mengen en zo de reacties van onze gedachtenmengsels kunnen ontdekken. Deze reacties vormen onze ervaringen, het scheppen van ervaringen is zodoende ons leven. Op onze persoonlijk beleefde ervaringen bouwen we ons lot. Dat dit zo is, is goddelijk en heeft niets met straf te maken. Zodra je begrijpt dat het goddelijk is, zie je de liefde erin en dan begrijp je ook dat alles wat we belemmeringen en tegenspoed noemen, iets anders is dan wat het lijkt te zijn. Velen klagen bijvoorbeeld over de kou en over alle moeilijkheden die dat veroorzaakt. We zien dat de vogels nood lijden en dat er mensen in de sneeuw omkomen, en velen menen dat het duivelse krachten zijn die losgebroken zijn. Maar wat sterft er? Dat is niet het levende wezen want dat kan nooit sterven. Wat ‘sterft’ is slechts het fysieke lichaam, een verzameling materie die een omvorming ondergaat. De wezens die in de sneeuwvelden omkomen, hebben met stoffen geëxperimenteerd zonder de wet voor hun reactie te kennen. De stoffen reageren altijd zoals ze moeten, maar vaak op een andere manier dan de mensen denken. Maar daardoor komen de mensen achter de wet van de reactie van de stoffen en leren ze hun gedachten en wensen op zo’n manier te mengen dat hun toekomstige leven veel geluk-

kiger wordt. Vroeger geloofden de mensen dat oorlog een gunstige vorm van kosmische chemie was, en dat was in een bepaalde zone ook zo, maar dat is het niet langer. De huidige gebeurtenissen leren de mensen om de mentale energieën op een nieuwe manier te mengen. Het punt is dat de mensheid tegenwoordig geen oorlog voert omdat zij er zich gelukkig bij voelt, maar omdat zij gelooft dat zij met oorlog het volmaakte bestaan kan scheppen en de eeuwig durende vrede kan stichten, waar zij van harte naar verlangt om die te beleven. Maar vrede kan niet gesticht worden door uitbreiding van de oorlog. Daarentegen zal er door de oorlog kennis ontstaan over de aard ervan, die maakt dat komende geslachten zullen zien dat oorlog iets is wat de mens onwaardig is, omdat het een foutief kosmisch-chemisch proces is dat uitsluitend op onwetendheid berust. Oorlog is het verkeerd mengen van de mentale energieën en creëert precies het tegenovergestelde van wat men gewenst had.

1.16. De aarde beleeft een religieuze crisis voorafgaand aan de beleving van de grote geboorte

Er was een tijd dat de oorlog een ideaal was. Toen was je geen echte kerel als je niet door het ‘zwaard’ omkwam. Want alleen op die manier kon je in het Walhalla komen en genieten van de zaligheden in de vorm van vlees, mede en Walkuren. Maar zo is het niet meer. De mensen van nu trekken niet ten strijde omdat ze gelukkig worden van het doden of omdat ze bloed willen zien. Integendeel, ze gaan gebukt onder de gruweligheden van de oorlog. De oorlog is als een lawine die op gang gebracht is en bijna niet meer te stoppen is. Degenen die de oorlog begonnen, konden niet overzien wat voor wereldbrand deze zou veroorzaken, maar hij moest en zou begonnen worden, opdat de mensen de ervaringen zouden kunnen opdoen die nodig zijn, willen

ze door persoonlijke ervaring kunnen gaan zien dat oorlog niet de weg naar vrede is. Maar terwijl de oorlog over de continenten raast, worden de krachten die hem veroorzaakten, uit hun bewustzijn en organisme gebrand. De strenge winters die we de laatste jaren gehad hebben, staan in verband met de oorlog. Er siddert een geweldige koorts door het aardewezen en het moet daarom al zijn gevoelsenergie mobiliseren om deze geweldig opvlammende zwaarte-energie te binden. Omdat de koude van het heelal hetzelfde is als wat u gevoel noemt, en het vuur dat de koorts en oorlog voortbrengt, hetzelfde is als zwaarte-energie, zien we hier het samenspel tussen twee van de voornaamste krachten in datgene wat er op het ogenblik in het organisme van de aarde gebeurt. Het aardewezen maakt op het ogenblik een geweldige religieuze beleving door. Het is bezig de grote geboorte te beleven, en voorafgaande aan deze bele-

Prent van Jos Collignon in de Volkskrant van 14 feb.

2015.

De zachte kracht diplomatie aan het werk versus niets ontziend geweld.



ving maakt het een religieuze crisis door die zijn organisme enorm onder druk zet. Deze druk beleeft de mensheid als oorlog en verminking. Deze toestand is zo groot en onoverzichtelijk voor ons, omdat we microwezens zijn binnen in het organisme van het aarde. Maar wat er gebeurt is in feite niets anders dan een terugkerend gevolg van de manier waarop de mensheid de materie behandeld heeft. Door deze terugkeer beleeft de mensheid de ervaringsaanwas die de voorwaarde schept voor een werkelijk duurzame vrede. Als er vandaag de dag op de slagvelden overal ter wereld een enorme hoeveelheid mensen gedood wordt, dan moeten we niet denken dat deze mensen werkelijk sterven. Wat plaatsvindt is enkel een ontbinding van materie. Het is in praktijk gebrachte kosmische chemie die niet in harmonie is met de grote bestaanswetten. Als de mensen daadwerkelijk een licht en gelukkig bestaan wensen, dan moeten ze ook de wetten van het leven leren kennen, zodat ze kunnen leren om de gedachtenstoffen juist te mengen. Zonder bewuste kennis van de wet van de reactie van de stoffen kunnen ze niet de toestand bereiken, waarin ze hun eigen onsterfelijkheid kunnen zien, hun vorige levens kunnen beleven, vooruit kunnen kijken in de tijd en met hun eigen zintuigen bewust de gehele geschiedenis van de aarde kunnen beleven. Dat alles kunnen ze niet bereiken, voordat hun instelling ten opzichte van de mentale energieën veranderd wordt. Maar omdat de meeste mensen juist hun horizon willen verbreden en ernaar verlangen in andere omstandigheden te kunnen leven dan de huidige, is deze veranderde bewustzijnsinstelling nu al op komst. Wat we nu beleven is het gevolg van de vroegere manier van denken van de mensen. Al naargelang de mentale duisternis in de wereld nu toeneemt, zal er een mateloos verlangen komen naar een werkelijk duurzame en gelukbrengende vrede voor de gehele mensheid.

1.17. Duurzame vrede moet in iemands eigen innerlijke wereld worden opgebouwd.

Om echter een duurzame vrede te kunnen beleven moet die eerst in iemands eigen innerlijke wereld opgebouwd worden. Het is niet genoeg dat alle strijdende partijen vrede sluiten, de individuele mens kan heel goed toch ongelukkig zijn. De duurzame vrede is niet iets wat je van buitenaf kunt krijgen. Het hangt er niet van af of degenen die nu met elkaar in oorlog zijn vrede sluiten. In diepste zin is dat helemaal niet bepalend voor u zelf. U staat hoog boven de materie verheven. Nee, de werkelijke vrede kunt u pas beleven als u de strijd op uw eigen innerlijke front gewonnen hebt. Als u uw eigen lagere driften en eigenschappen overwonnen hebt, komt de werkelijke vrede in uw ziel. Door u op die strijd in te stellen zult u de richting ontdekken waarin u moet handelen. Dan zult u zien dat als u liefde en begrip wilt oogsten én alles waarnaar u verlangt om dat in uw dagelijks leven en omgeving tegen te komen, dan moet u dat zelf eerst zaaien. Wenst u vrede, dan moet u ophouden zelf drift, irritatie, razernij en gewelddadigheid te ontplooien. Deze toestanden zijn mentaal onweer en geven geen vrede. Waar u in het dagelijks leven met mentaal onweer geconfronteerd wordt van de kant van een ander mens, moet u daar rust en evenwichtigheid tegenover stellen en proberen onverstoort te blijven, daar sticht u vrede mee.

1.18. Iedere vorm van belediging accepteren is logisch

Om het gemakkelijker voor u te maken om weerstand aan deze dingen te bieden, heb ik mijn analyses geschreven. Deze analyses zullen u tonen dat het in harmonie met de

wetten van het bestaan en daarmee logisch is om 'de rechterwang toe te keren als je op de linker geslagen wordt'. Als iemand er geen logische verklaring voor heeft waarom hij anders moet handelen dan hij gewend is, dan heeft hij geen zin om zijn handelwijze te veranderen. Maar als iemand een logische verklaring voor deze verandering krijgt en zich bovendien realiseert dat de mentale energieën haarfijn volgens hun bestemming werken, kan hij iedere vorm van belediging accepteren. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat als iemand ons het een of ander aandoet, hij alleen iets doet wat hij of zij absoluut noodzakelijk moet doen, omdat de betreffende persoon op dat moment niet anders kan zijn dan hij of zij is. We staan in datgene wat u het heden noemt allemaal op het hoogtepunt van onze ontwikkeling, kennis en ervaring en we handelen in het heden vanuit de realistische oftewel persoonlijk ervaren kennis die we bezitten. Vanuit onze kennis vindt onze wilssturing plaats, vanwaaruit zou dat anders moeten gebeuren? Omdat we allemaal op verschillende treden in de ontwikkeling staan, moeten we allemaal verschillend handelen. Verlangen dat we allemaal hetzelfde moeten handelen, heeft niets met logica te maken. Door onze onwetendheid en de hieruit voortkomende verkeerde manier van denken en handelen leren we de wet van het denken kennen. Via het denken zien we hoe de grote religieuze waarheden die in het christendom verwoord zijn, zich met het dagelijkse praktische leven verbinden. Met ons eigen wakkere bewustzijn zullen we geleidelijk aan zien dat deze grote waarheden het rotsvaste fundament voor alle toekomstige beschavingen zullen gaan uitmaken. De mensen zullen deze waarheden gaan erkennen, omdat ze zo geanalyseerd zullen worden dat elk denkend mens hun vertakkingen in elke manier van handelen kan zien. En als iemand met zijn eigen ogen kan zien dat een sympathieke en liefdevolle instelling de enige juiste is, de enige die echt geluk brengt en de enige werke-

lijk logische handelwijze is, ongeacht hoe onlogisch het er van buitenaf ook mag uitzien, ja, dan kan hij niets anders dan zich erop instellen in harmonie met deze handelwijze te zijn. Door deze instelling, door te begrijpen dat het gehele levensmysterie een blijk is van het bestaan, van de levensuitingen en de wilsmanifestaties van een logische en liefdevolle Voorzienigheid, dan begint hij te beleven dat ‘alles zeer goed’ is, dat alles alleen maar de liefde tot doel heeft en dat alles in liefde zal resulteren. Daarmee werkt men mee aan het leggen van de basis voor een nieuwe wereldbeschaving.

1.19. De beleving van de vuurdoop

Ook al is u vandaag leed aangedaan waarvan u op dit moment het doel niet kunt zien, dan draagt deze lijdenservaring er toch toe bij om deze liefdestoestand in uw eigen innerlijk voor te bereiden. De mensen die het meest geleden hebben, zijn ook degenen die het meest begrijpen en vergeven. Door geen partij te kiezen voor de ene of de andere macht, door de rust en het evenwicht onverstoort te bewaren, door de omgeving liefdevol begrip te schenken, ongeacht wat deze omgeving jegens ons doet of wat deze omgeving van ons vindt, begint het leven zich voor ons te openen en de eenheid in het geheel openbaart zich aan ons. Door zo te handelen kunt u plotseling op een dag iets wonderbaarlijks beleven. Meestal als u het het minst van alles verwacht. Het kan gebeuren als u in de natuur een mooi landschap staat te bekijken of als u thuis in uw woonkamer zit en u ineens een gevoel van oneindige zaligheid voelt. Er straalt een geweldig licht van u uit, dat zich verbindt met de omgeving, met de rest van de gehele wereld. U voelt het als een geweldig vuur, dat een vlam wordt. Deze ervaring noem ik een vuurdoop, maar het is meer dan dat. Deze zou in feite niets betekenen, als het alleen maar een visioen of

beleving was. Maar deze beleving heeft, omdat dit vuur de hersenen raakt, tot gevolg dat bepaalde cellen of centra, die daarvoor latent waren, nu geopend worden en dat alles wat vroeger onduidelijk voor u was, nu in een oneindige helderheid voor u straalt. U maakt de merkwaardige beleving mee dat ongeacht waar u uw gedachten op richt, de dingen hun geheim zo helder aan u prijsgeven dat u alles kunt analyseren wat u beleeft. U ziet nu met eigen ogen dat ‘een jaar is als één dag en één dag als duizend jaar’ (zie 2 Petr. 3:8). U ontdekt dan dat de tijd slechts iets is wat bij het fysieke lichaam hoort, dat de tijd een fysiek iets is, een geschapen realiteit, en dat datgene wat werkelijk ‘u’ is – uw Ik – zich achter het fysieke lichaam bevindt en nooit kan vergaan. Terwijl deze vuurzee u omhult, neemt u God waar. Dat is niet zo gemakkelijk te begrijpen en u bent misschien van mening dat God op zo’n moment best zou kunnen zeggen: “Ik ben de Vader”, opdat het duidelijker voor u zou kunnen zijn, maar het kan niet zo goed in woorden uitgedrukt worden. Als het de daadwerkelijke, persoonlijke beleving van de Vader is, wordt het niet in woorden gehoord maar in iedere afzonderlijke zenuwvezel gevoeld dat u oog in oog met de eeuwige Vader staat. Als iemand dat persoonlijk ervaren heeft, zal het daarna onmogelijk zijn om de dingen los van elkaar te zien.

1.20. Als het dagelijks leven een gesprek met God wordt

Als ik hier voor u sta, sta ik voor de Godheid. Natuurlijk kan ik u van elkaar onderscheiden, maar ik zie u toch als een alomvattende eenheid. Ik zie dat u door uw geestelijke uitstraling met elkaar verbonden bent in een stralend licht. Uw geestelijke uitstraling is weer verbonden met de geestelijke uitstraling van de aarde, met de uitstraling van het heelal.

Alles is licht en deze lichtoceaan is God en Hij is ingesteld op mij. Hij gebruikt uw monden en handelingen om binnen het bereik van mijn waarnemingsvermogens te komen. Al uw handelingen en alles wat u zegt, verbind ik met wat anderen zeggen en doen en als ik dan al deze handelingen en uitspraken onderzoek, blijkt dat het leven in werkelijkheid een alomvattende, levende gedachtenmanifestatie is, geschapen door de Godheid. Ik kan zien dat de Godheid door middel van het dagelijks leven iets tegen mij zegt, daardoor leef ik samen met de Godheid zoals men samen met zijn naaste leeft. Ik praat met God zoals een man met zijn naaste praat. Als iemand dat stadium bereikt heeft, ontstaat er vrede in zijn bewustzijn. Dan is zijn bewustzijn zo met de Godheid verenigd dat hij ziet dat alles wat er gebeurt volkomen logisch is, dat Gods liefde achter de geforceerde ontwikkeling ligt die de mensheid tegenwoordig beleeft en die de verschillende staten naar ongeveer dezelfde trede zal leiden, opdat de aarde daardoor een harmonische maatschappelijke ordening zal beleven. Als deze ontwikkeling niet geforceerd werd, zou het lang duren voordat er sprake zou zijn van een echt wezenlijke verandering. Als de lijdenservaringen niet zo geconcentreerd waren als ze nu zijn, zouden de mensen eeuwen kunnen leven zonder in aanraking te komen met de beleving waarover ik u zojuist verteld heb. Deze geforceerde ontwikkeling zal ertoe leiden dat de staten op aarde opgaan in een hogere eenheid, een toestand die niet zou kunnen plaatsvinden zonder alles wat er tegenwoordig gebeurt.

1.21. De individuele mens kan niet anders zijn dan hij is

Er moet echter iemand zijn om de mensen al deze dingen te vertellen en om hen een beetje op gang te helpen, anders



konden ze blijven doorleven zonder de kosmische wetten werkelijk te leren kennen. Je kunt de Godheid niet ontmoeten wanneer je haat en vervolgt of wanneer je antipathie jegens iemand of iets koestert. Waar je dat doet, daar sluit je je waarnemingsvermogens af, zodat je niet in contact met de Godheid kunt komen. De voorwaarde om met God te kunnen 'praten' is daarom dat je je reinigt van alle neigingen om te doden, je erop instelt om liefdevol te zijn en om te vergeven. Deze instelling is niet zo moeilijk te verwerven, als je weet dat ieder mens niet anders kan zijn dan hij is. Je wordt toch niet kwaad op een distel, omdat het een distel is en daarom steekt, als je er te dicht bij komt. Maar als het om mensen gaat, wordt dikwijls gedacht dat een distel heel goed een viooltje zou kunnen zijn. Maar net zo min als in de plantenwereld een distel een viooltje kan zijn, net zo min kunnen de mensen anders zijn dan ze zijn. De mensen zijn net zo verschillend als bloemen en planten. Sommige mensen hebben eigenschappen die als resultaat onbehagen

*Symbol nr.
3.
Intolerantie
(© Martinus
Instituut, reg.
3)*

voor anderen en voor henzelf kunnen geven, anderen hebben eigenschappen die enkel vreugde en geluk geven. Als we degenen die ‘kwaad’ zijn met preken over moraal gaan bombarderen en verlangen dat ze per omgaande anders moeten worden, zijn we in feite zelf niet beter. We moeten leren begrijpen dat de omgeving één grote vlammenzee van licht is, een oceaan van wilskracht, van liefkozing door de Godheid. Waar we kwaad en driftig worden op degenen die antipathie jegens ons voelen, daar maken we ons godsbewustzijn kapot en ontgaat ons de beleving die ik eerder geschilderd heb. Dat betekent niet dat we hoera moeten roepen bij al het onaangename dat we beleven, maar alleen dat we het moeten laten voor wat het is, daar waar we het niet aankunnen om het met liefde en begrip te verbeteren. Alleen waar we het vermogen hebben om de dingen met liefde te verbeteren, daar ligt ons werkgebied.

1.22. Alles zien als Gods lichaam en als een goddelijke boodschap aan ons

Er staat geschreven dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Maar onze naaste is niet alleen degene die ons het meest nabij staat, onze naaste is onze gehele omgeving. De materie bestaat uit levende wezens, het is een deel van Gods lichaam. Maar God heeft geen vorm, Hij is, als u dat begrijpt, de vorm van alle vormen. We zien de Godheid, ongeacht wat we zien. De verschillende mensen, planten, dieren, mineralen, moleculen, atomen, elektronen enzovoorts, alles is Gods lichaam, het zijn de waarnemingsorganen, waarmee Hij zich openbaart. Als dat niet zo was, dan zou het beeld van God inkrimpen tot een onvolmaakt tijdelijk verschijnsel. Omdat alles wat er bestaat de Godheid is, kunnen we de Godheid waar dan ook liefkozen, en pas als we dat kunnen, hebben we het juiste beeld van God als

identiek met onze gehele omgeving.

In mijn werk berust alles erop om u te leren de natuur te begrijpen, om de logica te begrijpen waarmee het heelal opgebouwd is, om te begrijpen dat alles waar we mee te maken hebben, levensuitingen zijn die van Gods bewustzijn uitstralen. Als we dat begrijpen, doemt er een heel ander godsbeeld op. De toekomstige mensen zullen hun leven op een heel ander beeld van de Godheid baseren dan de huidige. Dit beeld zal zich met alles verenigen wat er in de wereld gebeurt, zal in harmonie zijn met de bestaanswetten en daarmee fundamenteel logisch onderbouwd zijn. Alles als Gods lichaam zien, alles wat er gebeurt zien als een goddelijke boodschap aan jou en alles zien als de uiting van iets wat God je wil zeggen, zal ertoe leiden dat de mens zich op een dag afvraagt wat God hem wil meedelen. En in alle situaties van het leven wenst God zijn godenzoon te tonen dat alle lijdenservaringen, hoe moeilijk ze ook mogen zijn om door te maken, zijn bewustzijn verrijken met nieuwe kennis en dus tot een bewustzijnsverruiming leiden, tot een bredere mentale horizon, wat dus wil zeggen tot een groter vermogen tot levensbeleving. Dit grotere belevingsvermogen voelt als een liefkozing van de Godheid. Het leidt tot de openbaring dat het lot voortdurend een uiting van licht, licht en nog eens licht is, en dan krijg je vrede in je ziel. God wil de instelling van de mensen ten opzichte van hun omgeving omvormen. En de werkelijke relatie tot God is hetzelfde als dat de mens zich erop instelt dat zijn gehele omgeving de Godheid is.

1.23. Vader, niet mijn wil maar uw wil geschiede

Zoals ik u eerder verteld heb, berust de relatie tot de Godheid bij de natuurmens op een automatische functie, waarvan deze mens met zijn wakkere bewustzijn de wer-

kelijke samenhang niet kan vatten. De hedendaagse cultuurmens heeft zich zo ver van de Godheid verwijderd als maar mogelijk is, maar deze toestand heeft tot lijden en nog eens lijden geleid. In het verhaal van Jezus over de verloren zoon (Luc. 15:11-32) die bij zijn vader terugkwam nadat hij eerst ‘met de varkens gegeten had’, hebben we een prachtige illustratie van de relatie van de hedendaagse mensen tot God. Als iemand samen met de varkens eet, dat wil zeggen een dierlijke manier van denken en dierlijk gedrag manifesteert, dan verheerlijkt hij het heidendom. Wij hoeven echter niet meer te doden om te leven. Wij hoeven nog veel minder onze medemensen te doden. Daarom is het nodig om te bespreken hoe je deze dingen kunt afdemen, niet alleen de grovere vormen maar ook daar waar het bijvoorbeeld maar 10% moord is. Alle duistere gedachten zijn moord in minder formaat, en daarom gaat het erom zo ver te komen om alle duistere en ondermijnende gedachten weg te houden en alleen ingesteld te zijn op het liefhebben van je naaste als jezelf.

Het is noodzakelijk dat ik u deze dingen door middel van al mijn analyses laat zien, opdat u met het bestuderen van alles wat ik u vertel, kunt gaan zien dat alles wat de mensen over het algemeen gewend zijn als ‘dode dingen’ te beschouwen zoals de materie, de branding van de zee, de lucht, de storm, de loop van de planeten en dergelijke een teken van een wilsmantifestatie zijn, en dat ze voor uw zintuigen geschapen zijn om met uw verstand beleefd te worden. Alles zal op een goede dag door u beleefd worden als een boodschap aan u zelf, en het is slechts een kwestie van tijd, wanneer u op de juiste manier op deze boodschap reageert en in nederigheid uw hoofd buigt en zegt: “Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschiede!” (Luc. 22:42). Als u dat kunt zeggen zit u op de juiste koers naar God. Ik kan u de theoretische kennis geven, maar de praktische kennis kunt u alleen uzelf verschaffen door uw eigen persoonlijke ervaringen.

gen. U kunt de mentale energieën geheel naar uw eigen wil mengen, maar als u de Godheid daadwerkelijk wilt beleven, is het nodig dat u uw gedrag verandert en leert de kosmische chemie juist te gebruiken. Een nieuw gedrag komt niet vanzelf, u moet leren uw gedachtenstoffen op de juiste manier te mengen. Als je tussen twee manieren van handelen moet kiezen, is het niet altijd gemakkelijk om te weten welke van de twee de juiste is. Vaak kun je in een situatie staan dat het een kwaad zal zijn, wat je ook doet. Sta je tegenover twee kwaden, dan gaat het er altijd om het minste kwaad te kiezen en dat is niet altijd datgene wat het minst ten koste van jezelf gaat.

1.24. De mensen zullen elkaar vinden en een grote eenheid vormen

U moet zich erop leren instellen dat net zoals u altijd omringd bent door fysieke wezens, u ook omringd bent door een hoeveelheid voor u onzichtbare wezens. U bent nooit helemaal aan uzelf overgeleverd, u staat altijd bewust of onbewust in communicatie met de Godheid. U moet weten dat ongeacht in welke ogen u kijkt, het de waarnemingswerktuigen zijn van de Godheid die u ontmoet. Wat u ook maar beleeft, het is de Godheid die tot u spreekt. Veel mensen zijn opgehouden te bidden, omdat ze twijfelen aan de waarde van het gebed. Die instelling is heel verkeerd. Het gebed is het meest waardevolle communicatiemiddel tussen de Godheid en de godenzoon. Als u leert begrijpen dat de dingen die ik u hier verteld heb, waar zijn, dan zult u vrede in uw bewustzijn krijgen. Dan zult u in een waarnemingstoestand komen waarin vrede en evenwicht heersen. Ik heb volledige vrede en evenwicht in mijn bewustzijn, ongeacht hoe moeilijk de oorlog (WO II, vert.) ook is. Ik weet dat de lichte krachten zullen overwinnen in de strijd

die nu in de wereld raast, en dat die een stimulans zullen zijn voor een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ (zie 2 Petr. 3:13). Ik weet dat alleen het volmaaktste zal gebeuren en dan kan ik de Godheid alleen maar prijzen.

Na alles wat u nu beleeft, zullen de mensen elkaar vinden en een grote eenheid vormen. Al het monopoliseren zal ophouden omdat de mensen zullen leren zien dat de enige werkelijke waarde die er in de wereld bestaat, het menselijke vermogen is om te scheppen of om te produceren. Het economische verschil dat tegenwoordig heerst in de wereld, is een onnatuurlijk verschil en dat zal verdwijnen. Er zal een heel nieuwe sociale ordening komen, de aarde zal letterlijk ‘een nieuwe aarde’ worden waarin het beheer van de fysieke rijkdommen rechtvaardig zal worden. De geestelijke instelling van de mensen zal gaan in de richting die ik u vanavond geschilderd heb. De mensen zullen leren begrijpen dat God alles is wat er bestaat, en dat u alles wat u doet, jegens God doet (zie Matth. 25:40). Maar omdat God alles is wat er bestaat, zijn we zelf een deel van Hem, en bijgevolg zal alles wat we jegens Hem doen, ook iets zijn wat we onszelf aandoen. Ons lot is dus afhankelijk van ons gedrag. Als de mensen dat begrepen hebben zullen ze zich inspannen om liefdevol te zijn jegens alles en iedereen, en met deze instelling zal de wereldvrede zijn intocht op aarde doen.

Het artikel is het verslag van een lezing die Martinus gegeven heeft in januari 1942 in het Livets Bog Bureau. Het artikel is gemaakt op basis van het stenogram van onder meer Hans Bønnelycke. Nieuwe spelling en kopjes door Torben Hedegaard zijn goedgekeurd door het bestuur op 8-8-2013. Voor het eerst verschenen in de Deense Kontaktbrev nr. 9-11, 1942, met als titel: *Det sande gudsforhold*.



KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

*In december 1934 schreef Martinus het volgende
in de 2^e jaargang van het tijdschrift Kosmos:*

Met dit laatste nummer van *Kosmos* wil ik graag alle lezers van mijn werk en alle vrienden mijn innigste dank zeggen voor alle vriendschap en trouw voor mijn Zaak in het jaar dat nu ten einde loopt.

Mijn liefde geldt allen die op *Kosmos* geabonneerd zijn, *Livets Bog* onpartijdig bestuderen, aangesloten zijn bij officiële studiegroepen, welwillend over mijn werk spreken met buitenstaanders of in de vorm van anderssoortige steun mij een goedgunstige en helpende hand hebben geboden.

In de hoop op een steeds betere, gelukkige, vrije en ongedwongen samenwerking voor de grote Zaak van de liefde in het volgende jaar, stuur ik u allen, ver en nabij, mijn allerbeste kerst- en nieuwjaarswensen.



*Geachte belangstellende
en abonnee,*

In oktober was ik met twee goede vrienden voor een korte vakantie in het gebied rond Ventimiglia in Noordwest Italië.

Op de terugweg naar het vliegveld van Nice passeerden wij op de *Promenade des Anglais* de herdenkingsplaats voor de aanslag van 14 juli. Een muziekkoepeel, nog steeds helemaal volgehangen met bloemen, knuffels enz.

We waren er alle drie stil van: indrukwekkend en confronterend, deze harde werkelijkheid.

Eén van de vele afschuwelijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Je raakt vervuld van onbegrip: hoe is het mogelijk dat een mens tot zo'n daad kan komen.

Gelukkig zijn wij bekend met de kosmologie van Martinus: dit was een zoveelste confrontatie met de barensweeën van de omvorming van diermens tot humaan mens en daar kunnen wij misschien enige troost en begrip uit halen, ook al blijft het ontzettend moeilijk om dat voor ogen te houden.

Wij zijn tenslotte ook nog maar *gewone* mensen.

Maar de wetenschap dat niets voor niets gebeurt, dat jou niets overkomt wat niet uit je eigen karma voortkomt, dat dit alles hoort bij de ontwikkeling naar een betere wereld en *'dat alles zeer goed is'*, daar kunnen wij hoop uit putten voor de toekomst. Niet op korte termijn vrees ik, maar toch.

Iedere afschuwelijke aanslag brengt weer meer mensen

dichter bij het verlangen naar een vreedzamere en geweldloze wereld.

Het is daarom des te belangrijker dat wij blijven werken aan het beschikbaar stellen van de kennis die Martinus ons middels *Het Derde Testament* heeft nagelaten. Het bestuur van de Stichting Martinus Centrum (SMC) en de diverse medewerkers blijven daar in samenwerking met het Instituut in Kopenhagen aan werken. Het gaat niet snel, maar er gebeurt achter de schermen wel degelijk een en ander.

Het Instituut in Kopenhagen heeft de laatste tijd hard gewerkt aan verbeteringen in de Deense teksten door huidige uitgaven te vergelijken met de originele manuscripten van Martinus, om fouten die er de afgelopen decennia door overtikken, zetfouten e.d. in waren geslopen, eruit te halen. In afwachting daarvan hebben wij de uitgaven van nieuwe titels in het Nederlands het afgelopen jaar opgeschort.

Dit betrof o.a. twee grotere boeken, waarvan wij de vertalingen en correcties nu bijna klaar hebben: *Het Eeuwige Wereldbeeld* deel 4 en *Logica*. Daarnaast ligt ook een kleiner boekje, *De Mensheid en het Wereldbeeld*, bijna klaar om in een nieuw jasje gedrukt te gaan worden. Het Instituut heeft namelijk voorgesteld om alle uitgaven in diverse talen hetzelfde uiterlijk te geven in verband met de herkenbaarheid. Een streven waar wij aan mee willen werken.

In de loop van het komende jaar 2017 zullen wij u er natuurlijk direct van op de hoogte stellen als deze boeken van de pers zijn gerold. Ik kan ze u nu al zeer van harte aanbevelen, u zult er weer kennis uit kunnen halen om persoonlijke en wereldse gebeurtenissen, hoe afschuwelijk of juist hoe gelukkig ook, in een breder perspectief te zetten.

Ons werk wordt vrijwel volledig door vrijwilligers gedaan en wij kunnen daar altijd steun en hulp bij gebruiken. Momenteel is André Stroobant onze enige gediplomeerde vertaler Deens-Nederlands.

Gerard Oude Groen heeft te kennen gegeven met het vertalen te willen stoppen, maar hij heeft zijn vertalingen van de volgende delen van *Livets Bog* aan de stichting ter beschikking gesteld, zodat wij nog voor jaren werk hebben om deze ter correctie door te lezen en uit te geven. Wij zijn Gerard daar zeer dankbaar voor! Momenteel is de correctiegroep bezig met het lezen van de vertaling van *Livets Bog* deel 2.

Dit wordt door een groep van momenteel drie mensen in Den Haag gedaan samen met André ter controle van de juiste inhoud en het begrip van de Nederlandse teksten. Daar zouden een of twee mensen bij kunnen, die daarvoor wel enige kennis van Martinus' literatuur moeten hebben.

Gelukkig hebben we naast Lydia Witte een tweede nederlandse bereid gevonden om tegen een bescheiden vergoeding onze vertalingen te corrigeren: Silke Bouman. Ook hen willen wij daarvoor onze dank betuigen.

Tegenwoordig geeft de SMC zelf de boeken uit en laat zij de boeken in kleine oplages drukken door NBD Bibliion in Zoetermeer, waar wij een uitermate prettige samenwerking mee hebben. Financiële ondersteuning daarvoor is altijd zeer welkom!

*Nôtre Dame
des Fontaines,
la Brigue
(F.), okt.
2016*

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of andere zaken met ons willen bespreken, u kunt ons altijd bereiken via ons e-mailadres: info@martinuscentrum.nl of gewoon per brief(k kaart): SMC, Boutersemstraat 42, 2518 PC Den Haag.



Dan wil ik graag afsluiten om u namens het hele bestuur van de SMC en al zijn medewerkers een hele vredige Kersttijd en een heel goed nieuw jaar 2017 in goede gezondheid toe te wensen!

Met vriendelijke groet,
Dieter Kleinjan, voorzitter.

KLINT – TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Afgelopen zomer waren we met een wat kleiner groepje naar de Internationale Weken dan andere jaren. Enkelen van ons kampten ook met lichamelijk ongemak. Ondanks dat hebben we genoten van de kennismaking met nieuwe en het samenzijn met oude vrienden.

De lezingen bieden altijd weer nieuwe perspectieven en de sprekers zijn zo langzamerhand oude bekenden geworden (durf ik wel te zeggen na 45 jaar). We zijn gewend aan hun stijl en waarderen ieder op zich om zijn kwaliteiten. Ole (Therkelsen) heeft bekend dat hij eigenlijk een ‘praat-machine’ is. Bij deze man hoef je maar een onderwerp te noemen en het is alsof je op een knop drukt, dan komt er een verklaring. Meestal voorzien van het boek of lezing, het hoofdstuk en het jaar waarin Martinus het betreffende onderwerp behandeld heeft.

Søren Olsen verrast ons vaak met leuke vondsten. Dit jaar ging zijn lezing over ‘Een wetenschappelijke verhouding tot het leven’ en hij bedoelde een geesteswetenschappelijke verhouding tot het leven. Die houdt volgens Martinus in dat we één groot geheel vormen. Dat kun je met woorden en symbolen uitleggen maar kun je het ook enigszins voelbaar maken? Søren had daar het volgende op bedacht. Er ging een zakje de zaal rond waaruit iedereen een puzzelstukje kon nemen. Op het scherm liet hij kort het beeld zien dat de stukjes met elkaar moesten vormen. En daarna was het de bedoeling dat in het restaurant iedereen zijn stukje in het geheel zou inpassen. Ik vond dat een mooie symboliek. Wij vormen alle-

*André
Stroobant*

*Wilberds
moeder aan
het puzzelen.*



maal met al onze kwaliteiten (en gebreken) een klein stukje van een groot georganiseerd geheel, we zijn allemaal nodig, hebben onze plaats erin en zijn even waardevol. Denk aan wat Martinus in de inleiding van *Livets Bog* deel 1 schrijft: we zijn allemaal leerlingen van en leermeesters voor elkaar. En door het puzzelstukje zelf in te passen versterkt dat het gevoel dat we deel uit maken van iets groters. De legpuzzel kwam tot op ongeveer 17 stukjes na af. Alleen velen hadden de kans om de saamhorigheid te voelen voorbij laten gaan. De puzzel werd grotendeels door een van de gasten gelegd.

Naast het studiegedeelte is er altijd gelegenheid voor ontspanning. Een aantal van ons ging op museumbezoek in Kopenhagen en Frederikssund. Het strand werd iets minder bezocht dit jaar. Vooral de tweede week daalde de temperatuur van het zeewater tot onder de 18 graden, voor mij in ieder geval geen genoegen maar een beproeving.

In 2017 zijn er drie Internationale Weken. In week 4 zijn er drie lezingen in het Engels om 19.00 uur en een vragenuur. De ochtendlezingen om 9.30 uur worden simultaan naar het Engels vertaald.

Het programma ziet er als volgt uit:

Citaat



.....
*Alles zal op een goede dag door u beleefd worden
als een boodschap aan u zelf.*

Martinus
.....

PROGRAMMA

De Internationale Weken in Martinus Centrum Klint van zondag 23 juli t/m vrijdag 11 augustus 2017

Week 4: We komen onszelf tegen

De gehele evolutie is een geleidelijk ontwaken vanuit een onbewuste toestand. Eerst worden we ons bewust van de uiterlijke wereld, daarna van onze innerlijke wereld van gedachten en gevoelens. De geesteswetenschap biedt ons een ontdekkingsreis waarbij het beeld van een levend heelal geopenbaard wordt. Het leven en lot van elk individu vormen een zinvol onderwijs en een zinvolle spiegel op weg naar een hoger zelfinzicht.

zondag 23/7: Een goddelijk onderwijs - *Anne Külper*

maandag 24/7: Onze kosmische identiteit - *Mary McGovern*

dinsdag 25/7: Fysieke geboorte en geestelijke geboorte -
Rune Östensson

woensdag 26/7: Crisis en ontwikkeling - *Edly Grape*

donderdag 28/7: Van ongelukkige huwelijken naar goede relaties -
Ingemar Fridell

vrijdag 29/7: De mens en onze planeet - *Lene Jeppesen*

In week 5 en 6 zijn lezingen in het Engels. Verder zoals gewoonlijk een studiegroep, nu één voor beginners en één voor gevorderden, en symboolverklaring in het Engels. De lezing 's ochtend om 9.30 uur wordt dan ook vertaald naar Deens/ Zweeds, Duits, Engels en Nederlands. En eventueel Spaans en Esperanto. Het programma van week 5 en 6:

Week 5: De wereldsituatie in kosmisch perspectief

Licht en duisternis hebben waarschijnlijk nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid zo'n sterk contrast



gevormd. Nooit eerder zijn er zoveel humane krachten en initiatieven geweest terwijl gelijktijdig de financiële en militaire oorlogen hun meedogenloosheid duidelijker dan ooit laten zien. Wij bevinden ons in de culminatie van de ondergang van een oude beschaving en de geboorte van een nieuwe.

- zondag 30/7: **De mensheid in een gepolariseerde tijd** -
Karin Jansson
- maandag 31/7: **Beschermengelen en het lot van de mens** -
Solveig Langkilde
- dinsdag 1/8: **Voeding in evolutionair perspectief** - *Ole Therkelsen*
- woensdag 2/8: **Internationalisme en individualisme** -
Rune Östensson
- donderdag 3/8: **Jezus, een ware democraat en communist?** -
Eigil Kristensen
- vrijdag 4/8: **De ontmoeting met ons hogere Zelf** - *Anne Külper*

Week 6: Het leven – een hartekwestie

Kunnen we met ons hart leren denken? Ja, dat is volgens de geesteswetenschap het doel van onze gehele huidige ontwikkeling. Voor de kosmisch rijpe mens zijn het zijn intellect én zijn gevoel die de bevrediging van al zijn verlangens en begeerten sturen. Liefdevolle aandacht in de relatie tot onze naaste maakt de weg vrij voor het waarnemen van de liefde die het leven doorstroomt en in stand houdt.

- zondag 6/8: **Een samenwerkend geheel** - *Sören Grind*
- maandag 7/8: **De wiskunde van de liefde** - *Poul Dyrholm*
- dinsdag 8/8: **Verstand, verlangen en wil** - *Pernilla Rosell*
- woensdag 9/8: **Organische elektriciteit** - *Søren Olsen*
- donderdag 10/8: **Het menselijke aanleren** - *Lene Jeppesen*
- vrijdag 11/8: **Zijn leven geven** - *Ole Therkelsen*

