

H E T D E R D E T E S T A M E N T

KOSMOS

TIJDSCHRIFT OVER DE GEESTESWETENSCHAP VAN MARTINUS

Jaargang 37 juni 2010

ORIËNTERENDE INFORMATIE OVER MIJN GEESTELIJKE WERKZAAMHEID

Martinus

INGRID OKKELS (2/2)

uit: *Martinus, zoals wij hem ons herinneren*

DE VERHOUDING VAN DE MENS
TOT ZIJN CELLEN

INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS



Het tijdschrift *Kosmos* wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in het wereldbeeld van Martinus, dat met zijn kosmische analyses de lezer tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en principes van het leven helder uiteenzet, heeft Martinus beschreven in zijn levenswerk: *het Derde Testament*. Het werd geschreven voor mensen die een verklaring van het leven zoeken die zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden kan stellen, op verstand berust en logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaarheden in de vorm van logische gedachtenreeksen wil leren begrijpen.

INHOUD

3
Oriënterende informatie over mijn geestelijke werkzaamheid
Martinus

12
Ingrid Okkels (2/2)
uit: het boek: *Martinus, zoals wij hem ons herinneren*



22
De verhouding van de mens tot zijn cellen
Osraam Mikhaël Aivanhov

COLOFON

© 2010 Martinus Instituut, Kopenhagen, Denemarken

Redactie: André Stroobant (m.m.v. Gerard Oude Groen, Den Haag)

Layout: Jan de With, Asperen

Druk: Printstudio, Den Haag

Een uitgave van:

Stichting Martinus Centrum

Bautersemstraat 42

2518 PC Den Haag

tel. (070) 427 14 97 of (0570) 600 447

info@martinuscentrum.nl

www.hetderdetestament.nl

Prijs voor 4 nummers per jaar € 17,50
Informatiemateriaal wordt gratis toegestuurd.
ING rek.nr. 2664692

Weergave van tekst- en beeldmateriaal uitsluitend na schriftelijke toestemming van het Martinus Instituut.



ORIËNTERENDE INFORMATIE OVER MIJN GEESTELIJKE WERKZAAMHEID

Martinus

Een nieuwe liefdes- en wijsheidsleer

De vorm van geestelijke kennis die ik moet manifesteren omdat dat mij door het lot toebedeeld is, is de uitdrukking van een geheel nieuwe geestelijke wereldimpuls. Dat wil in dit geval zeggen *een geheel nieuwe liefdes- en wijsheidsleer*. Van deze vorm van kennis kan dan ook op geen enkele manier gezegd worden dat het een plagiaat is van enige tot nu toe op aarde bestaande opvatting over of voorstelling van de

grote vraagstukken van het leven. Deze vorm van kennis verschijnt daarentegen als een op zichzelf staand resultaat van mijn eigen tot zuiverheid ontwikkelde geestelijke of kosmische stel zintuigen, ondersteund door de buitengewoon sterke *Christuskrachten* waarvoor ik ontvankelijk ben. Daarom kan het voor de waarheidszoeker moeilijk zijn om de manier waarop ik deze kennis openbaar, meteen te begrijpen of om vertrouwd te raken met deze nieuwe Christusimpuls. Vooral omdat mijn materiaal pas over enkele maanden als boek verkrijgbaar zal zijn. Daarom heb ik gemeend dat het nuttig is om met dit artikel enige oriënterende informatie te geven.

Symbool nr.

44: 'Hebt
elkaar lief!'



© MARTINUS IDEALFOND 1994, REG. 44

Mijn missie is de uitdrukking van een nieuwe wereldimpuls

Mijn gehele missie, die dus een uitdrukking is van een geheel nieuwe geestelijke impuls, is bedoeld om – zonder een sekte of andere vorm van op zichzelf staande groepering te willen vormen – alle mensen, die niet meer door de bestaande vormen van godsdienst of geloof geïnspireerd worden en daardoor hun geloof in de goddelijkheid van het leven geheel of gedeeltelijk verloren hebben, de weg te wijzen naar een voor hun intelligentie en gevoel werkelijk waarachtig en realistisch inzicht in de absoluut rechtvaardige, alliefdevolle en verheven sturing van het bestaan. Hierdoor kan de wet van het bestaan oftewel het grootste gebod van het leven: “*Hebt elkaar lief*” (Joh. 13:34-35), meer in de vorm van kennis dan van geloof en daarom even goed praktisch als theoretisch in de toekomst de hoogste grondslag voor het leven van alle mensen worden. Hierdoor kan een *duurzame vrede* opgebouwd en gestabiliseerd worden en binnen het gebied van de vrede zijn verdriet, oorlog en verminking niet mogelijk, waardoor het rijk dat eerder niet van deze wereld was (naar Petr. 2:3-13) zich ook over de aardse continenten kan gaan uitstrekken.

Mijn missie wil dus in feite een weg banen waarlangs alle belangrijke geestelijke realiteiten of waarheden werkelijke kennis voor de mensen kunnen worden. Wil iets echter kennis worden, dan moet het beleefd worden. Het is daarom niet voldoende dat de genoemde realiteiten of waarheden kennis voor mij geworden zijn, en dat ik ze aan andere mensen verklaren kan. Zij moeten natuurlijk zelf een behoorlijke inspanning leveren door zich in deze verklaring te verdiepen. Deze verklaring is een wegwijzer, maar de weg moet iemand zelf afleggen, als hij het doel wil bereiken.

Nieuwe geestelijke informatie die niet op geloof maar op kennis berust

Omdat mijn werk een geestelijke wegwijzer vertegenwoordigt, zal de belangstelling van iemand ervoor des te groter zijn, naarmate hij erkent dat hij de weg die hij moet afleggen, niet kent. Het tegenovergestelde is het geval, als hij tevreden is met zijn eigen kennis, en bij voorbaat meent dat hij de genoemde weg kent of deze aangewezen krijgt van een andere meer bij hem passende bewustzijnszone. Dat is ook heel gewoon. Hier kan alleen van gezegd worden, dat iedereen natuurlijk zijn geestelijke informatie daar moet zoeken waar deze zodanig van aard is dat zij de betrokkene de grootste inspiratie kan bieden. Dan kan deze informatie voor hem of haar de grootste stimulans zijn voor de ontwikkeling van het goede en verhevende in zijn of haar innerlijk. Alleen daar is voor ieder wezen de juiste plaats in het bestaan. Of de genoemde informatie door anderen voor naïef, bijgelovig of fantastisch aangezien wordt, of de persoon bijvoorbeeld boeddhist, moslim, jood of christen is, is helemaal niet belangrijk. De hoofdzaak is dat hij zich juist daarbij aansluit waar de geestelijke informatie zodanig van aard is dat zij de eerder genoemde invloed op zijn dagelijks leven en bewustzijn heeft.

Zoals ik al vermeld heb, is mijn werk geschreven voor degenen die geen geestelijk houvast hebben of voor werkelijk zoekenden, dat wil zeggen individuen voor wie geestelijke informatie zo belangrijk is dat ze voldoende zin, moed en energie hebben om de eventuele inspanningen te kunnen opbrengen die nodig zijn om vertrouwd te raken met een hogere vorm van kennis en de daarop volgende verruiming van de horizon van hun dagelijks leven en van hun bewustzijn.

De vorm van informatie die vanuit de nieuwe wereldimpuls ontsluit wordt, geeft de hoogste voorschriften en

idealen van het leven meer in de vorm van kennis dan van geloof. Dit wil zeggen dat zij de details van de belangrijkste wetten, principes en basisrealiteiten of basiswaarheden van het leven toont. Daarom zult u kunnen begrijpen dat deze impuls iets is waarmee de mensen niet vertrouwd kunnen raken door een enkele lezing te horen. Daarmee kunnen ze de zaak misschien zelfs helemaal verkeerd begrijpen.

Een hoog ontwikkeld liefdesvermogen en een idem intelligente als basis voor de ontwikkeling voor een dagend kosmisch bewustzijn

Om expert in een taal, in muziek of in een andere kunstvorm te worden moeten we een grondige studie verrichten en dagelijks oefeningen doen. Om de vermogens en aanleg te ontwikkelen waardoor alle onzichtbare realiteiten en oorzaken achter de zichtbare fysieke wereld werkelijke en persoonlijk beleefde kennis zullen worden, moeten we ook heel veel werk in ons dagelijkse bestaan verzetten in de vorm van studie, oefening en training; dit in een omvang die beslist niet onderdoet voor de ontwikkeling van de eerder genoemde zaken zoals taal, muziek en andere kunstvormen. Dat komt vooral ook omdat de ontwikkeling van het geestelijke of kosmische bewustzijn vereist dat we ons trainen om onafhankelijk van tijd en ruimte te denken. We moeten er dus aan wennen met geheel nieuwe bewustzijnsgebieden te werken, gebieden die misschien op dit moment de meest vergaande fantasie of onwerkelijkheid lijken te zijn. Net zoals iemand een aangeboren talent of begaafdheid voor bijvoorbeeld muziek of taal kan hebben, zo kan iemand ook een aangeboren, speciale aanleg voor de ontwikkeling van dit geestelijke bewustzijn hebben. Hiervoor staat op de eerste plaats een sterk ontwikkeld liefdesvermogen, dat wil zeggen een sterk vermogen om alle levende

wezens lief te hebben of om op geen enkele manier op een pijnlijke of leed veroorzakende manier in zijn omgeving in te grijpen. Als iemand in combinatie daarmee dan ook een hoge intelligentie heeft, dan bezit hij het gunstigste talent voor de ontwikkeling van het nu dagende, goddelijke, geestelijke of kosmische bewustzijn; een bewustzijn dat net zo hoog boven het bewustzijnsniveau van de gewone aardse mens verheven is als het laatstgenoemde bewustzijn verheven is boven dat van de wezens die wij 'dieren' noemen.

Wanneer de nieuwe wereldimpuls de juiste inspiratiebron is

We kunnen natuurlijk ook op andere manieren merken of we aanleg hebben om de nieuwe, verruimde goddelijke impuls te kunnen begrijpen. Als we bijvoorbeeld geen enkele weerzin tegen andersdenkenden voelen, dat wil zeggen als we een ruime tolerantie voelen voor mensen met een heel andere opvatting van het bestaan of met een heel andere levensvisie, dan blijkt daaruit dat we ons in een stadium van ontwikkeling bevinden, waarin we ook de nieuwe wereldimpuls tot op zekere hoogte zullen begrijpen. Door deze impuls zullen we kennis maken met de identiteit van de wezens als eeuwige realiteiten, dat wil zeggen dat we zullen inzien dat hun huidige fysieke leven niet het enige is wat deze wezens gehad hebben, maar dat het slechts een enkele tegenwoordige schakel vormt in een uit het verleden doorlopende keten van fysieke levens die deze wezens doorgemaakt hebben. Bovendien zullen we inzicht krijgen in het feit dat planeten, zonnen, zonnestelsels en melkwegstelsels stuk voor stuk *levende wezens* zijn, en inzicht in veel andere soorten ongewone opvattingen. Hieraan kunnen we voelen of we aanleg hebben voor de nieuwe geestelijke kennis, omdat we in dat geval de genoemde opvattingen



kunnen accepteren. In het tegenovergestelde geval zullen we deze opvattingen alleen maar als fantastisch of abnormaal kunnen beschouwen. De nieuwe geestelijke impuls zal dan slechts een volstrekt gesloten boek voor ons kunnen zijn, en niet de inspiratiebron zoals anders het geval zou zijn. Er zijn evenwel genoeg goddelijke bronnen in het bestaan en iemand moet zijn God en geestelijke leiding dan via andere voor hem geschiktere wegen zoeken.

Het bestrijden van de lagere driften en de bestude- ring van *Livets Bog* zal het individu naar de ‘grote geboorte’ leiden

Dat ik de drang gevoeld heb om u deze informatie te geven, komt omdat ik u van tevoren enig inzicht wilde geven in de aard van de serieuze en machtige Zaak waar ik me voor inzet, en opdat u kunt begrijpen dat mijn lezingen geen licht verteerbaar amusement voor de avond zijn. Het is daarentegen *een arbeidsveld* waarvoor u heel uw concentratievermogen, gedachtenactiviteit en onbevooroordeelde houding nodig heeft om überhaupt enkele flitsen op te vangen van het machtige goddelijke wijsheidsprincipe, waarvan een hogere wereldsturing nu bepaald heeft dat het ook in de aardse zones geopenbaard zal moeten worden. Als u daarbij de nodige lust en energie heeft om de strijd aan te gaan met

uw aangeboren en aangewende lagere driften en hartstochten – waardoor u aan de duistere zones met hun ziekten, verdriet en lijden gebonden blijft – en tevens een grondige studie maakt van mijn werk *Livets Bog*, waarvan het eerste deel binnenkort uitkomt, dan kan ik u beloven dat u geleid zult worden naar de ervaring van de geestelijke inwijding, die ik in *Livets Bog de grote geboorte* noem en wat in feite een in werking treden van de op dit moment nog latente kosmische organen van het individu is. Hierdoor wordt zijn vermogen om geestelijk of kosmisch waar te nemen permanent werkzaam. Het individu ervaart dan als het ware dat het ontwaakt en *een heel nieuwe wereld* achter de bekende fysieke wereld kan schouwen. In die nieuwe wereld of binnen deze nieuwe horizon kan het individu het eeuwige leven van het heelal zien en ook zichzelf als *onsterfelijk wezen*. Alles waar het vroeger genoeg mee moest nemen om via anderen een antwoord op te krijgen, ziet het nu zelf als realistische feiten. De fysieke wereld is daarna niet meer dan één enkele lokaliteit binnen de horizon waartoe het nu toegang heeft. Het ervaart kortom de vorm van goddelijk bewustzijn: het in een tijdelijke fysieke toestand verheven zijn tot *een eeuwig verheerlijkt bestaan*, omstraald door de prachtige heerlijkheid van de almachtige God in de vorm van andere werelden, andere mensheden en andere vormen van levensbeleving. Dit alles zal nu in detail ongehinderd toegankelijk zijn voor de beschouwende en verwonderde ogen van de uit de duistere zones van haat en strijd teruggekeerde *godenzoon*.

De presentatie in woord en beeld is belangrijker dan lezingen

Velen vinden het misschien vreemd dat ik niet wat vaker lezingen geef. Gezien de situatie in de wereld kunnen de mensen alleen maar goede redenen hebben om te menen

dat dat dringend vereist of noodzakelijk is. Hierop moet ik antwoorden dat de machtige Zaak waaraan ik werk, nog maar in zijn prille beginstadium verkeert. De eis aan mijn persoon – wat betreft het overbrengen of neertransformeren van mijn kosmische materiaal naar een fysieke vorm in woord en beeld – is zo groot, dat ik voel dat het niet verantwoord is om mijn tijd uitsluitend te besteden aan het geven van lezingen. Daardoor zou de verdere presentatie in woord en beeld van het voor mijn missie zo belangrijke, resterende deel van mijn geestelijke materiaal belemmerd worden. In verband daarmee zijn mijn lezingen nog niet *openbaar*, maar worden ze alleen gegeven voor mijn intieme vrienden en voor mensen van wie bij voorbaat aangenomen kan worden dat ze de capaciteiten bezitten die hen in staat stellen mijn Zaak met bijzondere openheid en interesse tegemoet te treden.

Op een later tijdstip, als de manifestatie van mijn materiaal voortschrijdt, zullen mijn gekwalificeerde medewerkers dit materiaal in de vorm van onderricht en lezingen verbreiden. Bovendien zal mijn werk *Livets Bog*, waarvan het eerste deel dus over een paar maanden zal verschijnen, met zijn afbeeldingen en tekst fundamenteel spreken tot het ontvankelijke wezen en het leiden naar een goddelijk, zelf schouwen van het leven en naar *het ervaren van God in de vorm kennis*, waarmee het naar *een hogere vorm van bestaan* geleid wordt.

In de hoop dat de lezer het vermogen mag bezitten om mij op de juiste wijze te begrijpen, zend ik hem of haar een vriendelijke groet.

Dit artikel is een introductie tot de geesteswetenschap van Martinus en werd uitgedeeld bij de eerste besloten lezing van Martinus in 1930, een paar maanden voordat *Livets Bog* voor het eerst gepubliceerd werd. Het artikel is voor het eerst in mei 1981 in de Deense *Kosmos* verschenen met als titel ‘*Oriënterende oplysninger angående mit åndelige arbejde*’.



Uit het boek: *Martinus, zoals wij hem ons herinneren*

INGRID OKKELS

Schrijfster



2/2

's **Z**omers had je vaak de mogelijkheid om Martinus in Klint tegen te komen, als hij een wandeling maakte in de frisse lucht. Op een dag ontmoette ik hem in het vakantiecentrum, en op de een of andere manier vroeg ik hem waar hij zijn kennis over het heelal vandaan kreeg. Hij nam zijn wandelstok en tekende voor mij in het droge zand van de weg, terwijl hij verklaarde dat het wereldbeeld dat hij door middel van zijn symbolen en analyses voor ons aardse mensen toegankelijk probeerde te maken, echt niet iets was wat hij zelf verzon of door nadenken te weten was gekomen.

“Alle kennis in het heelal”, zei hij, “is ongemanifesteerd aanwezig in de wijsheidsoceaan, waartoe alle kosmische wezens toegang hebben. Mijn speciale vermogens bestaan erin, dat ik niet alleen in verbinding kan komen met deze wijsheidsoceaan, maar dat ik de kennis die ik nodig heb

ook kan neertransformeren tot het gebied waar de begrippen bestaan, en vandaar kan ik deze begrippen dan weer in woorden en symbolen kleden waardoor ik ze voor de mensen begrijpelijk kan maken!”

Bij een andere gelegenheid vroeg ik Martinus, hoe hij op de gedachte was gekomen de zeven basisenergieën de zeven kleuren van de regenboog te geven. Zijn antwoord kwam onmiddellijk:

“Dat is niet iets wat ikzelf bedacht heb – de zeven basisenergieën worden immers overal in het heelal door deze kleuren gesymboliseerd!”

Door zo’n antwoord kan een gewoon mens plotseling een kleine maar stralende glimp krijgen over welke onmetelijk wijde gebieden een kosmisch bewust wezen kan overzien.

Al voordat ik Martinus voor de eerste keer ontmoette, was ik in contact gekomen met de bekende Engelse schrijver Paul Brunton. Dat kwam, omdat ik zijn boek *Geheim India* had gelezen. Zijn beschrijving van de Indische wijze (Maharishi), die hij in Zuid-India had ontmoet, had in mij de diepe wens gewekt om met deze wijze in contact te komen, iets wat ik natuurlijk om praktische redenen absoluut niet langs natuurlijke weg kon doorvoeren.

Daarom probeerde ik langs geestelijke weg in contact met deze wijze te komen en dat lukte ook.

Maar hij gaf me heel duidelijk de raad, mijn aandacht niet op India te richten, omdat ik, zoals hij het formuleerde: “Allang alles geleerd had wat ik dáár kon leren.” “Maar op een door God bepaald tijdstip zul jij je eigen goeroe in je eigen land ontmoeten”, was zijn conclusie.

Deze beleving was voor mij de aanleiding om Paul Brunton te schrijven. Die vroeg me in zijn antwoord om hem er meteen van op de hoogte te stellen, wanneer de voorspelling dat ik hier in Denemarken mijn eigen goeroe zou ontmoeten, in vervulling was gegaan.

Dat deed ik in januari 1949, en het resultaat was, dat Brunton mij in een nieuwe brief vroeg hem te laten weten wat de leer van Martinus inhield.

Daarom maakte ik een kort overzicht over de hoofdlijnen in het wereldbeeld van Martinus. Eerst in het Deens, zodat Martinus het kon goedkeuren, en daarna in het Engels voor Brunton.

Dat leidde tot een kort bezoek van Brunton, wat in 1952 werd vervolgd door een lang bezoek, dat van mei tot augustus duurde.

Brunton en zijn vrouw woonden op het Martinus Instituut, en Martinus nam de tijd om Brunton een grondige cursus in geesteswetenschap te geven.

Omdat Martinus alleen maar Deens kon spreken, was er een tolk nodig. Brunton wilde dat mijn man Erich Gentsch en ik die taak op ons zouden nemen. We kwamen heel die zomer twee of drie avonden per week samen met Martinus en Brunton.

Het werd een van de hoogtepunten in ons leven. Paul Brunton was een geestelijk hoogontwikkelde persoon, waardoor het onderricht op een niveau kwam te liggen dat heel inspirerend was, niet in het minst voor mij als tolk.

Martinus nam 'zijn' wereldbeeld door en liet al zijn symbolen zien. Ik moest mij er dus op concentreren om alles te onthouden wat Martinus verklaarde, en mij daarna minstens net zo sterk concentreren om niets te vergeten in het beste en meest precieze Engels dat ik kende.

Er was echter niet altijd een tolk nodig. Bij verscheidene gelegenheden voltrok zich voor mijn man en mij het absoluut fantastischste, dat Martinus, die immers geen woord Engels verstond, langs geestelijke weg rechtstreeks de vraag van Brunton begreep en meteen begon te antwoorden. En dan gebeurde er het nog meer verbazingwekkende, dat Brunton, die van zijn kant geen enkel Deens woord kende, ook alles begreep wat Martinus antwoordde. Op deze

manier verliep dan het gesprek tussen hen, soms langer dan een kwartier, in afwisselend Deens en Engels!

Omdat ik beide talen verstond, kon ik niets anders constateren dan dat zij elkaar perfect begrepen. Moet ik nog vermelden, dat mijn man en ik bijna geen adem durfden te halen om ze niet te ‘wekken’. Pas als zij zich plotseling realiseerden, dat zij elkaar toch eigenlijk niet konden verstaan, werd de verbinding verbroken.

Dit was natuurlijk een fascinerende beleving, die zeker opgevat kan worden als een voorproefje van hoe de onderlinge communicatie op het geestelijke vlak verloopt.

De vele geestelijke vragen van Brunton inspireerden Martinus zeer. Soms in zo’n hoge mate, dat de woorden in zijn antwoord fonkelende lichtpunten werden, die ik weliswaar kon horen, maar niet kon vertalen. Toen het voor de eerste keer gebeurde, en ik Martinus daarom vragen moest ‘de intuïtie wat te dimmen’, vertelde hij ons, dat hij tijdens zijn eerste lezingen soms hetzelfde had beleefd, en dat de uitwerkingen ervan zo sterk konden zijn, dat zijn toehoorders met de handen voor hun oren naar hem geroepen hadden te stoppen. “En dan moest ik de intuïtie neertransformeren naar een golflengte, die het aardemenselijke bewustzijn kon verdragen!”, voegde hij er met een glimlach aan toe, “en meestal denk ik er nu wel aan!”

In verband hiermee schiet me een beleving te binnen die ik had tijdens een van de zondagse lezingen, die Martinus op het Instituut gaf, en die mijn man en ik bijna altijd bijwoonden. Kort nadat Martinus met zijn lezing was begonnen, zag ik tot mijn verbazing dat hij onder een krachtige lichtblauwe lichtstraal stond, die zich in hem concentreerde als in een prisma, en die hem daarna weer verliet als een zwakkere blauwe straal, die de gehele zaal met de vele toehoorders in een straal van inspiratie hulde. De krachtige lichtstraal was nu door Martinus neergetransformeerd tot een golflengte, die wij gewone mensen konden verdragen. Deze beleving

van het licht van de intuïtie duurde net zo lang als hij sprak.

Brunton liet vaak merken dat hij diep onder de indruk was van wat hij hoorde, en hij toonde zijn eerbied voor Martinus ook duidelijk.

Maar Martinus probeerde zoals altijd zijn eigen persoon op de achtergrond te houden door zich op de analyses te concentreren. Maar op een dag gaf hij onder invloed van zijn inspiratie een antwoord dat duidelijk zijn werkelijke identiteit of hoge geestelijke verblijfplaats verraadde. Martinus maakte mij meteen duidelijk dat het niet zijn bedoeling was dat hier verder over gesproken zou worden of dat dit vertaald moest worden. Ik bracht hier tegen in: “Ja, maar Martinus, de logische consequentie...” Verder kwam ik niet, want hij onderbrak me en zei heel beslist: “Je hebt gelijk – maar dit moet niet vertaald worden!”

In 1975 kochten we een wat ouder huis in Klint, waar we het gehele jaar wilden gaan wonen. Dat bracht natuurlijk met zich mee dat we Martinus ’s winters minder zagen dan voorheen. Maar ’s zomers kwam hij daarentegen vaak ’s avonds langs, want hij hield ervan een avondwandeling te maken.

Tijdens deze bezoeken spraken we natuurlijk het meest over geestelijke zaken. Ik weet nog hoe hij op een avond sprak over hoe schitterend het leven in de geestelijke wereld is. Hij vertelde, dat alle goede vrienden elkaar daar weer zouden ontmoeten. “Ja, stel je voor”, zei hij met een brede glimlach, “over niet al te lange tijd zullen wij weer bij elkaar zitten in de geestelijke wereld, net zoals we nu doen!”

Eens hadden we het erover dat de wetenschap vastgesteld heeft dat het heelal, dat wij met onze telescopen kunnen waarnemen, zich uitdijt zodat sterren en melkwegen zich met explosieve snelheid van elkaar verwijderen. Mijn man vroeg aan Martinus hoe dat eigenlijk begrepen moest worden.

Hierop antwoordde Martinus zonder zich te bedenken:



*Buste van
Martinus.
Rob Petersen,
1957*

“Maar dat is toch heel eenvoudig, het gaat gewoon om een macrokosmische inademing, die later gevolgd zal worden door een uitademing!”

Op het moment dat we het antwoord hoorden, was het volkomen duidelijk en begrijpelijk voor ons, hoe juist en logisch deze verklaring was. In al zijn eenvoud geeft zo'n antwoord ons echter wel een fantastisch inzicht in zowel het gigantische, levende heelal, waarin we leven, als ook in het superieure weten en de omvattende kennis over alles, die een kosmisch bewust wezen bezit.

Zoals vermeld, hadden we een oude boerderij in Klint gekocht, waar we het gehele jaar woonden. Het was een oud arbeidershuisje, dat vroeger bij Klintsøgård (een herenboerderij, vert.) gehoord had, en dat 200 jaar geleden gebouwd was. Gedurende de eerste jaren dat we er woonden, werd het ons duidelijk dat het er spookte. Een huisspook verbleef boven op zolder. We hoorden dikwijls zware stappen op de zolder boven ons hoofd. Het was niet griezelig en mettertijd raakten we eraan gewend. Ik bad vaak een gebed, dat de arme stakker de rust mocht vinden om zijn geestelijke wereld binnen te gaan.

Op een avond zat ik in de woonkamer te praten met Martinus, die even op bezoek gekomen was. Ik stond op en ging de keuken in om een pot thee te zetten. Toen ik even later weer de woonkamer binnenkwam, zei Martinus heel verbaasd:

“Ik dacht, dat we helemaal alleen waren!”

“Dat zijn we toch ook!”

“Ja, maar wie was dan dat donkere mannetje, dat uit de andere kamer kwam en langs mij heen het huis verliet!”

De verschijning was blijkbaar door de muur verdwenen op een plek waar jaren geleden een deur had gezeten.

Ik vertelde hem nu over ons extra familiedid – en dat we allemaal wensten dat hij spoedig rust zou krijgen.

“Die zal hij nu ook krijgen”, zei Martinus.

En dat kreeg hij. We hebben hem nooit meer in het huis horen stommelen.

Een van de dingen, die zo fantastisch aan Martinus waren, was het zien van zijn grote begrip en diepe liefde voor al het levende. Dit vermogen om naastenliefde te voelen was net zo fundamenteel voor hem, als ademen voor ons, en voor hem was alles immers levend. Hoe vaak heb ik zijn hand niet strelend over een steen, een glad tafelblad of een kristallen voorwerp zien glijden. Dit alles beleeft het kosmisch bewuste wezen immers niet als dode dingen, maar als verre universa, die vol leven en warmte zijn, en die ook een deel van de eeuwige God zijn, net zoals ons eigen universum,.

Dit is het belangrijkste van wat ik mij van Martinus herinner, en wat ik nu aan anderen probeer door te geven. Er zijn echter dingen die niet doorgegeven kunnen worden, ofschoon ik dat graag zou willen. De onbeschrijfelijke liefde en inspiratie – die via zijn woorden en gehele wezen van hem uitstroomden en het bewustzijn binnestroomden van degenen die naar hem luisterden – dat kan jammer genoeg niet doorgegeven worden van de een naar de ander, hoe graag je dat ook zou willen.

Maar gelukkig zullen we allemaal langzamerhand steeds meer hetzelfde gaan beleven, als we ons verdiepen in de erfenis die hij ons – zowel voor dit leven als voor onze toekomstige incarnaties – geschonken heeft in de vorm van zijn schitterende wereldbeeld, dat de inhoud van het Derde Testament vormt.



DE VERHOUDING TOT ZIJN



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOF

Volgens de esoterische leer is de cel een levend wezen, een kleine verstandige ziel die heel goed weet hoe te ademen, zich te voeden, stoffen uit te scheiden en krachten uit te sturen. Onze cellen zijn zelfs gespecialiseerd: zie eens hoe de cellen van maag, lever, hart, hersenen en geslachtsorganen werken. De gemeenschap van al deze wezens, de som van hun activiteit is onze intelligentie. Ja, deze is gebaseerd op de intelligentie van al deze kleine cellen: wij hangen van hen af en zij van ons, wij vormen een eenheid. Op fysiek vlak kunnen wij niets aanvangen zonder de toestemming van onze cellen: de dag dat zij in staking gaan, lopen de functies van ons organisme in de war: de voeding, de stofwisseling, de ademhaling...

De mens is de som van alle intelligenties die in hem zijn vervat. Daarom moet hij er een gewoonte van maken zijn cellen regelmatig te bezoeken, te spreken met zijn werkvolk, dat naar hem luistert, voor hem klaarstaat, en tot iedere dienst bereid is, maar dat door hem jammerlijk wordt verwaarloosd en verlaten of zelfs het voorwerp is van

VAN DE MENS CELLEN

hoon of spot. Een roker of zwaar drinker bijvoorbeeld vraagt het onmogelijke van de onschuldige zielen die in zijn longen of hart wonen. Zij klagen hard, smeken hem ermee op te houden, maar meneer of mevrouw gaat rustig door met hen geweld aan te doen tot zij uiteindelijk ziek worden.

Behandel je werkvolk dus met meer liefde en aandacht. Dan zullen zij je op tijd laten weten wanneer het niet meer gaat, zij zullen je via bepaalde tekens duidelijk maken welke voorzorgen je moet nemen en op die manier voorkom je veel narigheid. Anders is er niemand om aan de noodrem te trekken, en op de laatste minuut, wanneer er niets meer aan te doen is, zul je je afvragen hoe het mogelijk was dat je op voorhand niets hebt gevoeld. Wanneer je echter weet hoe je te gedragen tegenover je cellen, zullen zij je bij het minste onheil al waarschuwen, want zij houden van je...



Alle goede gedachten en lieve woorden die je naar je organen en lichaamsdelen stuurt, leveren heilzame resultaten op. Als je de gewoonte aanneemt om iedere dag gedurende enkele minuten aan je cellen te denken en ermee te spreken, verbeter je daarmee je gezondheidstoestand.

Doe bijvoorbeeld deze oefening. Leg je hand op je zonnevlecht en spreek tegen je cellen: vraag ze iets te doen aan alles wat in jou niet goed gaat en bedank ze ook voor het mooie werk dat zij verrichten. Zij zullen naar je luisteren, want vanuit de zonnevlecht worden alle onbewuste processen in het lichaam bestuurd: de afscheiding van de klieren, de groei, de bloedsomloop, de vertering, de stofwisseling, de ademhaling... Zo kan je met je cellen spreken en zij luisteren naar je. Dit contact wordt intenser, naarmate je geloof en de kracht van de gedachten toenemen.

uit: Omraam Mikhaël Aïvanhof, *De Nieuwe Aarde – Methoden, oefeningen, formules, gebeden*. Uitgeverij PROSVETA.



Citaat

Moraal vormt dus het begin van voorlichting in het beheersen van gedachtenklimaten, op dezelfde manier als de wetenschap het begin van voorlichting is in het beheersen van fysieke klimaten. Moraal is dus in principe hetzelfde voor het scheppen van gedachten als de wetenschap is voor de fysieke schepping.



(Livets Bog 2, § 444)

.....

Internationale weken in Martinus Centrum Klint 2010 van zaterdag 24 juli tot zaterdag 7 augustus

Week 1 24 juli - 31 juli

Onderwerp: De liefde achter alles

De natuur openbaart in al haar details een schoonheid en intellektualiteit die de menselijke scheppingskracht ver overtreft. Niettemin wordt het huidige wereldbeeld gekenmerkt door een geloof in het toeval en in zinloosheid. Met de ontwikkeling van de intuïtie en met behulp van de geesteswetenschap wordt de hoogste doelmatigheid in het lot van de enkeling en in het leven als geheel zichtbaar.

Week 2 31 juli - 7 augustus

Onderwerp: De evolutie – een eeuwige reis

Uit ons verlangen naar vernieuwing blijkt dat er in alles wat leeft een eeuwig principe bestaat dat de ontwikkeling voortdurend naar nieuwe doelen voert. Onze dagelijkse keuzes scheppen de voorwaarden voor onze persoonlijke evolutie en toekomst. Het kosmische wereldbeeld geeft ons inzicht in de principes en wetten van het leven die nodig zijn om een gedrag te manifesteren dat de voorwaarde voor duurzaam geluk is.

Reserveren via telefoon 00 45 3834 6280
ma t/m do 13.00-16.00 uur, vrij 9.00-12.00 uur,
of e-mail: info@martinus.dk

